



Trianglar

BULLETIN

Nr. 156
Juni 2006

Gemenskap

Vi är sociala varelser, och som sådana är vi vid varje tillfälle beståndsdelar i grupper av olika slag. Samhället är en speciell grupp med kännetecken från en annan typ av ordning eller system. I dessa dagar av snabba, allt genomträngande och ofta omstörtande förändringar, är gemenskap ett motgift mot vår tids fragmentering – en förenande kraft som binder och sammanför en grupp människor. Vi känner väl alla till samhällen och gemenskaper av olika slag från lokalsamhället till religiösa grupperingar o.s.v. till att också omfatta det internationella samfundet. Och i samtliga fall är den roll varje individ spelar avgörande för hela gruppens liv och hälsa, genom att man utvecklar känslan av ansvar för allmänhetens bästa.

Denna naturliga grund av ansvar för det inbördes förhållandet gör gemenskapen till ett nyckelelement för medborgarskap, så det är ett viktigt framsteg som gjorts att man tagit med medborgarnas rättigheter i många utbildningar. Och vi kan se fram mot en tid när den esoteriska betydelsen av gemenskap med dess underliggande koncept också får en vidare förståelse. Man innefattar då själsrelationerna, lagen om återfödelse, och den verkliga betydelsen av karmalagen kan då ge ett bredare perspektiv och hjälpa folk att förstå vilket syfte deras liv har. De kan hitta självvalda möjligheter och tjänande inom helhetens kontext. Som det sägs i *agni yoga*¹ ”Ibland talar folk om allmänhetens bästa men det målet når man bara om man inbegriper den högre världen. Först då går man vägen mot fullkomning på ett klokt sätt och förenar allt mänskligt sökande och all mänsklig strävan. Alla pilgrimers olika vägar kommer då att accepteras och förstås.”

Denna högre värld som mänsklighetens längtar efter och strävar mot är själarnas gemenskap – den andliga hierarkin – som karakteriseras av enhet i tänkandet och mångfald i metoder och handlingar när de vägleder mänskligheten framåt. Och det är gemenskap av vänskap i den renaste bemärkelsen, eftersom alla är sammansmälta och blandade till grupper av upplysta, tjänande själar och drivna av en impuls att älska. När vi får en skymt av denna högre värld kan vi, i de ovan angivna exemplen på gemenskap, se de första stapplande stegen tas mot de äkta samhällen som en dag kommer att ta överhand. Då börjar en anda av bra relationer, ansvarskänsla och förlåtelse att förverkliga sin potential i världen.

När vi föreställer oss denna framtida kultur av kärlek och ljus får vi inspiration till att reflektera över vårt arbete som medlemmar av Triangelgemenskapen, som hjälper till att lyfta det mänskliga medvetandet så högt att det kan umgås direkt med den andliga hierarkin. När de många andliga grupper, som nu dyker upp strävar efter att sensibilisera sig för de högre intryck som emanerar från denna själarnas gemenskap, kommer en intuitiv, telepatisk växelverkan att blomstra, som en dag gör att man kan leva i gemenskap, i den högsta bemärkelse, i hela människoriket.

1. Supermundane IV, 722

Utbildning - läran om antahkaranan, del 2

*Låt ljus strömma in i människornas sinnen...
Låt kärlek strömma in i människornas hjär-
tan...Låt människornas små viljor ledas av
ett högre syfte...* Dessa mantraliknande for-
muleringar återspeglar en syn på hjärtat och
sinnet som öppna vägar in i till synes oänd-
liga dimensioner av ljus, kärlek, syfte och
liv. Medvetandet uppfattas som en oavbruten
följd av energier och kvaliteter från de mest
profana till det heligas högsta höjder.

Ändå bygger mycket av den nutida
kulturen på en tolkning av medvetandet som
förnekar eller är okunnig om dess högre upp-
lysta utsträckning och räckvidd. Tänk er en
modern utbildning grundad på en vetenskaplig
syn på sambandet mellan tankar och känslor
i olika dimensioner. Tänk er hur radikalt det
skulle förändra hela synen på läroplanerna.
De olika ämnena skulle, åtminstone delvis,
studeras på ett sådant sätt att de hjälpte till att
bygga en bro från hjärnan och personligheten
tvärs över gapet till själen och anden.

I boken *Utbildning i den nya tids-
åldern* skriver Alice Bailey om läran om
antahkaranan som en viktig ingrediens i
en reformerad och bättre utbildning. Ordet
antahkarana ser konstigt ut för en nutida
betraktare, för det är inte ett ord man ser så
ofta i pedagogisk eller ens metafysisk littera-
tur. Men i de gamla vedaskrifterna användes
det allmänt för att beteckna sinnets flerskik-
tade dimensioner eller instinktens, intellektets
och egots inre förmåga. Alice Bailey utvecklar
tanken på att sinnet har olika nivåer, och hon
använder ordet antahkarana för att beteckna
medvetandetråden som knyter samman det
högre och det lägre sinnets aspekter. Hon
stödjer sig på gamla texter från österlandet
och presenterar en detaljerad beskrivning av
denna subtila tråds anatomi, både från person-
lighetens perspektiv, med dess hjärna, körtlar,
känslor, tankeverksamhet och elektriska fält
OCH själen, med de olika aspekterna av dess
ljussubstans.

Vetenskapsgrenen formuleras som

arbetet med ljuset, som sammansmälter det
gyllene ljuset i kroppens elektriska fält, med
det högre rena vita ljuset som är utmärkande
för själen, och som drar in kärlekens ljus i
manifestationen i intellektets verksamhet.
I medvetandetermer omfattar detta att man
gör experiment med meditation och tjänande
för att följa tråden tillbaka från det lägre till
det högre sinnet och bygger en bro tillbaka
till livets och tillvarons centrum. Med dessa
experiment menar man vanligen stadier eller
steg på den andliga vägen – det vetenskap-
liga ligger i att man förstår vägen som en kör-
bana eller bro (en ljusbro, en regnbågsbro)
som ska skapas av individen själv. Den leder
från de yttre kunskapsvägarna via instinkten
och intellektet till de inre inblickar som man
vinner genom intuition och insikt.

Det är viktigt att man tar i anspråk en
del av läran om antahkaranan i utbildningen
eftersom mänskligheten är i desperat behov
av att utveckla visdom, empati, en känsla av
syntes och samhörighet och en djup förståelse
för tillvarons natur av ömsesidigt beroende.
Alla problem i vår tid ställer krav på detta.
Vi måste hitta ett sätt att medvetet utnyttja de
rika resurser som ligger inombords i sinnet
och hjärtat. Först då kommer vi som individer
och som art att ha den mognad som behövs
för att reagera adekvat på de utmaningar som
utvecklingen ställer oss inför.

Den förbindelse som vi upprättar varje
dag med våra trianglar är ett genomgripande
arbete med antahkaranan. Genom att skapa
länken och visualisera rutnätet tränar vi på ett
enkelt sätt våra hjärnor att registrera, förstå
och använda starka energier av ljus och god
vilja i tjänande. Allteftersom vi håller på och
inte ger upp kommer regnbågsbron helt natur-
ligt alltmer i fokus som en frisk, pulserande
och livfull kommunikationskanal mellan det
högre och det lägre sinnet. *Låt ljus och kärlek
och kraft återupprätta planen på jorden.*

En holistisk vision

Detta är den holistiska visionens tidsålder. Det är tack vare vetenskapens framsteg som holismen inte längre bara är en magnifik teori. Nu kan vi med egna ögon se bilder utifrån rymden av hela jorden i dess otroliga skönhet. Vi bor på en liten planet i solsystemet – som är en del av Vintergatan som omfattar miljarder och åter miljarder stjärnor som vår egen sol. I det synliga universum finns dessutom miljarder och åter miljarder galaxer.¹ Häpnadsväckande nog finns i det mikrokosmos som är människans kropp, hundratusen miljarder celler, grovt räknat tusen gånger fler celler än antalet lysande stjärnor i hela Vintergatan. När människans medvetande expanderar expanderar också vår kunskap om livet i universum, vilket, så säger vetenskapen, är ”mycket mera komplicerat och koherent än vad några andra än poeter och mystiker har vågat föreställa sig”²

Holism, som kommer från det grekiska ordet *holos*, hel, odelad, innebär att man omfattar idén att vi lever i en organisk helhetsvärld där allt interagerar. Alla delar i ett system, det spelar ingen roll om det är en människa, ett samfund, en nation, en planet eller ett solsystem, var och en är en integrerad del av en större helhet. Idag har vi satt relationerna i den helhet vi kallar mänskligheten under luppen som aldrig förr. Problem i en del av världen får konsekvenser i och inverkar på andra delar tusentals kilometer bort.

Visionen utvidgas så att den avslöjar det som tidigare var fördolt. När saker och tings läggs i öppen dager kan man ta itu med dem. Det sägs, att ”saknar människor visioner går de under” och detta verkar alldeles särskilt riktigt i denna övergångstid. Vi måste alltid sträva mot något ideal, som ligger framför oss. Om vi inte gör det stagnerar vi. Men när själens inre öga vänds utåt mot världen och inåt mot sinnets högre horisonter kan vi uppfatta skönheten i allt liv i universum och hur det samverkar och har sammanhang. Det är mänsklighetens uppgift att förankra denna

vision här på jorden.

Man kan tänka sig västerlands civilisation med dess betoning av konkurrensen som motsatsen till ett samarbetande och samarbetsvilligt holistiskt samhälle. Men när sinnet vidgar sin synkrets återupptäcker tänkande pionjäer på många mänskliga uttrycksfält den holism som finns i österlandets visdomstradition. Ett exempel på detta nya tänkande ger Ervin Laszlo, som bildade Budapestklubben, och som också är dess ordförande. Han skriver: ”De senaste forskningsresultaten inom olika områden av de empiriska vetenskaperna talar om en oväntad form och nivå av koherens i naturen... vilket pekar mot ett synkroniserat tillstånd med icke vedertagna samband mellan de delar, som bildar ett system och mellan systemen och deras omgivande miljöer... Alla delar i ett system med en sådan häpnadsväckande koherens är korrelerade på ett sådant sätt att det som inträffar i en del också äger rum i alla andra delar. Det sker följaktligen i och mot systemet som helhet.”³

Tanken att tre personer som kopplar ihop sig i form av en ljustriangel är en kraftfull och följdriktig bild. Man förenar sig mentalt, andligen och i en anda av god vilja, som en sammanlänkad enhet i det planetariska triangelnätverket. På inre subjektiva plan förvandlar triangelarbetet jordens eterkropp och i yttrevärlden, där energin manifesterar sig, inspireras de mänskliga relationerna. Tänkar en tar tag i en idé, gör den verksam och aktiv och till slut förs den ner till jorden. Genom medvetet samarbete i ett sammanhängande planetariskt nätverk utvidgas det mänskliga medvetandet, vilket hjälper till att helt förändra hela systemet.

1. John Gribbin, *Almost Everyone's Guide to Science*, (1998) p.111

2. Ervin Laszlo, *Science and the Akashic Field*, (2004) p. 27

3. Ervin Laszlo, *Amazing Coherence*, i tidskriften *Caduceus*, nr 62, våren 2004

Hjärtat - Guds boning

När vi tänker oss hjärtat, ser vi oftast framför oss ett fysiskt organ som pumpar blodet runt till olika delar av kroppen. Det låter väldigt fysiologiskt och mycket långt ifrån det som är ämnet för den här artikeln. Men låt oss vidga beskrivningen bara lite grand genom att beskriva hjärtat som ett fysiskt organ som pumpar runt livgivande blod i kroppen. Betydelsen börjar ändras och tonvikten flyttas. Nu får vi ett mysterium. Livet. Hur relaterar hjärtat till livet? Och vad är livet egentligen?

För så många människor, och i så många olika andliga traditioner, är hjärtats funktion central och avgörande, bortom och högre än att vara en pliktskyldig pump. Det får och det ger. Symboliskt och faktiskt ses det som livets källa och en kärlekens bågare. Vi har lagt till ytterligare ett viktigt ord. Kärlek. Hur förmedlar hjärtat kärlek? Och vad är kärlek?

Är hjärtat centrum för liv och kärlek inom oss? Var har dessa energier eller kvaliteter sitt ursprung? Det finns mänskligt liv och mänsklig kärlek. Ändå vet vi att både liv och kärlek har en betydelse och förekomst bortom det personliga uttrycket. Det påminner om den korta affirmationen som kallas *middagssamling*.

Middagssamling

O livets och kärlekens herre, jag är medveten om behovet. Berör mitt hjärta med kärlek, så att jag också kan älska och ge.

Hjärtat är mer än ett fysiskt organ. Det har mer än ett personligt energicentrum. Dess inflytande och känslighet kan sträckas ut längre än till våra fysiska och känslomässiga angelägenheter. För hjärtat förser oss med de livgivande länkarna till det gudomliga. Middagssamlingen bejakar detta. Och såsom triangelmedarbetare bejakar vi varje dag hjärtats betydelse när det gäller att stärka nätverket. Vi arbetar från hjärnan, men våra tankar och intentioner ges extra kvalitet från hjärtat. Vårt tjänande måste vara både rikt på tankar och hjärtligt.

Andliga traditioner talar om ljuset och livet som synonyma begrepp. Vi visualiserar nedströmningen av livgivande ljus och god vilja till trianglarna, och att ljus och god vilja strömmar ut i nätverket och stimulerar intellekt och hjärta överallt. Dessa vaknar när energierna flödar. Detta uppvaknande sträcker sig utanför det individuella hjärtat till mänsklighetens kollektiva hjärta. Och genom att det kollektiva hjärtat vaknar så dras mänskligheten närmare Gud och Gud dras närmare mänskligheten. Våra hjärtan – individens och kollektivets – kommer definitivt att bli Guds boning.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom

gåvor och Bulletinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembe (3è)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537