



# Trianglar

BULLETIN

Nr. 157  
September 2006

---

## Enhet i mångfalden

Visst är det imponerande att vi kan se otaliga galaxer på natthimlen och hur de rör sig över himlavalvet med en gudomlig precision! Och vi kan väl inte annat än förundras över rikedomerna hos de levande formerna och deras mångfald på vår lilla planet. Allt liv är sammanvävt och allt levande genomträngs av allt annat levande, och det i en skala som är helt ofattbar för oss människor, både för våra sinnen och för våra hjärnor. Formerna skiftar som i ett kaleidoskop och återspeglar en medvetenhet som hela tiden växer på alla livets nivåer. Det är en paradox att de andliga läroarna så bestämt påstår att 'livet i allt är ett'. För hur sant det än må vara i teorin, så är det ändå inte det i praktiken. Det finns en klyfta i medvetandet som förr eller senare måste överbyggas, så att de högre transcendent världarna får kontakt med den yttre formvärlden. Den tidlösa visdomen talar om denna klyfta och hur den ska överbyggas.

Det finns ett rejält förråd andliga sanningar och idéer som, om man studerar dem noga och uttrycker dem i praktiken, kommer att ge trovärdighet och sanningshalt åt påståendet om enhet i mångfald. Vi kanske inte förstår varför enheten blir en treenighet, treenigheten en sjufald och hur sjufalden leder till ytterligare mutationer och skilda former. Vi kan inte heller ha ens den blekaste aning om varför allt slutligen kommer att lösas upp i det enda. Men vi vet faktiskt att formernas skenbara mångfald bara är en återspeglning av de olika medvetandestadierna i allt liv som utvecklas och att alla till slut har en roll att spela i detta framförda drama.

Vi går just in i en tidsålder som tränger bakom de yttre olikheterna och erkänner grunddragen som länkar form vid form, naturrike till naturrike och planet till planet. Den allra första början på denna integrerade eller holistiska syn på differentiering och komplexitet börjar nu utforskas av de världens visionärer överallt, som går före i sitt tänkande. Vördnadsfull och fulltonig ekologi; Gaia; spiraldynamik; överbyggande av österländsk filosofi och västerländsk vetenskap; olika interreligiösa projekt; den allt starkare utvecklingen mot det internationella samhället och mot att man ger uttryck åt bra relationer – allt detta visar på att man börjar lösa upp de många tanketrådarna så att de bildar ett mer integrerat och sammanhängande paradigm. Intuitiva andliga tänkare ger också sina vittnesbörd om denna pågående planetariska förvandling, som uppenbarar den andliga dimensionen bakom den manifesterade tillvaron.

Trianglar hjälper också till att övervinna yttrevärldens skenbart invecklade struktur och avslöja det bakomliggande universella helhetsmönstret som nu så sakteliga börjar visa sig. Mottagliga människor börjar känna av byggandet av jordens eternät till en upplyst, triangelmatis genomsyrad av den goda viljans kvalitet. Den byggs på läran om bra relationer och att differentieringen löses upp i enhet. En ny medvetenhet börjar framträda, som överbryggas de inre och de yttre världarna. Människan tänker nu bortom formens begränsningar. Hon vaknar upp ur sina djupa sömn till realiteten av enhet i mångfalden.

## Utbildning - läran om meditation, del 3

---

En av de mest slående insatserna de senaste tvåhundra åren är att man kommit till insikt om vikten av utbildning för alla. I i-länderna anser man att utbildning är något absolut centralt för ett samhälles hälsa, välstånd och framsteg. I mer än etthundra år har den i många länder varit obligatorisk från tidiga barnår upp till mitten av eller till de senare tonåren. Den högre eller frivilliga utbildningen, som tidigare var förbehållen en liten exklusiv elit, stöds och uppmuntras nu allmänt och har blivit det normala. Dessutom finns det fantastiska möjligheter till studier. Man kan bara nämna det s.k. öppna universitetet<sup>1</sup>, där England var först med en undervisningsmodell med assisterade öppna studier. Experimentet blev så lyckat att det fått efterföljare i hela världen.

I utvecklingsländerna medger likaledes somliga, att utbildning för alla är ett angeläget och högt skattat ideal. Men det finns motstånd och fördomar, som än så länge hindrar det att förverkligas. I en del kulturer är t. ex. tanken på kvinnlig utbildning oacceptabel för väldigt många människor. De ekonomiska resurser, som behövs för att ge alla världens barn utbildning, är inte tillräckliga. Det behövs ungefär 7 miljarder dollar årligen under de kommande tio åren för att klara målsättningen, visar en rapport från UNICEF. För att få perspektiv på det hela, så är detta mindre än vad som årligen spenderas på kosmetika i USA eller på glass i Europa. Det är alltså självklart att vad som behövs är en mobilisering av den politiska viljan i alla delar av världen innan man kan nå målet om utbildning för alla.

Det är förstås sant att i viss utsträckning ligger nyttoaspekten bakom mycket av regeringsstödet till utbildning: skolorna finns där för att tillhandahålla läs-, skriv- och räknekuniga plus laglydiga medborgare för att hålla samhällsmaskineriet välsmort och i gång mot högre nivåer av personliga inkomster, ägodelar och konsumtion. Men trots detta är det viktigare och andliga resultatet att folk nu lär sig att tänka själva. Det är därför som de stora utbildningsimpulserna har beskrivits som den allra mest andliga verksamhet som mänsklig-

heten för närvarande är engagerad i.

Förr handlade utbildningen primärt om att lära in och använda fakta, men sedan decennier sker en del intressant och inspirerande utveckling i många delar av världen, där det finns tecken på att man lägger större vikt vid värderingar och att eleverna får öva upp ansvarskänslan. Värderingar och ansvar är inte objektiva fakta utan inre realiteter. Är inte detta en fingervisning om att utbildningen närmar sig själsriket?

När våra pedagoger och lärare alltmer inriktar sig på detta kommer vi framför allt att få två resultat. Det första är en medveten utveckling av koncentrationsförmågan – som alltid är det första steget i meditationen. Det är tämligen oviktigt vilket mänskligt verksamhets- och intresseområde som är föremål för koncentrationen. Det som är viktigt är förmågan, som koncentrationen ger, att förnimma meningen och realiteten – med andra ord själen – som ligger bakom alla yttre former. Konsekvensen av detta blir det andra resultatet – att vi får allt fler människor på jorden som står i medveten kontakt med sina själar och ingjuter själens värderingar i mäsklighetens kropp.

Som vi känner till är det den uppväckta själen som nonchalerar personlighetens skadliga självskhet och ersätter den med den kraftfulla harmlöshet som ser helheter i tid och rum, som förstår planen för bra relationer och ägnar sitt dagliga liv åt att förankra ljus, kärlek och viljan-till-det-goda i människors hjärtan och sinnen. Ur det perspektivet ser man inte utbildning som något som är begränsat till skolor och universitet, utan den är snarare en livslång resa. Utbildningen blir då det den verkliga är avsedd att vara, en meditation över livet med målet att människor överallt ska förvandla faktisk kunskap och erfarenhet till omdömesgill vishet och skicklig, kärleksfull handling.

1. Det öppna universitetet är en universitetsform utan formella inträdeskrav, där undervisningen sker genom korrespondenskurser, föreläsningar, radio och teve mm (övers. anm.)

## Vår planets nätverk

---

**Den engelska kvartalstidskriften** *Seeker Magazine* har kommit ut varje kvartal sedan mitten av nittonhundratalet. Utgivare var från början *Academic Publications*, numera *The Seeker Publications*. Målsättningen och värdegrunden för tidskriften är ”sökandet efter sanningen, och man vill publicera all information som leder oss ett steg vidare på sanningens väg... När allt kommer omkring så söker vi alla sanningen”, säger utgivaren. ”Den som påstår sig sitta inne med svaren på alla frågor, har för länge sedan hamnat på villovägar. Det spelar ingen roll om det är en enskild person eller en organisation, som påstår det.” Bland frågor som nyligen behandlats i tidskriften kan nämnas: Varför är vi här? Planeten Mars energi; Gud och new age; Karma i reinkarnationen och Världsordningen.

Tidskriften kommer ut i april, augusti och september och det går bra att prenumerera på den. Se adress nedan.

Redaktören välkomnar också artiklar från alla som har något att delge sina sökande bröder och systrar i den pågående resan in i framtiden, både i det nya årtusendet och längre fram. Artiklarna ska handla om nya eller återuppväckta kunskaper som kan vara av värde för oss alla.

The Seeker Publications  
Badgers Brook  
4 Brook Edge  
Moor Lane  
Brightstone  
Isle of Wight  
PO30 4DP  
England  
Hemsida: [www.ardue.org.uk/seeker](http://www.ardue.org.uk/seeker)

### **Trianglar i utbildningen**

Trianglar i utbildningen är ett globalt utbildningsprojekt, som har växt fram ur det vanliga trianglararbetet. Centralgestalten för projektet skriver: ”triangelbegreppet har mycket att tillföra utbildningen som sådan vilket kan bli till varaktigt och praktiskt nytta både för de lärare som deltar och för elever på alla stadier i utbildningsprocessen. Man ser det dagliga subjektiva arbetet som ett kraftfullt medel att på lång sikt få själens energier att komma till aktivt uttryck i skolor och på alla slags andra utbildningscentra inklusive i hemmen. De har möjlighet att transformera det

skapande tankelivet hos hela mänskligheten.” Man startade verksamheten 1994 med det uttalade syftet:

1. att tillhandahålla en sammanhängande, koherent grupp, som kan styra in den andliga förfiningens, d.v.s. ljusets, den goda viljans och syftets subjektiva energier säkert och stabilt på utbildningsområdet.
2. att stödja och stärka alla ansträngningar att underlätta för själen så att den kan bryta fram och uttrycka sig i utbildningen.
3. att med allt större djup och klarhet och visdom ge röst åt den helande grundtonen i själens utbildning.

På senare år har Trianglar i utbildningen hjälpt till att ordna många internationella konferenser på temat 'själen i utbildningen' på olika platser över hela jorden. Det senaste mötet hölls i juni förra året i Boulder, Colorado. Efter mötet gjorde man ett uttalande, den s.k. *Boulderrapporten*, om själen i utbildningen på tjugohundratalet. I rapporten uppmanas alla som arbetar professionellt med utbildning att stödja principen om att ta med själen i utbildningen.

Alla som är engagerade i själsbaserad och själsfrämjande utbildning kan bli medlemmar i organisationen, som är öppen både för enskilda individer och för grupper.

Triangles in Education, Office of the Caduceator  
56 Falkland, Skelmersdale, Lancaster WN 6RA,  
England

Hemsida: <http://freespace.virgin.net/caduceator.clh/TrinEd.htm>

E-post: [triangles.ineducation@virgin.net](mailto:triangles.ineducation@virgin.net)

### **Interfaith Seminary**

Interfaith Seminary är en högskola för medlemmar av ett prästsamfund i England. Det övergripande syftet med skolans utbildning är att kunna erbjuda hjälp och stöd när människors andliga behov tränger sig på. Seminariet tränar också prästerna att ge stöd åt personer som vill hjälpa sökare att leva ett andligt fokuserat liv, att uppväcka en känsla av enhet och att förstå vår gemensamma evolutionsresa.

Tel : +44 (0) 8444 457 004

E-post: [admin@theinterfaithseminary.com](mailto:admin@theinterfaithseminary.com)

Hemsida : [www.theinterfaithseminary.com](http://www.theinterfaithseminary.com)

# Ljusets högtider

---

Människan har alltid dyrkat solen, och hennes vördnad för den har alltid stått i fokus för hennes längtan och hennes tankar. I det gamla Egypten var dyrkan av solguden Ra det grundläggande trossystemet. I gnostisk orfisk filosofi likaså. Och i vedaskrifterna sjungs åtskilliga lovsånger till Surya, den personifierade solen.

I mer än sjuttio år har nu våra medarbetare arbetat tillsammans vid fullmånnetiden för att ta emot, hålla fast och sprida andlig energi och för att göra relationerna mellan vår andliga hierarki och mänsklighetens kraftfullare. Varje månad när solen och jorden bildar en rät linje med månen, när månen ligger på andra sidan jorden från solen sett, får vi chansen att öka inflödet av andligt liv till det mänskliga medvetandet.

Man kan inte tolka detta som soldyrkan, men icke desto mindre är källan till och målet för inspirationen direkt relaterade till att det då är fri passage mellan jorden och solen. Då finns den gudomliga energin tillgänglig i ovanligt stor utsträckning, så att den kan assimileras och uttryckas i det mänskliga medvetandet. Det är som om en elektrisk ström då går mellan dessa båda energicentra och nu kan människan medverka i och fira dessa himmelska tilldragelser. Liksom solen ger sin objektiva välgörenhet i form av ljus och värme så har den på subtila nivåer en liknande funktion för att stimulera människors andliga uttryck.

Idag behöver tänkande människor av god vilja som är vana att meditera stå i förbindelse med varandra under dessa ljusets högtider. Vi kanske inte har möjligheter att sörja för de missgynnade och förbisedda i världen eller att ge stora summor pengar till välgörenhet eller att påverka aktuella mänskliga frågor från en privilegierad maktposition. Men vi har faktiskt i alla fall möjlighet att ge några minuter av vår tid varje månad vid fullmånen för att i tankarna koppla ihop oss med den världsvida gruppen och att arbeta med flödet av vital, levande solenergi.

Man har låtit förstå att dessa högtider så småningom kommer att utgöra grunden för det nya sättet att närma sig det gudomliga, som kommer att känneteckna människans längtan efter Gud.

Alla förändringar som äger rum i mänsklighetens olika angelägenheter måste först uppkomma i medvetandet. Medvetandet är orsaksskapande. Det högre inspirerar alltid det som är lägre. Så dessa högre pauser i den andliga månadscykeln ger ett fokus för spridningen av gudomlig energi, och denna inspirerar till de förändringar som är nödvändiga för att människan mera adekvat ska kunna återspegla livet i formen.

Vi hälsar alla meditatörer välkomna att delta i dessa ljusets högtider. Vill ni ha mer utförlig information får ni gärna kontakta oss på adresserna nedan.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom

gåvor och Bulletinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

För mer information:

**TRIANGLES**

1 Rue de Varembé (3è)  
Case Postale 31  
1211 Genève 20  
Schweiz

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
Storbritannien

120 Wall Street  
24th Floor  
New York NY 10005  
USA

**[www.triangles.org](http://www.triangles.org)**

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar  
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>  
E-post: [info@goodwilltriangel.org](mailto:info@goodwilltriangel.org) Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537