



Trianglar

BULLETIN

Nr. 158
December 2006

Att vara mottaglig för intryck

Vi är utsatta för olika former av intryck i mycket högre grad än vi kanske förstår. För många kommer de i form av påverkan från omgivningen, och den uppfattas på någon nivå av medvetandet. Det är en utmaning för den som vill utvecklas andligen att dirigera om sådana intryck från en känslomässig reaktion till att utveckla en mental mottaglighet för andliga intryck.

En sådan högre form av känslighet är inte sensitiviteten hos en spröd och känslös natur, där allt tenderar att handla om personen själv. Den förstärker bara självcentreringen. Inte heller handlar det om det ytliga, ofta felaktiga ”första intrycket” som det lata sinnet lätt kan registrera. Snarare är det så, att känsligheten för andliga intryck har att göra med en ökande medvetenhet om relationer – en växande förmåga att reagera på omgivningen. I en bemärkelse omfattar denna sensibiliseringsprocess att man spräcker skalet, att man bryter ner den förhårdnade vägg som byggts upp under tidsåldrar som skydd för det separata självets intressen. Om man inte frivilligt åtar sig uppgiften att decentralisera sig, att vända fokus bort från att tillfredsställa egenintressen och själviskhet kommer livet att hitta vägar att utföra jobbet åt dig. Det sker genom att man får ta konsekvenserna av den egna självpåtagna isoleringen.

När man blir mottaglig för relationer och kontakter, och börjar reagera för det som omgivningen behöver börjar en medvetenhet om ”något mer” – det som kallas ”molnet av vetbara ting” – att dyka upp. Från allra äldsta tider har människor uppfattat detta moln, men även det motstånd som den mänskliga hjärnan sätter upp mot det. Patanjali, en av de äldsta indiska lärarna, behandlade detta ämne i sina *yoga sutras*. Dessa riktlinjer för att nå detta medvetenhetsfält, som är tillgängligt för alla människor, kräver att man gör egna satsningar och att man övar sig att hålla tyst. Tigandet är en nyckel som öppnar dörren för intryck, för det leder lyssnarens uppmärksamhet bort från den lägre naturens krav och inåt mot själens röst. Lyssnandet kan hjälpa till att förankra idéer som bär med sig lösningar på problemen i världen, detta under förutsättning att de åtföljs av en opersonlig attityd och en insikt om att idéer är energiströmmar som är tillgängliga för alla sinnen som är i samklang med dessa strömmar.

Trianglar ger en fantastisk möjlighet att utveckla grupp-känsligheten för intryck. Genom historien har det funnits individer här och var som varit känsliga för intryck, men idag finns det en grupp, som består av ljuscentra; den finns över hela jorden. Utstrålningen från den gruppen, vars aura blandas via triangelnätverket, utgör ett fält av intryck för andliga energier som kan påverka människors sinnen och hjärtan. På det sättet hjälper Trianglar till att göra det mänskliga medvetandet mer mottagligt för de värderingar och principer som behövs för mänskliga framsteg och bra relationer.

Utbildning - vetenskapen om tjänande, del 3

De flesta, ja kanske alla, erkänner att alltförersom förmågan att meditera växer och vi utvecklar en djupare relation till själen, får vi nya perspektiv och vill satsa på att arbeta för allmänhetens bästa. Ett resultat blir att den materiella världens lockelser och chimärer träder i bakgrunden, och vårt tjänande får ny mening och vitalitet. Det är ett privilegium för oss alla att på ett blygsamt vis vara delaktiga i Guds angelägenheter, och det återspeglar vår växande medvetenhet. I lika mått återspeglas samma förvandling i livet för tusentals av våra medmänniskor världen över och det är ingen tvekan om att antalet kommer att öka med tiden. Man har beskrivit det verkliga tjänandet som ”ett spontant utflöde av ett kärleksfullt hjärta och ett intelligent sinne.”¹ – det ena utan det andra gör att tjänandet blir ofullständigt och saknar kraft och inriktning. Bara det tränade och disciplinerade sinnet blandat med hjärtats värme och medkänsla kan börja förstå att tjänande är ett sätt att leva och en nästan oändlig väg som leder till himlens frihet.

Begreppet tjänande såsom en vetenskap är förföriskt. Ordet vetenskap syftar ju på vetskap och att veta, att känna till. Men under det att de fysiska vetenskaperna utforskar yttervärlden som styrs av naturlagarna där vi är observatörer, vinkar de andliga vetenskaperna oss till sig vår medvetna medverkan i och vår försjunkhet i de meddelade sanningarna, så att de i grund och botten blir en del av vårt medvetande. Våra egna liv och inflytelseområden blir till laboratorier, experimentfält och erfarenhetsytor, där vi lär oss att anpassa våra hjärtan och sinnen till de eviga sanningarna och värderingarna. Vi är medvetna om att vi varje dag styr energi genom våra tankar, ord och gärningar, och vi lär oss genom dessa olika uttryckssätt att bli ”förmedlande kanaler och inte försenande inslag av själviskhet”² – i det gudomliga flödet.

Under många årtionden har man gjort enorma framsteg på utbildningsområdet, men liksom för all annan vetenskap, måste även denna utvecklas och lägga ribban på högsta möjliga nivå för mänskligheten idag och för en överskådlig framtid. I många avseenden

ligger världens hopp och framtid i händerna på de som anförtrotts att intuitivt uppfatta och presentera en djupare utbildningsfilosofi, som tjänar andliga, psykologiska och fysiska mänskliga behov. Det behövs inte särskilt stor fantasi för att ge stöd för en värld där barn och ungdomar får lära sig samhälls- och gruppan-svar, världsmedborgarskap och sådana aspekter av den nya utbildningen, som gör att de kan växa till ansvarsfulla och omtänksamma världsmedborgare.

Det är intressant att se hur trenden går i riktning mot grupprelationer. Man kan se det i arbetslivet överallt på jorden. Så t ex är arbete i team och grupprelationer viktiga inslag inom medicinen, affärslivet, ekonomin och forskningen. Och i vår tid är det positivt att vara en lagspelare. Det är ett tecken på att en person har förmåga att arbeta konstruktivt ihop med andra. Alla dessa trender vittnar om en växande grupperfarenhet och gruppedvetenhet, där hjärtan och sinnen kommer samman för att arbeta för ett specifikt syfte, som kan vara osjälviskt eller också inte är det.

De tre vetenskaperna: om *antahkaranan*, om meditation och om tjänande kommer att markera höjdpunkten i alla utbildningsmetoder i framtiden. Allt som kommer före detta är bara nödvändiga pusselbitar för att uppdaga en gyllene tidsålder av utbildning och kultur för alla. Det kan vara svårt för oss att redan nu urskilja den tid då dessa tre vetenskaper kommer att utgöra grunden för den nya utbildningen, men när man ser vilken enorm utveckling det mänskliga medvetandet undergått de senaste femtiotalet år, är det uppenbart att nuvarande metoder inte räcker till för att klara de utmaningar som mänskligheten står inför och en större omvärdering behövs för att tjäna framtida generationer. Det råder inget tvivel om att nuvarande kaos i utbildningssystemen i världen är en indikation på att vi någonstans på vägen har förlorat körriktningen och att regeringars och internationella organisationers olika utbildningsprogram bara är språngbräddor för att komma fram till ett mer upplyst och visionärt utbildningsramverk.

1. Vit magi, Alice Bailey pp 188

2. Telepati och den eteriska kroppen, Alice Bailey pp 195

Kommentarer om nätverket

♦ Vi tycker alltid att det är trevligt att kunna vidarebefordra nyheter om triangelnätverket och närbesläktade ämnen till alla våra medarbetare och årets *Kommentarer om nätverket* utgör inget undantag. Den enkla, men vetenskapliga, tekniken för Trianglar är ett projekt som tänkande varelsen av god vilja kan relatera till, speciellt under perioder av mänsklig kris. Och behovet är stort idag av att fokusera en upplyst grupptanke för att genomtränga det förvrängda och splittrande tänkandet. Mänskliga framsteg avbryts ideligen av kriser som ger tillfälle till att gå framåt mot en högre grad av ljus och sanning om man kan hantera dem på ett förståndigt sätt. De utmaningar som vi möter kan ibland verka helt oöverstigliga. Den väldiga mängden globala frågor på den internationella agendan är genomgripande och komplicerad. Men varje år växer den kollektiva viljan med uppgiften. Den samlade visdomen i det internationella samfundet (med FN i spetsen), klarar vår tids utmaningar och formulerar en tydligare vision för mänsklighetens framåtskridande och framsteg.

♦ Förra månaden höll vår systerverksamhet World Goodwill sina sedvanliga seminarier i Genève, London och New York. Ämnet var *Det finns en skaparkraft i desillusionering*. Seminarierna skulle vara en hjälp i utforskandet av den alltmer tilltagande desillusioneringen i dagens värld och ville visa hur denna kan spela en kreativ roll för att återknyta människors medvetande till de högre värdena och principerna.

Framstående talare var t.ex. Don Beck med spiraldynamiken; John Lane, AD för tidskriften *Resurgence*, och David Boyle, författare och delägare i stiftelsen *New Economics*. Om du skulle vilja läsa eller lyssna på föredragen så kan du kontakta något av de tre kontoren och beställa utskriften och/eller audiokassetter.

♦ De senaste månaderna har vi ägnat oss åt att kontakta andligt inriktade tidskrifter för att föra ut Trianglar till fler människor av god vilja och på så sätt sprida ljusets och kärlekens nätverk. För närvarande har tidskriften *Renaissance* i Sydafrika åtagit sig att publicera

tre artiklar om Trianglar. Vi sätter samtidigt ut annonser över en fjärdedels sida i tidskriften, som har en läsekrets på 30 000 personer. Ytterligare två tidskrifter, den ena i Australien och den andra på Irland, kommer att ta kontakt med oss i sinom tid för att eventuellt skriva fortlöpande artiklar om Trianglar. Vi hoppas kunna ge mer detaljerad information då nästa *Kommentarer om nätverket* kommer om ett år.

♦ Triangelbulletinen ges för närvarande ut på tolv språk: danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Vi är uppriktigt tacksamma mot gruppen internationella översättare som outtröttligt ger av sin tid, förmåga och kunnighet så att bulletinen kan nå ut till triangelarbetare över hela jorden.

♦ Det var 1937, som Alice Bailey satte igång det andliga triangelprojektet, så nästa år firar vi 70-årsjubileum. Målet, då som nu, är att hjälpa till att frigöra det mänskliga medvetandet, så det går in i en klarare, ljusare och mer positiv framtid, där goda relationer alltmest bestämmer de mänskliga frågorna. Låt oss inte glömma att världen alltid och helt och hållet är en återspeglning av mänsklighetens tankeliv. Om vi enkelt och klart kan engagera oss i vårt triangelarbete varje dag, om vi kan stimulera nätverket och ge det ljus och kärlek kan vi hjälpa till att göra det mänskliga tänkandet upplyst och bygga en ny värld, mättad med andlig kraft, ovanpå det gamla byggnadsverket.

Varje ny triangel som bildas är en formulering av vårt åtagande att tjäna. Därför vore det bra om ni ville fortsätta bilda nya trianglar, så att nätverket kan pulsera med andligt liv och göra livet rikare för alla våra medmänniskor. Vi är uppriktigt tacksamma för det stöd våra medarbetare överallt på jorden ger av sin tid till tjänande. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans som grupp nästa år.

Vi tar del av grupptankar

Varje år brukar vi i bulletinen ha en specialartikel med reflexioner kring Trianglar. Medarbetare från hela världen skriver till oss och delar med sig av sina tankar. Vi är glada över att kunna ge er inlägg från medarbetare i Brasilien, England, Ghana, Kamerun, Nigeria och USA samt från medarbetare på Irland i det här numret.

Objektiva och subjektiva fakta om triangelnätverket är att det ska skapa bra relationer mellan människor... och att förvärva den högre andens frukter och gåvor – kärlek, ödmjukhet, generositet och medkänsla.

Ghana

Det ligger en mycket värdefull känsla av kamratskap och effektivitet i vårt gemensamma arbete.

Irland

Trianglar har skänkt ljus åt mitt hjärta, minskat frustrationen i att inte kunna förändra den vansinniga, krigande världen. Ett dagligt utövande av en medveten intention att sända ut fred och god vilja från mitt hjärtas innersta har gett näring åt den inre friden och goda viljan.

USA

Ljusets och den goda viljans trianglar och den dagliga meditationen hjälper oss att förstå vilka vi är, vilken roll vi spelar i den kosmiska planen och varför saker och ting inträffar på det sätt de gör... Det är utomordentligt viktigt att känna till att den energi som rinner genom Trianglar och på grund av Trianglar är livsviktig för att höja det mänskliga medvetandet

Brasilien

Vi känner oss hela dagen väldigt mycket förenade med de andra medlemmarna av vår triangel – men speciellt på morgonen och eftermiddagen – när vi gör oss mottagliga för Den stora invocationen. Men vi känner oss också i hög grad förenade med universum, Gud och änglahierarkin under tiden som vi bildar vår triangel och detta är mycket mäktigt.

England

Trianglar är ett kraftfullt sätt att hjälpa andra i hela vår värld, hela vårt universum! Jag är handikappad, men har en fast inkomst så jag kan be och skicka energi!

USA

Varenda gång jag sätter mig för att läsa Den stora invocationen och länkar till de andra i min triangel ser jag faktiskt hela skapelsen som en enda enhet.

Kamerun

Trianglar en kraftfullt världstjänande som gör att man kan nå hela världen på ett ögonblick, och bygga en ny värld i all stillhet. Jag går till sängs med triangeln och vaknar upp varje morgon till våra studier, meditationen och tjänandet.

Nigeria

Det har varit en stor glädje och en daglig inspiration att få medverka i min första triangel. Att känna sig vara en del av allt och att höra alla rösterna över hela jorden som förenas varje dag är något som inte går att beskriva. Tack för den gudagåvan.

England

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom

gåvor och Bulletinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembe (3è)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537