



Trianglar

BULLETIN

Nr. 161
September 2007

Glädje

Att tjäna genom tankekraft handlar framför allt om utstrålning. Detta är grundprincipen i vårt gemensamma arbete för att skapa och bevara trianglar av ljus och god vilja. När sinnet reflekterar godhet, skönhet eller sanning, till exempel, tar det på sig något av den energetiska potensen, något av kvaliteten i den gudomliga princip som återfinns i de högre världarna. På samma gång strålar vårt tänkande ut en mycket stor kvantitet av denna kvalitet till den mentala omgivningen. När vi arbetar med Trianglar förstärker vi den här naturliga processen genom att förena oss i tanken med två andra personer för att bilda ett triangelformat tankefält, och därefter väva in vår lilla triangel i det fält som skapas av det globala nätverket. Detta består av hundratusentals små, speciella trianglar.

När du läser detta kanske du förstår hur värdefullt det är att tänka över vad begreppet exaltationen eller hänryckning kan innebära. Det kan göra att vi tänker med glädje – med glädje och i glädje. I den mån vi gör det utstrålar vi en kvalitet av förtrollande helande i hela nätverket av levande trianglar och ut i tankens och känslans kollektiva fält. Vilket arbete kan vara viktigare i en cynisk tidsålder - medvetandets tjukskraft är ju beroende av ett massivt uppvaknande av hänförelsen.

Den glädje vi talar om är inte den som Kahlil Gibran talar om när han säger att glädje och sorg oskiljaktiga. Glädje kan i bästa fall vara den solida känslomässiga motsatsen till sorg och bedrövelse. Exaltation, hänryckning och lycka är av en helt annan dignitet. Den talar om själen, även om en djup glädje mycket väl kan vara en av själens känslomässiga återspeglings eller manifestationer. Bortom hänryckningen kan vi till och med, i sällsynta ögonblick, erfara ett ännu högre tillstånd av ren ande - sällhet.

Tänk er en liten fågel, vars ljusa, rika överdådiga sång inspirerar och lyfter med sin blida glädje. Tänk på hur glädjens kvalitet riktar in oss på vår själs himmelrike. Det är både fågelns sång och bilden av lätt, snabb, fri rörelse när fågeln flyger från gren till gren och träd till träd som väcker associationer till frihet, renhet och enkelhet.

Föreställ er den sublimes somargyllingen, lycksalighetens fågel, flyga ner från de högre världarna för att bygga bo i ditt hjärta och i din hjärna – bygga bo där så att din upplevelse av livet för alltid kryddas av dess närvaro. Orubblig, gyllene, glädjestrålade lycksalighet medför vissheten och styrkan från de högre världarna, som finns inom oss. Fruktan upplöses, för lycksaligheten är inte beroende av smärtan och njutningen i livet. När fågeln flyger in i vår medvetenhet vet vi att livet i grund och botten är gott.

Funderingar kring glädjen

Glädjen landar som en fågel i hjärtat men har flugit från sin hemliga plats i huvudet. Jag är den glädjens fågel. Det är därför jag tjänar med glädje.

Alice Bailey

Inget jordiskt språk räcker till för att beskriva den lycksalighet, glädje och skönhet som rymms i Guds inre under.

Jakob Böhme

Tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!

Psaltaren 100:2

Lycksalighet är när den odelade Enheten blir verklighet, när vår själ identifierar sig med världen och världssjälens med den högste älskaren.

Rabindranath Tagore

Vilken lycksalighet som strömmar ut i rosenröda vågor, flödar från Herren, kärlekens hjärta.

Ralph Waldo Emerson

Alla fröjder i livet som du reserverar för oss, o Mazda, fröjder som varit, fröjder nu och fröjder som skall komma. Du ger oss dem alla i din kärlek till oss.

Zarathustra

Ur huvudets lotus växer plötsligt lycksalighetens blomma upp.

Dess första form är glädjen.

Alice Bailey

Var glad för glädjen släpper in ljuset....

Alice Bailey

Vi är inte främlingar i ett obekant universum som styrs av en utanför befintlig Gud. Vi är delar av en helhet som utvecklas, delar som alla omsluts av en inneslutande och genomträngande kärlek, av vilken vi alla också ibland erfar en salighet alltför djup för ord.

Sir Oliver Lodge

Sätt värde på glädjen i landvinningar, oaktat svårigheter. Denna landvinningarnas glädje måste man odla i sig själv liksom i andra. Det är det viktigaste, för bara däri ligger frälsningens löfte för mänskligheten, löftet om den nya världens förestående ankomst! Framtidens glädje är påbjuden, men faktiskt är perioden av väntan på tröskeln besvärlig.

Helena Roerich

Lär er att känna glädje – en glädje som baseras på kunskapen att mänskligheten alltid har triumferat och gått framåt trots uppenbara misslyckanden och tidigare civilisationers undergång. Den glädjen är grundad på en orubblig tro på att alla människor är själar, och att kriser är faktorer som är av dokumenterad nytta i att kalla in själens kraft, både i individen, i en ras eller i mänskligheten som helhet. Den glädjen är relaterad till den lycksalighet som utmärker själen på dess egen nivå, där manifestationens formaspekt inte dominerar. Fundera över dessa tankar och kom ihåg att du är förankrad i centret av ditt väsen och därför kan se världen sant och utan begränsningar. Du kan stå oberörd, eftersom du känner till slutet redan från början och förstår att kärleken ska segra.

Alice Bailey

Det är lärarens suveräna konst att väcka glädje i kreativa uttryck och kunskap.

Albert Einstein

Vi formas av våra tankar. Vi blir det vi tänker. När tanken är ren följer glädje liksom en skugga som aldrig försvinner.

Buddha

Betrakta aldrig era studier som en plikt, utan som en avundsvärd möjlighet att lära känna skönhetens befriande inflytande i andens rike för er egen personliga glädje och samhällets vinst som ert senare arbete hör till.

Albert Einstein

Om nätverket

Inner Sight

I augusti 2000 startade en serie radioprogram, *Inner Sight*, som når åtta amerikanska delstater i newyorkområdet. Det sänds en halvtimme på söndagsmorgnar mellan halv åtta och åtta lokal tid. Du kan höra det på webbradio www.wor710.com. Klicka bara på knappen "Listen Live". Programledaren Robert Anderson diskuterar en mängd intressanta frågor tillsammans med Sarah and Dale McKechnie från Lucis Trust. Det handlar om andliga och filosofiska frågor som är viktiga för oss i vardagslivet.

Programmen efterforskar själens inre världar, granskar självkänedom, det gudomliga ljusets och kärlekens energier, liv och död, medvetande och meditation, om att nå sina mål och hitta livets innersta mening.

Den som är intresserad kan ladda ner tidigare program i serien på Lucis Trusts hemsida. Adressen är http://www.lucistrust.org/en/productions/inner_sight/inner_sight_broadcast_schedule
De är i Real Audio- och mp3-format.

Spiritual Heritage Education Network Inc. (SHEN)

I Ontario i Kanada träffades 1998 en grupp för att försöka samla folk, intresserade av att skapa ett universellt nätverk av likasinnade personer. Nätverket skulle ha som mål att vara allomfattande och leda till tolerans, förståelse och respekt samt kärlek mellan människor av olika bakgrunder i världen. Två år senare såg Spiritual Heritage Education Network Inc. (förkortat SHEN) dagens ljus.

Meningen med SHEN är att man lätt och bekvämt ska få tillgång till tankar och upptäckter från insiktsfulla personer som har tillbringat sitt liv med att studera den mänskliga naturen och dess relation till universum....

På vilket sätt tänker man sig kunna nå det målet? Jo, på följande sätt:

- undervisa allmänheten om mänsklighetens andliga arvedel genom att tillhandahålla kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser, och att bedriva forskning inom ovannämnda områden.
- tillhandahålla ett bibliotek med litteratur från området vårt andliga arv. Här ska ingå kommentarer och tolkningar av denna litteratur såväl den engelska som den på andra språk.
- ordna öppna uppsatstävlingar om mänsklighetens andliga arvedel.
- Skapa studieplaner och utbildningsmaterial för kurser i andlig och etisk uppfostran avsedda för grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet.

Vi tycker att det är intressant att SHEN:s logga är en triangel. Man säger att en sida representerar mänsklighetens andliga arvedel, den andra utbildning medan triangelns bas representerar nätverket – nätverket av frivilligarbetare överallt på jorden och nätverket på internet.

SHEN
408 Tamarack Drive
Waterloo
ON Kanada
N2L 4G6

epost: talwar@golden.net
Membership@SpiritualEducation.org
www.spiritualeducation.org

Att tjäna i tysthet

Lev med glädje ett liv i kärleksfullt tjänande

Alice Bailey

Orsaken till många problem i världen är att finna i de illusioner och glamourer som vi alla är offer för. Dessa bedrägliga vantolkningar och hjärnspöken är som ett kompakt moln av kaotiska ljud, som snärjer mänskligheten i till synes ändlösa upprepningar av själviskt beteende. Så vi längtar efter att se någon ordning i det yttre kaoset. Så intensivt vi vill få bekräftelse på det vi intuitivt känner, nämligen att det finns en andlig mening bakom all självupptagenhet och alla brister i vårt nutida sätt att leva. Den bekräftelsen kan vi få på många sätt, men två av dem förtjänar lite extra uppmärksamhet.

Det första är tystnad. För personligheten innebär tystnad ofta hämning, brist på självuttryck eller kommunikation, förlust och isolering. För den själsgenomsyrade tjänaren har tystnaden en helt annan mening. Det personliga självets oväsen bleknar bort och upphör till slut. Den luttrade formen fullgör sedan det syfte som den skapades för – att vara ett passande redskap för själens återlösande verk. När detta sker börjar själens ljud, som ibland kallas för tystnadens röst, höras högt och klart och ger resonans genom den individuella tjänaren, genom gruppen som han eller hon ingår i, och återlösande ut i det planetcenter som vi kallar mänskligheten.

Detta leder direkt över till det andra sättet, som är tjänandets väg. När vi får reda på ett behov följer automatiskt en akt av tjänande. Vi har alla upplevt detta vid många tillfällen. Med andra ord, när vi vet, så tjänar vi. Men på en djupare nivå vet man att ordningsföljden är omvänd: man tjänar och sedan vet man. I verkligt tjänande räcker inte personlighetens mentala, emotionella och fysiska utrustning till. Själens liv och intuitionen måste också uppammas. Med andra ord är det så att intentionen och tjänandet inte bara kallar fram alla personliga resurser hos tjänaren, utan stimulerar och frammanar också själens energi och intuitionens direkta kunskap. Då vet tjänaren verkligen på ett sätt som tidigare varit omöjligt.

Triangelnätverket är ett uttryck för själen och intuitionen. Det sköts i tysthet i gruppens hjärtan och hjärnor, och det använder sig av själens inre ljud för att bygga ett system av nya relationer, som uttrycker andliga värden och nya sätt att leva. Tillsammans slår vi an själens melodi i det tysta tjänandet.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bul-

letinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan nedan.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att informationen kan spridas till alltfler intresserade. Bankgironummer: 5777-1537