



Trianglar

BULLETIN

Nr. 163
Mars 2008

Konsten att känna vördnad

Ordet vördnad känns lite gammaldags, åtminstone för yngre tjänare. Det framkallar en bild av religiös tillbedjan byggd på blind hängivenhet och gudsfruktan. Men vördnad är faktiskt en blandning av djup respekt, aktning och kärlek. Alltså vore det ett misstag att utgå från att vördnad saknas idag. Snarare är det så att den bytt utseende. Nu är vördnaden mera intelligent och uppvisar en mindre inskränkt syn på det gudomliga. Människor håller på att fjärma sig från den dogm som bara kan kontempera himlen genom en förvrängningslins av mänskligt begär, och som på ett humoristiskt sätt framställs i Rupert Brooks dikt Himlen. Det handlar om några fiskar i en damm, som funderar över sin bestämelse. De drar slutsatsen att:

*...någonstans bortom tid och rum,
är vattnet våtare, gytjan gytjigare!
Och där (så tror dom) simmar EN som sam innan floderna fanns,
... Och under den allsmåttiga fenan,
kan den allra minsta fisk simma in.
Äsch! aldrig döljer flugan kroken,
Säger fisken, i den outtömliga bäcken
... feta larver driver omkring,
och paradisiska larver finns där;
... och i deras önskehimmel,
finns ingen landbacke,
säger fisken.*

För mänskligheten måste föreställningen om att alla dess innerligaste önskningar når sitt förhållande i himlen trängas undan av en känsla av förundran över allt som omger oss i den här världen och som öppet avslöjar gudomens natur för den som har ögon att se med. Men att utveckla en sådan vision är inte så enkelt. Det innebär ett koncentrerat, meditativt tänkande för att se kvaliteten, meningen och syftet. Genom att bemästra den konsten, träder vi ständigt in i en annan värld – inte himlen som den traditionellt framställs – utan en inre värld av bestämmande energier som ger livet och alla dess former mening. Vi börjar se hur en gudomlig plan växer fram, som är väldig i både skala och upphöjdhet, och vi fylls av vördnad. Den får oss att uttrycka dess skönhet och godhet i relationerna till andra - enligt dem den kärlek och respekt som alla kännande, medvetna varelser har rätt till som uttryck för det gudomliga.

Alltså är vördnaden en dubbelriktad process som inte bara bjuder oss att uppleva det gudomliga, utan att också uttrycka det vi varit med om genom glädjen i bra relationer. Vördnaden ser både mänskligheten och naturen i det större sammanhanget av varandets enorma kedja och som går mot en framtid av obeskrivlig skönhet och skapande liv. Denna världens gytja och smuts blir då himmelskt vacker, visar sin dolda potential. Nya perspektiv av mening och försoningskraft avslöjas genom anden och konsten att känna vördnad. Denna kraft kan förbättra trianglararbetet i mycket hög grad, och utveckla mer ljus och kärlek i denna yttre värld.

Tankar om vördnad

Många tänkvärda ting har sagts om att känna vördnad. Nedan finner ni citat från så vitt skilda håll som Upanishaderna och Albert Schweitzer, från Immanuel Kant och Seneca till Ordspråksboken och Solomon Ibn Gabirol, för att bara nämna några.

*Den som är allt upphovs källa,
Där världen håller ihop och löses upp,
Herren, som välsignar, dyrkansvärd Gud.
Genom att vörda honom vinner man frid för evigt.*

I samma ögonblick som jag förstod att varje människas kropp är ett tempel och Guds boning, i samma ögonblick som jag står i vördnad inför varje människa och ser Gud i henne – i samma ögonblick är jag fri från trældom, allt som binder försvinner och jag är fri.

Två ting får mej att känna vördnad: stjärnhimlen där ovan och morallagen inom bords.

Den som känner Gud vördar honom.

Den mest elementära etiska princip, när hjärtat förstår den, betyder att av vördnad för den ofattbara, oändliga och levande verklighet, som vi kallar Gud, får vi aldrig tycka att vi är främlingar gentemot någon människa. Snarare måste vi ålägga oss uppgiften att dela hennes erfarenheter och försöka vara henne till hjälp.

Att visa vördnad för den Evige fostrar människor till att bli kloka. Och att vara ödmjuk är ett sätt att visa vördnad.

Håll Skaparen i ära; forma din livsstil efter honom, och himlens vanor/manér.

Inte av diamanter och guld, byggde han himlen stark/fast och kall:

*Nej, utan ett rede av böjda vassrör,
Blommande fält och doftande ogräs.*

Etik är inget annat än att man ha (hysa) vördnad (aktning) för livet.

*Gud sände sina sångare till jorden
Med sånger av sorgsenhet och munterhet,
För att de skulle kunna röra vid människors hjärtan,
Och föra dem tillbaka till himlen på nytt.*

Ju mer fullkomligt en människa lever, desto mer levande är hon i varje detalj – i hjärnan och hjärtat och händerna – och desto mer fullkomligt kommer hon att förstå livets storhet, och stå i vördnad inför den gudamakt som driver och styr det.

Efter det att inspirationens ljus har strålat ut och deras mysterier har lämnats i förvar, sök då inte deras fortbestånd, för du har i Gud en som gör att du kan reda (klara) sig utan allt, men inget gör att du kan klara dig utan Gud.

O Gud! Sjung ni ängens bäckar, med glädje i rösten!

Ni pinjelundar med era mjuka och själfulla klanger!

*Och de har också en röst, ni snödrivor,
Och i deras vådliga fall skall dundra och ryta, Gud!*

Du känner mitt sätt att tala. O Gud, tvunget ger den en dyrbar gåva – de sånger du får mig att sjunga!

Att hysa vördnad för Gud är den tråd på vilken människans olika goda kvaliteter trädades upp som pärlor. När tråden slits av, sprids pärlorna åt alla håll och försvinner den ena efter den andra.

Jordens nätverk

Ett nätverk av ljus, kärlek och tjänande håller på att förvandla det mentala klimatet på jorden, och omorientera mänskligheten mot en andlig hållning och andliga värderingar. De grupper och verksamheter som vi rapporterar om i bulletinen återspeglar olika aspekter på nätverket.

The Institute of Reverential Ecology

Institutets vision baseras på följande fem principer:

1. Självmedveten intelligens är en skapelsens speciella gåva till oss människor. Den ska brukas med förstånd och på ett fredligt sätt.
2. Samexistensen mellan frihet och nödvändighet, fritt val och förutbestämmdhet är en del av universums djupstruktur.
3. Allt som naturen utvecklat är fullständigt sammanlänkat och ömsesidigt beroende.
4. En känsla av häpnad över naturens mysterium och helighet ligger till grund för en vördnadsfull ekologi.
5. Att alltid erkänna och respektera ömsesidigheten och det gemensamma mellan generationerna som ett nyckelelement i att vidmakthålla den harmoniska vridningen av livshjulet.

Varje år ordnar institutet en konferens med fokus på någon aspekt av en vördnadsfull ekologi. Och meningen är att man dessutom regelbundet ska hålla möten världen över ”för att föra samman representanter för många kulturer, raser och åldrar för att diskutera och utforska de viktigaste tankarna som påskyndar vår växande medvetenhet om att allt levande befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande.

The Eco-Philosophy Center

Tanken på en eko-filosofi utvecklades redan 1974 av Henryk Skolimowski, som då var professor i humaniora vid University of Mi-

chigan. The Eco-Philosophy Center (EPC) öppnades 1981 i Ann Arbor, Michigan. Syftet är att fungera som ett fokus för främjande och utveckling av ekofilosofin. Denna betonar hur viktig relationen är mellan människan och miljön.

Mycket av arbetet görs via hemsidan www.ekophilosophy.org. Bland annat kan man bli supporter till *Friends of Eco-Philosophy*. Det kostar ingenting, men man välkomnar alla bidrag, som avkortat går till att driva verksamheten vidare. Allt arbete sker oavlönat och frivilligt.

Världen är en helig plats, säger man, och vi är dess vördnadsfulla väktare, som är ansvariga för dess välbefinnande. Ekofilosofin hävdar att det ekologiska och det andliga är en enhet. Vi måste arbeta samtidigt med att hela oss själva och den yttre miljön.

David Skrbina

4223 Ladywood, Northville, MI 48167
USA

tel + 1 313 845 – 7647

hemsida: www.ecophilosophy.org

e-post: skrbina@netzero.com

The Resurgence Trust

Satish Kumar, som ger ut Resurgence Magazine, har länge varit en ledande och inflytelserik förespråkare för vördnadsfull ekologi.

Vi citerar vad han skriver i artikeln Att lära sig av naturen: ”Allt vi får från naturen är en gåva: föda, vatten, solsken och allt annat. Allt är en gåva. Det är denna symbiotiska relation, som förser oss med ödmjukhet, förundran och vördnad. Naturen finns inte där för att vi ska plundra den eller exploatera den utan snarare finns den där för att den ska omhuldas och lovsjungas. Jag kallar det för vördnadsfull ekologi.”

The Resurgence Trust

Ford House, Hartland, Bideford, Devon
EX39 6EE, England

Tel + 44 (0) 1237 441 293

Hemsida www.resurgence.org

Tre andliga högtider

I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter: påsken, wesak och Den goda viljans högtid. Genom att många individer och grupper över hela jorden då tålmodigt och utan avbrott mediterar, håller dessa högtider på att få en individuell förankring i mänsklighetens medvetande.

I framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira samma helgdagar. Det kommer att leda till en koncentration av andliga krafter och en gemensam andlig strävan, plus en samtidig åkallan. Kraften i detta ligger i öppna dagar. De tre årliga stora högtiderna är koncentrerade till de tre vårmånaderna, och de leder till en stegrad andlig insats som påverkar resten av året. De är:

Påsken. Detta är den återuppståndne levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han är uttrycket för Guds kärlek. Vid påskfullmånen uppmärksammas den andliga hierarkin, som han leder, och betoningen ligger på Guds kärleksnatur.

Wesak. Detta är Buddhas högtid. Buddha är den andliga länken mellan planetens högsta andliga center, Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det gudomliga syftets vägvisare.

Den goda viljans högtid. Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter

Gud, när den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker uttrycka riktiga mänskliga relationer. Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har Kristus stått inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa. Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudamänniskan, som ledaren för sitt folk och "som den förstfödde bland många bröder" (Rom. 8:29). Varje år vid detta tillfälle har han predikat Buddhas sista predikan för den församlade hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig enighet. Den kallas också för världsböndagen.

Dessa tre högtider är en del av ett för mänskligheten gemensamt andligt system, även om de ännu inte fungerar hundra procentigt ihop. Men stunden närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas över hela världen, och genom dem kommer vi att få en stor andlig enighet. Dessutom kommer effekterna av det stora närmande, som är på gång, att bli starkare över hela planeten genom mänsklighetens förenade åkallan.

(Utdrag ur broschyren *Tre andliga högtider*)

Påsk	21 mars
Wesak	19 april
Kristushögtiden/världsböndagen	18 juni

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bul-

letinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan nedan.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537