



Trianglar

BULLETIN

Nr. 169
September 2009

Världens Ljus

Ända sedan man började använda elden och fram till dagens sofistikerade artificiella belysning, från det mänskliga intellektets första svaga aktivitet till själens framträdande i en upplyst mänsklig varelse, är evolutionens historia också historien om ljusets utveckling. I ljusets evolution finns livets historia lagrad och framtid förutsagd. Kristus sade ”Jag är världens ljus”, och det är detta heliga ljus, beslöjat och dolt i var och en av oss, som är garantin för vår odödlighet och utveckling fram till och in i Kristusmedvetande. Dessutom har varenda tänkbar form ett gryende medvetande som i någon mån döljer Kristusljuset.

Men hur förhåller sig Kristusljuset till det rent fysiska ljus som omger oss? Enligt den tidlösa visdomen finns det stora hierarkier av andliga väsen, den mänskliga hierarkin är en av dem. Särskilt Rudolf Steiner lärde ut att de hierarkier som redan har passerat genom det mänskliga stadiet för att ingå i änglaskaran, har efterlämnat ett arv av ljus. För genom det mänskliga stadiet utvecklas en moralisk anda ur livets konflikt, ur gärningar, både ädla och tarvliga. Över enorma tidsperioder manifesterar sig denna moraliska atmosfär successivt, först till tankesfären, och slutligen, i en framtida era, in i det fysiska ljuset hos en planet. Det vardagliga ljus som alltid omger oss är en kvarleva från en forntida andlig värld som beboddes av dem som nu är änglavarelser. Och om det som var det inre blir till det yttre, så är framtidens ljus eller mörker beroende av de inre tankevärldar som vår nuvarande mänsklighet föder. Likaväl som dessa utvecklar livskvaliteten för alla här och nu, kommer moraliska impulser av hög nivå att senare utvecklas in i ljuset i lysande världar.

Av ovanstående följer att både vår uppfattning och vår förståelse av ljus har förändrats genom tiderna jämsides med evolutionen av vår medvetenhet och moraliska utveckling. Formernas kvalitet har blivit mer förfinad, då högre tänkande har påverkat dem, och gjort att ljuset från olika gudomliga källor kan passera med större lätthet till det fysiska planet, och förhöjt vår upplevelse av färg och skönhet. Detta framväxande estetiska sinne leder så småningom till en uppfattning om ”självet” som moraliskt ljus – en del av världens Ljus. Och alla som genom meditation lär sig att hålla sinnet stadigt i ett tillstånd av inre upplysning, är en reflektion av detta Världens Ljus, som alltid till dess att Dagen är här.

Ljushögtider

Alla som går den andliga vägen kommer att förstå att hela den yttre världen är en symbol, eller externalisering, av den inre verkligheten. Vad mänskligheten beträffar, så inser vi att alla egenskaper och skeenden i vårt inre, tenderar att materialisera sig på ena eller andra sättet. Ett medkännande hjärta leder till generösa handlingar och vänlighet, och en förvandling av samhällslivet. Undertryckta själviska känslor kan lätt explodera in i den fysiska världen i form av våld, och detta är den främsta orsaken till krig. Å andra sidan är fred det yttre resultatet av att man mildrar emotionella konflikter med energin från upplysta tankar. Så till exempel materialiserar sig intellektets organiserade och meningsfulla aktivitet i en mänsklig förmåga att förutse och planera adekvat. FN och dess specialorgan är underbara illustrationer av detta tecken på mänskliga framsteg.

Men bakom känslans och tankens verksamhet ligger ett rike som mänskligheten intuitivt har förnummit som ett område med helt andra attribut än de som kännetecknar vårt vanliga vardagsliv. Den hänryckte pilgrimen, som kämpar med svårigheterna i det fjärran land som är den materiella världen, kallar detta för hemma. Det är källan till andlig styrka för den kämpande lärjungen. Det fungerar som inspirationskälla för konstnären, poeten och musikern. Det är en vägvisare till ny kunskap för vetenskapsmannen. Det är källan till god vilja och vist använd kraft för den upplyste statsmannen. Det innefattar kärlek, sanning, skönhet, rättvisa och makt. Men framför allt innefattar det ljus.

Därför har människans sökande efter mening och sanning genom tiderna, alltid uttryckt sig som längtan till och sökande efter ljus. De stora lärare som höjt sig över mänskligheten har alla beskrivits som ljusbärare, som visat på nya sanningar och framhävt vägen in i detta rike. Buddha kallas av tradition den upplyste, då han kastade ljus

över lidandets mening och lärde oss hur man kan övervinna lidandet. Kristus, vars huvudbudskap är osjälviskt tjänande, sa att vi ska låta vårt ljus lysa, och blev känd som världens ljus. I djupare bemärkelse är dessa världslärare våra föregångare, för mänskligheten som helhet är bestämd att bli planetens ljusbärare och tjänare.

Nu har mänskligheten en fantastisk möjlighet att ta ett kliv framåt genom att förverkliga denna vision. Mänsklighetens och världens problem, och hur de ska lösas, har aldrig tidigare förståtts så bra som nu. Vi ska skapa goda relationer mellan människor handskas måttfullt och sansat med våra materiella resurser. Men då krävs det att vi intensifierar visionen, så att den kommer i samklang med den mänskliga medvetandet med ännu mer ihärdigt och med glädje. Kan det finnas ett bättre sätt än den månatliga rytmen i de meditationer som så många av oss deltar i? Dessa meditationer är egentligen nya ljushögtider som etableras i mänskligheten av grupper runtom i världen, som genomströmmas av själen, och som utvecklar en medveten ritual för mänskligheten att närma sig själen och den andliga hierarkin.

Håller vi inte alla på att bli medvetna om tillväxten av intuition och insikter, och hur dessa förstärker det ljus som redan lyser med växande klarhet i mänskligheten? Och kan vi inte se hur ljusets andliga energier, kärlek och god vilja, är på väg att förankras i den mängd av praktiska program för tjänande i den yttre världens dagliga liv? De är det säkraste tecknet på att mänsklighetens hjärta är friskt, och att ett stort andligt uppvaknande börjar framträda för våra ögon. När uppvaknandet går snabbare och sveper med sig stora delar av mänskligheten in på den avsedda vägen, kommer detta att innefatta den största ljushögtiden av dem alla.

Det planetära nätverket

Det planetariska nätverket av ljus, kärlek och tjänande, förvandlar klimatet på planeten, omorienterar mänskligheten i riktning mot andliga attityder och värden. De grupper och aktiviteter som vi skriver om i Bulletinen, visar på olika aspekter av detta nätverk.

Culture of Peace Initiative

Sedan 1983 har *Culture of Peace Initiative*, CPI (Initiativ för en fredskultur), fört fram fredsfrämjande aktiviteter runtom i världen. För CPI är årets höjdpunkt den internationella fredsdagen (*The International Day of Peace*) den 21 september. Projektet stödjer också ”Peace Day is Every Day” (varje dag är en dag för freden), i avsikt att skapa fredsprojekt runt om i världen. CPI:s mål är framför allt att:

- Samla kraften hos enskilda personer, organisationer och projekt till en gemensam rörelse så att freden blir till en viktig realitet för kommande generationer
- Bidra med idéer till Förenta nationerna för att utveckla dess roll under 2000-talet, som ett instrument för att skapa och upprätthålla fred. Idéerna sammanställs med jämna mellanrum i formella rapporter till FN.
- Fastslå och säkerställa den årliga *Day of Peace* (fredsdagen), som en världsomspännande dag för fredligt ledarskap för barn och ungdomar.
- Utöka deltagandet i den internationella fredsdagen, för att fira mänsklighetens framåtskridande mot fred längs dess många vägar, och skapa en fred på jorden under 24 timmar.
- Utveckla beslutsfattande mellan generationerna och öka unga människors deltagande i FN:s konferenser, seminarier och toppmöten.

CPI stödjer också *Wiser Earth* (www.wiserearth.org), en global community på internet som gör att enskilda individer och organisationer som arbetar på bred front med freds-, miljö- och sociala rättvisefrågor, kan få kontakt med varandra och samarbeta.

Wiser Earth beskriver sig själv som ”en onlinememskap som sammanför människor, icke vinstdrivande företag och branscher, som arbetar för en rättvis och hållbar värld”.

CPI sammanställer varje år en utförlig rapport om olika fredsprojekt över hela jorden.

Vill du veta mera? Kontakta:

Culture of Peace Initiative
PO Box 1057, Larkspur, CAA 94977, USA
www.CultureOfPeace.org
e-post: info@pathwaystopeace.org

World Peace Gardens

Skapa gemenskap, högtidlighålla freden

World Peace Gardens är en organisation som har koncentrerat sig på att ”initiera veckovisa sammankomster och evenemang, och bygga gemenskaper kring teman som inre frid, enhet och världsfred.” Idén till *World Peace Gardens* föddes 2007. Några månader senare blev den verklighet efter att organisationen fick ta emot en summa pengar från en anonym givare.

Ett centralt tema i projektet är dess arbete för att ”skapa samlingsplatser utomhus ägnade världsfreden. Dessa tillflyktsorter och parker ska erbjuda samlingsplatser, där man kan hålla regelbundna diskussioner och andra tillställningar för personlig, samhällig och global utveckling och förvandling”.

Dessa parker kommer att formges speciellt kring ”Världsfreden börjar inombords”, och varje park kommer att visa upp en ”inre trädgård”, en central mötesplats inspirerad av helig geometri. Det centrala vid formgivningen av en ny park är cirkeln, som ”representerar enhet, samling, delaktighet och enighet”.

Organisationen hoppas att många ”parker för världsfreden” kommer att anläggas på olika ställen världen över, det spelar ingen roll om de är små eller stora. Det beror ju på var de finns och på det samhälle de ska betjäna.

Kontakt:

World Peace Gardens
28 North 150 West, Ivins, Utah 84738 USA
www.WorldPeaceGardens.org
e-post: Daniel@WorldPeaceGardens.org
Tel: +1 435 703 0077

Pax profunda

Ingen tvivlar väl på att fredens heliga graal – *pax profunda* (latin djup frid) – än så länge inte är inom räckhåll. Denna fred har andliga tänkare i alla tider talat om och kommenterat, på vers eller prosa. Så här vackert har den beskrivits: ”Det finns en frid som övergår allt förstånd; den bor i deras hjärtan, som lever i det eviga.” Det finns ändå ingen orsak till att tappa modet. En värld mer i fred med sig själv, byggd på goda relationer, är inte en omöjlig dröm. Den är en föregångare till de djupare nivåer av frid som vi med tiden ska få uppleva.

Baruch Spinoza, en holländsk andlig tänkare och 1600-talsfilosof, drog en klok slutsats: ”Fred är inte frånvaro av krig. Den är en god egenskap, ett sinnestillstånd, ett sinnelag för välvilja, förtröstan och rättvisa.” För många markerar en sådan analys ett avsteg från konventionellt tänkande.

Men ändå genljuder påståendet i det nutida esoteriska tänkandet, och man menar att fred endast kan uppnås när det finns ett verkligt mått av förståelse och delande, och att freden inte kommer att vara förorsakad av det. Det är meningslöst att spänna vagnen framför hästen. I det sammanhanget kan vi ta för givet att den goda viljan ger upphov till freden. Utan den faktorn kommer alla försök till fredlig samexistens mellan enskilda personer och nationer säkert att bli ett större eller mindre miss-

lyckande.

Hur som helst hör vi mitt i röran och oordningen i ytttervärlden det högljudda rop efter fred i mänsklighetens hjärta. DE många fredsinitiativ, som tagits de senaste decennierna, är en stark indikation på mänsklighetens sökande för att få en paus från de besvärliga problemen – globalt, nationellt och individuellt. Den mänskliga utvecklingens långa resa har ansatts av kriser. Krigets gissel med alla dess tillhörande skador är en skamfläck i det mänskliga landskapet. Ändå är förhållandena i världen och hos individer enbart ett resultat av mänskligt tänkande. Genom att vidgå vårt ansvar i den värld vi befinner oss i, enskilt och globalt, kan vi också börja bli en del av lösningen. Vi kan till exempel bli det genom vårt Triangelarbete, då vi använder den upplysta tankens kraft för att driva in betydelsen av god vilja i mänskligt liv.

Och, likt Spinoza kan vi också anta att när det finns ett sinnelag hos en del av mänskligheten för att uttrycka god vilja och rättvisa, då kommer vi att ha startat den långa resan mot varaktig fred, en föregångare till det sublimes *pax profunda* som ”övergår allt förstånd”. Goda relationer är nyckeln till en värld av fridfull och meningsfull samexistens.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bulletinen

ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan längst ner.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 26
CH – 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537