



# Trianglar

BULLETIN

Nr. 171  
Mars 2010

---

## Släpp in ljuset

Mentalt högt utvecklade människor har genom tiderna studerat ljusets natur ur ett andligt och vetenskapligt perspektiv – Bacon, Newton, Goethe, Edison och Einstein, för att bara nämna några. Deras intellektuella och intuitiva strävan efter att finna sanningen har starkt påverkat människolivet. Ingen har dock kommit i närheten av Buddhas och Kristus läror i sin förståelse och förmedling av ljus till människans medvetande.

När Buddha, Ljusets herre, var här på jorden och nådde upplysning, frisläppte han en flod av ljus i de fyra ädla sanningarna. Dessa tidlösa och djupa sanningar avslöjade meningen med mänskligt lidande och hur man övervinner det. Hans broder Kristus kom senare och yttrade de mäktiga orden ”jag är världens ljus”. Detta Ljus uppenbarar enligt den tidlösa visdomen livets eget ljus, som för alltid övervinner materiens mörker.

Den mänskliga reaktionen på och förståelsen för ljuset får långtgående konsekvenser också för planeten. På materiell nivå flödar kunskap med ljusets hastighet genom fiberoptiska kablar. Kunskapens ljus som strömmar genom masskommunikationssystemen finns nu tillgängligt för flera miljarder människor. Detta stimulerar mänsklighetens mentala utveckling. Instinktiva reaktionsmönster ersätts med intellektets ljus, som skapar förståelse för ”Guds yttre klädnad”. Och från själens ljus växer en ny grupp världstjänare fram som går i spetsen för mänsklig återuppbyggnad. De fungerar som en hoppets ledstjärna i en problemtyngd värld. Och, för en liten men växande skara, blir intuitionens ljus en faktisk realitet, som väcker förståelse för livets rörelse i formen, för anden i relation till materien. Ljuset uppenbarar gudomlighetens natur. Inför världens hänfödda blick sätter ljuset fokus på de största hinder man måste övervinna innan mänskligheten kan fortsätta framåt mot en global gemenskap, grundad på bra relationer, och arbeta i harmoni med de övriga naturrikena.

Inom Trianglar skapar ljusets symbolik en speciell resonans i våra tankar, i våra relationer till medmänniskorna, och i vårt förhållande till Gud. Varje dag väver vi in strålände, triangelmönster av etersubstans i ljusets struktur, så att den välgörande kraften av god vilja kan strömma genom Trianglars nätverk och frigöra förståelsens ljus och verkan av kärleken i världen.

Det åligger var och en av oss att ständigt söka ljuset, tillägna oss ljuset, och att bli ljusbärare. Den andliga filosofin menar att målet för människoriket är att bli ”ett mäktigt ljus och en kraftstation av andlig styrka, som förmedlar dessa kvaliteter till de andra naturrikena”. Detta kommer inte bara att få djupgående konsekvenser för vår planet, utan även för solsystemet som helhet och ännu längre bort. För allt liv är sammanlänkat, sammanvävt och ömsesidigt beroende. Paulus, den store invigde, medgav detta när han sa att ”hela skapelsen suckar och vrider sig i smärta .. i väntan på att Guds söners ska manifesteras sig”.

## Mänskligheten – nyckeln till all utveckling.

---

Den tidlösa visdomen säger att evolutionen på vår planet genomgår många stadier. Människoriket representerar bara ett sådant stadium. Men det sägs också att mänskligheten inom sig bär nyckeln till hela evolutionsprocessen.

Denna idé klagörs i följande uttalande: ”Världens Herres grundton är således MÄNSKLIGHETEN, ty den är grunden, målet och den karaktäristiska inre strukturen hos allt varande. Mänskligheten själv är nyckeln till alla utvecklingsprocesser och till all korrekt förståelse av den gudomliga planen, såsom den i tid och rum uttrycker det gudomliga Syftet.” (Telepati och eterkroppen, p. 105) På föregående sida kan vi läsa ett ännu mer uppseendeväckande påstående: ”varje levande varelse eller manifesterat liv – från Planetlogos ned till den obetydligaste atom – har antingen varit, är eller kommer att bli människa. /.../ Därför är förmodligen mänskligheten som faktum, och det som den står för, den förnämsta och viktigaste aspekten av det gudomliga syftet.” vilket visar omfattningen och storheten hos en människa. Detta innebär att människor har en direkt och ansvarsfull uppgift att utföra för den gudomliga skaparen.

Om mänskligheten bär nyckeln, då måste först en betydelsefull sak ske. Vi ser den i nyckelns funktion. En nyckel är utformad för att passa in i ett speciellt lås. När den vrids om, roterar den låskolven och frigör bulten. Låset går att öppna. Mänskligheten är designad att vara en nyckel för just ett sådant syfte: att låsa upp och frigöra de förfinade andliga energierna hos det gudomliga ljuset, kärleken och viljan. Dessa tre energier uttrycker stilla Guds härlighet över hela världen.

Mänskligheten måste nu vara nyckeln, som vrider om sin inre mekanism, och skifta medvetandefokus. Under miljontals år har det mänskliga medvetandet betonat utvecklingen av det materiella uttrycket, eller

mänsklighetens liv på det materiella planet. Detta har varit rätt och nödvändigt med hänsyn till medvetandenivån. Men nu har den materiella världens inneboende kraft förstärkts och påverkar den mänsklig kreativiteten mer än den borde. Och denna starka påverkan kommer i konflikt med själens växande inflytande. Så om mänskligheten ska fullfölja sin gudomliga nyckelfunktion, måste den vrida sitt fokus inåt, slå undan bulten i det lås materialismen är för medvetandet, och frigöra själens förfinade kvaliteter så att de kan stråla in i den yttre världen. Själens kraftfulla energier behöver kvalificera mänsklighetens användning av den materiella världens substans. Med andra ord, till att använda materialismen inte som ett sätt att separera en person eller en grupp från en annan, utan för att med gemensamma ansträngningar skapa harmoniska relationer. Detta låter det gudomliga Ljuset och Kärlekens energier flöda fritt och genomstråla hela världen.

Om mänskligheten ska kunna fungera som nyckel, är en ny kopernikansk revolution nödvändig. På 1500-talet ifrågasatte astronomen Kopernikus den dåtida uppfattningen att solen kretsade kring jorden. Han bevisade att förhållandet faktiskt var det omvända. Idag har vårt egocentrerade medvetande en tendens att tilltalas av tanken att allt liv kretsar kring den materiella världen, när det i själva verket är det precis tvärtom: gudomligheten står i centrum. Det materiella livet kretsar kring och utvecklas av denna gudomlighet. Detta andliga Centrum ligger bortom den tredje dimensionen. Vi behöver låsa upp och vända vår uppmärksamhets fokus mot själens inre riken i livet. Positionera oss bortom den tredje medvetandedimensionen och se den materiella världen helt enkelt som ett yttre rike av förlösande aktivitet, som den plats som med tiden kommer att utstråla Guds härlighet genom mänskligheten. Endast själens högre, befriande kraft, kan vrida om nyckeln.

## Det planetära nätverket

---

*Det planetära nätverket av ljus, kärlek och tjänande, transformerar det mentala klimatet på planeten, och omorienterar mänskligheten mot andliga förhållningssätt och värderingar. De grupper och aktiviteter som Bulletinen rapporterar om speglar olika aspekter av nätverket.*

### Working With Oneness

Working With Oneness är en hemsida med artiklar och undervisning om den andliga dimensionens enhet. Syftet är att sammanföra individer och grupper som är i resonans med idén om det tilltagande enhetsmedvetandet, vilket är centralt för mänsklig och planetär utveckling. Hemsidan innehåller också video- och ljudpresentationer, förteckningar över litteratur som man rekommenderar och länkar till andra hemsidor med likartat innehåll.

### The Universal Order

*The Universal Order* är en liten, världsomspännad organisation som erbjuder undervisning i filosofiska principer på ett systematiskt vis. Lektionerna har till syfte att visa på den underliggande enheten i österländska och västerländska religioner, nämligen andens religion.

The Universal Order kommenterar: ”Den eviga, tidlösa filosofin har varit målet för mystiker, helgon och filosofer i alla tider. Varje individ har en bestämd plats och ett bestämt syfte i världen, och övningarna i The Universal Order gör att medlemmar kan förstå den djupare meningen med allt de gör. De har förstås samtidigt frihet att använda sig av principerna på sitt eget självvalda sätt.”

Organisationen påpekar att det inte är meningen att medlemmarna ska ge upp sina egna idéer och övertygelser, utan istället följa sitt förnuft och sin medvetenhet i allt. Bortsett från en startavgift motsvarande ett engelskt pund, tillkommer inga kostnader på något stadium. Man

förlitar sig på till frivilliga gåvor.

The Universal Order skapades i sin moderna form redan 1923.

Syftet var att utgå från självklara principer, skäl, orsaker och lagar. Det är kunskaper som är absolut nödvändiga för individens och kollektivets upplysning och för mänsklighetens pånyttfödelse. Organisationens enda syfte är samarbete med alla rörelser som arbetar för höja mänskligheten till en högre nivå.

The Secretary, Fintry, Brook, Godalming  
Surrey GU8 SUQ, England.  
HYPERLINK ”<http://www.theuniversalorder.org.uk>” [www.theuniversalorder.org.uk](http://www.theuniversalorder.org.uk)  
HYPERLINK ”<mailto:shrine@btinternet.com>”  
[shrine@btinternet.com](mailto:shrine@btinternet.com)

### Center for Spiritual Enlightenment

*Center for Spiritual Enlightenment* ”fokuserar på världsreligionernas grundläggande sanningar och harmoni, nödvändigheten av ett globalt etiskt och andligt uppvaknande för att skapa fred på jorden, och vikten av att varje person medverkar för att nå målet. Vår vision är individen och planeten väcks till insikt om Sanningen, den enda, den som har många namn.”

Centret är en community för alla andliga riktningar i San Francisco med omnejd. I mer än 25 år har man hållit andakter till den Gud som är känd under många namn.

Förutom andakterna, anordnar man vuxenutbildning i den andliga filosofin med praktiska övningar, lär ut ett hälsosamt leverne, hatha yoga, håller retreatar, ger ledarskapsträning, andlig vägledning och rådgivning samt har kurser för barn och en blomstrande andlig gemenskap.

1146 University Avenue, San Jose, CA 95126, USA  
Tel +1 408-283-0221  
HYPERLINK ”<http://www.csecenter.org>” [www.csecenter.org](http://www.csecenter.org)  
[info@csecenter.org](mailto:info@csecenter.org)

# Tre andliga högtider

Tre viktiga andliga högtider utgör höjdpunkten i det årliga kretsloppet. De är påskhögtiden, Wesak och Den goda viljans högtid (Världsböndagen). Genom att många enskilda personer och grupper i alla delar av världen utför ett oavbrutet, stabilt meditationsarbete, får dessa högtider nu en subjektiv förankring i mänsklighetens medvetande.

I framtiden kommer alla andligt inriktade personer att uppmärksamma samma heliga dagar. Det medför att de andliga resurserna förenas i en gemensam andlig kraftinsats, och en samtidig åkallan. Kraften i detta är uppenbar. De tre stora högtiderna varje år är koncentrerade till tre på varandra följande månader och leder till en förlängd årlig andlig insats som påverkar resten av året. De är:

## **Påskhögtiden:**

Detta är den uppståndne, levande Kristus högtid, mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins ledare. Han är uttrycket för Guds kärlek. Denna dag ges hierarkin, som han leder och vägleder, sitt erkännande, och Guds kärleksnatur framhävs.

## **Wesak:**

Detta är Buddhas högtid. Han är mellanhand mellan det högsta centret, Shamballa, och hierarkin. Buddha är uttrycket för Guds visdom, ett förkroppsligande av ljus och indikatorn på det gudomliga syftet.

## **Den goda viljans högtid eller Världsböndagen:**

Detta är högtiden för mänsklighetens ande som strävar mot Gud, som söker överensstämmelse med Guds vilja och vill uttrycka goda relationer mellan människor. I tvåtusen år har mänskligheten vid denna högtid representerats av Kristus, som har stått framför Hierarkin och i Shamballas åsyn som gudamänniskan, sitt folks ledare och ”den förstfödde bland många bröder” (Romarbrevet 8:29). Varje år vid denna tid har han gett Buddhas sista predikan inför den samlade hierarkin. Det är därför en högtid av djup åkallan och bön, av en central längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig enhet. Den representerar påverkan på det mänskliga medvetandet av Buddhas och Kristus arbete. Ett annat namn på högtiden är Världsböndagen.

Även om inte sambandet mellan dem är tillräckligt starkt än är de tre högtiderna en del av mänsklighetens förenade andliga strävan. Den tid närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas över hela världen, och därigenom kommer man att vinna en stor andlig enhet. Effekterna av det stora närmandet, som nu är så nära, kommer att stabiliseras av mänsklighetens förenade åkallan över hela jorden.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bulletinen

ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan längst ner.

För mer information:

**TRIANGLES**

1 Rue de Varembé (3è)  
Case Postale 26  
CH – 1211 Geneva 20  
Schweiz

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
Storbritannien

120 Wall Street  
24th Floor  
New York NY 10005  
USA

**www.triangles.org**

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar  
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>  
E-post: [info@goodwilltriangel.org](mailto:info@goodwilltriangel.org) Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537