



Trianglar

BULLETIN

Nr. 172
Juni 2010

Inre pilgrimsresor

Numera är många människor vana vid långresor. Det är en del av vår moderna kultur som vi tar för given, att kunna ta resväskan, gå ut genom dörren och resa bort ett tag för arbete, avkoppling, utbildning eller nöje.

Resandet är också en del av det nutida andliga livet. I den religiösa världen gör man pilgrimsresor till heliga platser, särskilt inom de österländska religionerna hinduism, buddhism och islam. På världslig nivå lägger många människor en moralisk aspekt på sitt resande, kanske genom att välja ett visst resmål för att detta kan erbjuda den frid och tystnad som är nödvändig för att närma sig sökandet efter mening, eller för att det verkar förmedla andlig rikedom. Ett växande antal människor reser för att delta i *retreater* och kurser i syfte att återupprätta kontakten med själen.

På ett annat sätt kan resande, i synnerhet pilgrimsfärder, ses som en metafor för det andliga livet i sig. Vår resa från födelsen till döden, i detta livet och i nästa, är den ultimata resan genom tid och rum. Vi blir pilgrimer i den bemärkelsen att vi upplever oss själva som resenärer mot en högre potential av livet. Detta är inte någon meningslös abstraktion. Att uppleva vårt liv som en inre pilgrimsresa, är att se såväl resan som målet fyllt av poesi, betydelse och mening. En daglig återblick blir ett observerande av Vägen – yttre händelser i ljuset av den inre pilgrimsfärden.

Denna syn på oss själva som pilgrimer hjälper oss att se livet med alla dess skeenden ur själens perspektiv. Det är en form av fostrande avskildhet. Insikten att resan är lång, hjälper oss att tona ner det extrema i vår hängivenhet och intensitet. Den påminner oss om att hålla blicken fäst på målet, samtidigt som vi också utvärderar varje steg på vägen – i vetskap om att målet nås steg för steg, och att vägen leder genom cykler och årstider.

Vår personliga resa är en del av den större resa som vår art gör, mot nya erfarenheter av gemenskap och med övning i att uttrycka en ny slags syntes. Det som är evigt i oss, vår själ eller Solängeln, är stadd på en lång resa, på färd mot tidens och rummets dalar, för att föra in ljusets, kärlekens och syftets strålar i den materiella världen. Jorden själv och allt liv i naturrikerna, färdas mot en punkt av alfa och omega. Så har det varit sedan tidernas begynnelse.

Sinnet – i fokus för planetens utveckling

Den tidlösa visdomen hävdar att bakom det tänkande sinnet finns Tänkaren, Observatören, den gudomliga förnimmaren – synonymt för Själens. Människan är ”den som tänker”, ordet människa härstammar från ordet ”manu” på sanskrit. Sinnet är ett instrument som registrerar intryck från en högre nivå av medvetande – ”regnmolnet av allt som finns att få kunskap om, som svävar över det lägre mentala planet och som kan tappas ur och användas av studerande och aspiranter via intuitionens fria lek”.¹ Även hjärnan är helt enkelt en sensitiv mottagande och förmedlande mekanism, som reagerar på intryck som sänds till den. Detta går stick i stäv mot modern vetenskap, som ser sinnet som en biprodukt av den mänskliga hjärnans biologiska aktivitet. Icke dess mindre förekommer tecken på att österländska och västerländska synsätt närmar sig varandra, med en mer öppensinnad vetenskaplig diskussion om det mänskliga medvetandets natur. Ett överbyggande är alltså på väg, och den mänskliga förståelsen gör framsteg.

Den moderna människans enastående kvalitet är intellektet – kunskapsaspekten, som har manifesterat de objektiva former som modernt liv uppvisar – på gott och ont. Men intellektet är inte ett slutmål. För att fortsätta utvecklas måste mänskligheten lyfta sinnet till nya höjder, gå från intellekt till intuition. Intuitionen är, ur den tidlösa visdomens perspektiv, inte en ”känsla”, utan snarare ett ljus som flödar direkt genom det högre mentala sinnet från de andliga världarna. Detta ljus, förmedlar, när det registreras i sinne och hjärna, en mer sammansatt förståelse för och ett erkännande av att allt liv på vår planet är inbördes relaterat.

För att dra ner intuitionen krävs att det lägre mentala sinnet är samstämt med själen. Själens är varken ande eller materia, utan relationen dem emellan – länken mellan Gud och hans form. Genom *raja yogas* meditationstekniker integrerar de studerande fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt liv, vilket leder till

enhet eller inrättning med själen. Därmed är den första hälften av antahkaranan – regnbågsbron – medvetet byggd av den mediterande. Genom meditationen drar den studerande ner själens andliga kraft så att den kan uttryckas i tjänande i det dagliga livet.

Den raka linjen mellan det lägre sinnet och själen bereder väg för byggandet av den andra hälften av antahkaranan, som länkar samman de lägre och högre aspekterna av sinnet. Det är genom det högre sinnet, lägsta punkten i den andliga triaden, som man uppnår den komplexa förståelsen av intuitionen samt den viljans dynamiska kraft som ska användas med kärlek och harmlöshet i tjänande. Dessa energier riktas in i den fysiska världen genom det lägre mentala sinnet och den fysiska hjärnan. Resultatet blir en levande andlighet.

Den kreativa användningen av sinnet kan transformera livet på jorden för allas bästa. Varje synlig form på det fysiska planet ”... är resultat först och främst av tanke, sedan av begär, och slutligen av aktivitet på det fysiska planet. En människa ser en vision och en möjlighet”.² Oavsett om formen är en vacker trädgård, en fin byggnad, ett konstverk, en växande stad eller ett invecklat dataprogram, är det manifestationen av en tanke. Energin följer tanken. Uppenbarligen dyker inte föremål upp av en tillfällighet. Människan är sålunda Tänkaren inkarnerad här på jorden. Och eftersom människan – mikrokosmos – är Tänkaren, följer att bakom det synliga universum står en icke föreställningsbar Tänkare som vi kan kalla ”Gud, eller den gudomliga Verkligheten, beslöjad av alla former”.³ Hur outgrundlig är inte den ockulta sanningen *som ovan, så och nedan*. Härifrån kommer den transformativa kraften i Trianglars nätverk.

1. Glamour: Ett världsproblem (A. Bailey), s. 135

2. The Externalisation of the Hierarchy (A. Bailey), s. 263

3. Discipleship in the New Age II (A. Bailey), s. 189

Det planetära nätverket

Det planetära nätverket av ljus, kärlek och tjänande, transformerar det mentala klimatet på planeten, och omorienterar mänskligheten mot andliga förhållningssätt och värderingar. De grupper och aktiviteter som Bulletinen rapporterar om speglar olika aspekter av nätverket.

Triangelvideo

Huvudkontoret har nyligen släppt en video för att introducera medarbetare i triangelarbetet. Den finns på dvd, men går också att se på webben på www.youtube.com/trianglesnetwork.

Videon visar på syftet med Trianglar. Hur man utför arbetet. Hur man bildar en triangel. Och den innehåller också en introduktion till Den stora invokationen. Videon är på lite drygt åtta minuter. Den är en s.k. multimediapresentation som kombinerar tal, musik och bilder. Vi är glada om våra medarbetare vill förmedla videons innehåll till likasinnade människor av god vilja.

Världsomspännande nätverk

Sektionen för världsomspännande nätverk på vår webbsida (www.lucitrust.org/groups) listar ett antal grupper över hela världen vilkas aktiviteter inspireras av undervisningen i den tidlösa visdomen, baserad på Alice Baileys böcker. Hittills har vi grupper från Afrika, Nord- och Latinamerika, Asien och Oceanien, Australien och Nya Zeeland, Europa och Mellanöstern.

I en annan sektion av det världsomspännande nätverket, som ni återfinner under rubriken "Notes from the Field of Service" (www.lucitrust.org/en/service_activities/worldwide_network/notes), ges mer information om några av de grupper som har skrivit till oss om sina initiativ och projekt.

Nyligen berättade till exempel en medarbetare i Australien om sitt projekt med att skapa ett bildspel över Den stora invokationen. Dessa Power-Point-presentationer kan laddas ner från vår hemsida. De finns på engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska. Två medarbetare, en i USA och en i England, delade med sig av sina erfarenheter och utmaningar i fullmånegrupper, som man startat. En annan grupp, på Nya Zeeland, berättade att de

år 2000 startade en Den stora invokationen-vaka, för att uppmuntra och samordna människor av god vilja, att låta Den stora invokationen ljuda var femtonde minut hela dygnet under Världsböndagen. Och 2008 talade en medarbetare från en tjänande-enhet i Australien på en internationell konferens, över temat kultur och religion. Hennes tal innehöll hänvisningar till Trianglar och World Goodwill.

Dessa är bara några av de inspirerande initiativ som individer och grupper över hela världen har ordnat i tjänandet av visionen i den tidlösa visdomen.

Det afrikanska fredsprojektet

En medarbetare i Etiopien berättade för en tid sedan om det afrikanska fredsprojektet, ett initiativ han har arbetat med en tid. Målet är att uppmuntra miljontals afrikaner att ägna fem minuter dagligen åt att tänka på, be för och föreställa sig fred, och avsluta med Den stora invokationen.

Projektet syftar till att locka människor att leva på ett allomfattande sätt genom att bortse från fysiska, rasmässiga, politiska och sociala skillnader i sina samhällen. Och allt eftersom fler och fler människor blir medvetna om detta inkluderande tänkesätt, kommer det att bli svårare för dem som har separatistiska och själviska agendor att påverka andra och därmed orsaka krig och civil osämja. Projektets talesman skriver: "Idén uppkom i Nigeria i mitten av 1990-talet och finns numera på Facebook. För närvarande har vi en livfull grupp med 796 medarbetare. [...] Nästa uppgift blir att flytta till en egen webbplats: denna är registrerad men ännu inte aktiverad."

Dr. Bamitale intervjuades nyligen på BBC Network Service Africa angående projektet: http://www.bbc.co.uk/worldservice/afri-ca/2010/03/100312_facebookcomment.shtml

African Peace Project, c/o Dr. Adebayo Bamitale
P.O.Box 14943, Addis Ababa, Ethiopia
www.africanpeaceproject.org
E-post: africanpeaceproject@yahoo.com

En essä om kärlek

I Nya testamentet förmedlade Kristus, världsläraren, ett klart och enkelt moraliskt budskap som är lika relevant idag som det var för 2000 år sedan. Ett av dess enastående teman var en förklaring av ”Kärlekens” natur. Och ganska säkert var detta en av de största sanningar som någonsin uppenbarats för mänskligheten. Dess innebörd är djup och vittomfattande, och har potential att driva mänskligheten in i en era av upplyst leverne. Icke dess mindre är det 2000 år senare ingen överdrift att påstå att vi kämpar för att få grepp om föreställningen om goda relationer, vilken är det högsta uttryck för kärlek som den mänskliga familjen gemensamt kan uttrycka för närvarande.

Det har hävdats att kunskapen om goda relationer är ”nästa steg i människosläktets mentala utveckling”. Detta är av sådan vikt att det utan tvekan kommer att innefattas i läroplanerna för utbildningsinstitutioner världen över.

Sakta men säkert växer goda relationer fram som ett uttryck för god vilja i mänsklighetens medvetande. I det stora hela går det inte en enda månad utan att någon internationell konferens äger rum, som belyser vår uppgift att bli bättre väktare av planeten och som betonar vårt ansvar att leva i harmoni med naturen.

Jämsides med denna utveckling finns en växande medvetenhet om och behov av ett nytt närmande till Gud. Förmodligen skulle de flesta av

oss hålla med om att ”organiserad religion”, även om denna har haft en avsevärd betydelse för att ge näring åt den religiösa andan, inte desto mindre verkar vara oförmögen att spela en konstruktiv roll i världen av idag. Utvecklandet av det mänskliga sinnet ropar efter en större förståelse för vår relation med det gudomliga. Likväl är ett nytt närmande och ett nytt slags relaterande till Gud på väg, och den nya gruppen av världstjänare går i spetsen för denna impuls.

Ur ett rent mänskligt perspektiv kan kärlek, god vilja och goda relationer ses som oföränderliga företeelser. Goda relationer till de högre och lägre naturrikerna och till våra medmänniskor – på individuell, familje- och samhällsmässig, nationell och internationell nivå – vidgar föreställningsförmågan och de inre resurserna hos människosläktet. Trianglar hjälper till med denna insats genom att erbjuda en väg på vilken den rena kärleksenergin kan förankras i jordens dammiga fält, och på det sättet inspirera sinnen med högre värderingar, och uppväcka hjärtan med den goda viljans strålande energi.

Kärleken är den energi som åstadkommer de medvetna, goda, ömsesidiga relationerna mellan alla uttrycksformer, så att till slut alla aspekter av vårt planetliv kommer att vävas ihop till en integrerad och sammanhängande helhet, som breder ut den allt genomsyrande gudomliga generositeten.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bulletinen

ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan längst ner.

För mer information:
TRIANGLES

1 Rue de Varembé (3è)
Case Postale 26
CH – 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537