



Trianglar

BULLETIN

Nr. 173
September 2010

Konsten att ta kontakt

Evolutionen kan helt kort definieras som en ständigt större förmåga att reagera. Känsligheten mot den omgivande miljön och förmågan att interagera med den utvecklas. Och när en människa medvetet kan blicka framåt mot framtida problem då föds en andlig vetenskapsman. Det är en person som kan urskilja alltfler subtila sinnesintryck – varifrån de kommer, vilket syfte de har, vilken betydelse de har och deras kvalitet – och som reagerar intelligent på ett sätt som främjar andlig tillväxt i någon aspekt av helheten. För en sådan person blir utvecklingen en suverän teknik att skapa kontakter, som sträcker sig långt bortom den grå vardagens fysiska sinnen in i intuitionens och telepatins riken.

Av nödvändighet fungerar kontaktskapandet genom en förmedlingslänk, det man vanligen kallar etern. Och genom denna sker ett elektromagnetiskt samspel på alla nivåer. Från den energiförbindelse som skapas i det kosmiska kraftfältet av Världens herre, ner till de pyttesmå elektromagnetiska relationsband som skapas mellan atomer och molekyler. För allt detta ger etern en matris, som kontakterna och konsten att reagera och gensvara fungerar genom.

Forskarna vid ett ledande läkemedelsföretag fick en häpnadsväckande bekräftelse på detta. När vetekorn och fiskrom exponerades för ett elektrostatiskt fält, växte urorganismer fram ur sädeskornen och romkornen och dessutom en ”ormbunke som ingen botanist kunde identifiera. Vetet var klart att skörda efter bara fyra till sex veckor och en jätteforell, som dog ut i Europa för 130 år sedan. Det var som om dessa organismer hade tillgång till sitt eget genetiska minne genom det här elektriska fältet.”¹ Om vetenskapen om kontakt kan fungera genom kraftfält för att väcka upp det förgångna på det här sättet, vad blir då implikationerna om man på samma sätt kunde frammana framtiden?

Det är faktiskt så att kontakterna relaterar förfluten tid med framtiden i nuet. För nuet är den plats där produkten av det som varit möter framtidens potential. Och den andlige vetenskapsmannen är en person som kommunicerar med själen i varje form för att hjälpa till att utveckla dess potential. Mänsklighetens bestämmelse är att arbeta kollektivt som en planetens förlikningsman på det här sättet. Med hjälp av åkallan (invokation) och frammanande (evokation) kan mänskligheten medvetet förena energin från de högre, arketytiska naturrikena med de lägre, undermännliga naturrikena. En kommunikationsbro skapas som sträcker sig från de högsta andliga väsendena till den oansenligaste atomen.

Vi går nu in i en tidsålder då såväl våra högre kontakter som vår gemensamma planetära bestämmelse kommer fram i ljuset. Och meditationen med det säkra och stadiga uppväckande av kraftcentren i människokroppen, *skapar en magnetisk aura som de högre intrycken kan uppträda på*. För vår del laddar varje upplyst triangel planetens nätverk på nytt varje dag intryck och uttryck av dynamiska energier. På det sättet deltar vi helhjärtat i kunnig och erfaren användning av kontaktskapande för att ”låta ljus, kärlek och kraft återupprätta Planen på jorden.”

Krafter som skapar utfällning

I våra privata liv är själens uppvaknande och födelsen av *viljan-till-det-goda* utomordentligt intensiva upplevelser av glädje och mening. Men på samma gång och av nödvändighet drar sådana upplevelser upp till ytan alla oriktiga impulser och själviska begär som vi hittills ganska väl lyckats dölja för oss själva. Det är för att vi nu kan hantera dem en gång för alla och hindra dem från att längre förvränga våra liv som vi nu får dem fullt och helt exponerade. Så kan vi erkänna och verkligen klara av dem. Det som är sant för en enskild person är också i grunden sant för mänskligheten som helhet.

Mänsklighetens liv de senaste århundradena har karakteriserats av en rigorös forskningsatmosfär. Resultatet har blivit andlöst spännande upptäckter på vartenda område av mänskligt intresse och mänsklig verksamhet. Den minst uppmärksammade men kanske viktigaste av dem alla är att vi börjat lära oss att använda sinnet och tankeförmågan. Alla mänskliga upptäckter kan skapa både goda och dåliga resultat, och att använda tankeförmågan utgör inget undantag från den regeln. Eftersom den icke försönade personligheten sporrar sinnet blir det en verkande kraft för själviskhet och manipulativt självförhärligande. Men, under själens inflytande, kan sinnet tänka sant och se saker som de faktiskt är. Det vet att verkligheten bakom all yttre manifestation är helhet och från det perspektivet kan det kasta ljus in i det mänskliga psykets mörka skrymslen. Det är sålunda världsomspännande, och drar fram allt det skadliga begär och de tanke- och beteendemönster som mänskligheten är ansvarig för och som nu manifesterar sig som de stora, kollektiva världskriser som hotar och förstör vår planet och mänskligheten utan motstycke i historien. Dessutom kulminerar nu dessa kriser framför våra ögon precis just nu.

Om man bara ser till tingens yta är det oundvikligen så att känslan av otillräcklighet inför så kolossala utmaningar är djup. Men när vi tränger bakom ytan och går bortom personlighetens begränsningar, och alltmer tangerar den kärlekens realitet, som vi kallar själen, blir vi omedelbart medvetna om tre saker. För det första förstår vi att alla yttre händelser och förhållanden faktiskt är utfällningar av inre orsaker. För det andra upptäcker vi att nuvarande kaos i världen – och speciellt vår akuta medvetenhet om det och vad det innebär för allt folks liv – inte bara är ett uppdykande på det fysiska planet av människans kollektiva begär och tankeliv. På ett djupare plan har det faktiskt framkallats av själen själv. Eftersom det håller på att födas i mänskligheten som helhet, kan själen nu återspegla det mänskliga medvetandet och dra fram allt som är oacceptabelt. Så paradoxalt nog finns, bakom allt det yttre kaoset och de omätbara tragedierna och lidandena, nu själens kärleksfulla kraft. För det tredje står vi inför realiteten att det bara är inkarnationen av själens liv och värderingar, som i tillräckligt stor skala kan kreativt transformera mänsklighetens liv och klara av alla de problem som vi står inför. Allt annat är bara ett mixtrande med symptomen och förvärrar problemet.

Sådan förståelse ger oss otroligt starka orsaker till optimism i en värld som i stora drag antingen förnekar eller förtvivlar över det som sker. Vilken underbar uppmuntran det blir att höja oss över våra personliga angelägenheter till en sfär av världstjänande, där vi alla egentligen hör hemma. Det är här som vi deltar i arbetet med att intuitivt inplantera och lägga grunden för de nya tankegångar och andliga värderingar för en mänsklighet som hungrar efter fräscha visioner och ljuset från ett nytt hopp.

Det planetära nätverket

Det planetära nätverket av ljus, kärlek och tjänande, transformerar det mentala klimatet på planeten, och omorienterar mänskligheten mot andliga förhållningssätt och värderingar. De grupper och aktiviteter som Bulletinen rapporterar om speglar olika aspekter av nätverket.

Intuition in Service

Intuition in Service (Intuition i tjänandet) grundades 1999 och har till syfte att

- väcka upp intuitionen, och belysa vilken roll den spelar när det gäller att skapa en bättre värld.
- främja mänsklig enhet och goda relationer genom att uppmuntra enskilda personer och grupper att stödja Förenta nationerna i olika angelägna frågor. FN uppmärksammar dem i form av olika dagar och år t.ex. FN:s internationella kvinnoår och liknande. Intuition in Service gör detta genom meditation och bön.

Initiativen stöds av medarbetare över hela jorden som delar visionen att ”mänskligheten har en högre potential och har en önskan att hjälpa till att skapa goda relationer mellan människor”. Arbetet kombinerar behovet av att förstå och arbeta med den verkliga eller andliga intuitionen med behovet av att utöka stödet för dessa FN:s dagar och år, speciellt genom bön och meditation.

Så här säger gruppen: Förenta nationerna har en speciell kalender för dessa dagar, veckor, år och årtionden som skapar en välgrundad global rytm för tjänande. Den för samman människor av god vilja över hela världen i ett samarbete över vår tids viktiga frågor. När man gör det ger det faktiskt ett av de mest kreativa bidragen till att bygga mänsklighetens enhet. I meditationen kan man intuitivt uppfatta de idéer som registreras bara på de högsta subtila nivåerna av människans tänkande. Sådana idéer kan man komma åt och lära känna under meditationen, och sedan kan man trappa ner dem till nivåer som är mer lättillgängliga. När man mediterar över de olika frågorna kan man föra in nya tankegångar om dem i det globala tänkandet, vilket resulterar i större

kreativitet hos de som tjänar i yttervärlden. Att skicka kärlek och ljus till de som arbetar för goda relationer på livets offentliga arena stärker de inre resurserna mod, visioner, entusiasm och hopp och ger den helande känslan av att det finns ett inre stöd som de kan hämta hjälp från.

Organisationen *Intuition in Service* ger ut ett månadsblad som skicka ut via e-post till de som vill ha det.

Web: www.intuition-in-service.org

E-post: info@intuition-in-service.org

Den viktiga omprövningen och nytänkandet

The Great Rethinking (sv. Den viktiga omprövningen) är en internationell organisation som vill hjälpa till i arbetet med att föda fram en ny mänsklighet, och på så sätt förverkliga framväxten av en hållbar och praktiskt genomförbar värld.

Organisationen ordnar s.k. profetkonferenser som har ledande visionärer som medverkande. Konferenserna är menade att odla andliga principer och vetenskapliga resurser, man åkallar enhet och djupare erfarenheter för dem som deltar. Konferenserna har hållits på olika platser på jorden sedan 1999. Bland tidigare talare kan vi nämna Ervin Laszlo, Don Beck, Andrew Cohen, Ram Dass, Timothy Freke, Stanislav Grof och Barbara Marx Hubbard.

En vägledande förutsättning för organisationen är: En holistisk, inkluderande approach, som öppnar sig mot och omfattar alla livets olika områden, kommer att hjälpa till att skapa bot, hälsa, sammanhang och större meningsfullhet.

Web: www.greatmystery.org

E-post: prophets@greatmystery.org

Tel: + (1) 505 796 4023 eller + (44) 20 8123 5108

Att utforska det ovetbara

Inte ovanför, inte bortom eller mitt i har man förstått Honom. Han har inte sin like, Han vars namn är Den stora härligheten.

Upanishaderna

Vid första ögonkastet verkar rubriken paradoxal, ja somliga skulle nog tycka att den är poänglös. Men när man försöker analysera den filosofiska klurigheten närmare och tar undan skyggglapparna får vi glimtar av den dolda härligheten. Vi ser och hör kort och flyktigt syner och ljud från de himmelska världar, som normalt är bortom vår förmåga. Den tidlösa visdomen postulerar att ”allt som FINNS alltid är närvarande”. Det spelar ingen roll på vilket sätt vi försöker förstå det som ligger utanför vårt vetande – genom att framställa idéer, energier, egenskaper eller former i form av bilder – så vaknar vi upp från vår långa sömn till det som FINNS för evigt.

Denna andliga resa är ett outtröttligt sökande som den tidlösa filosofin menar saknar början och slut. Den går bortom tid och rum, och leder från den ena medvetandeexpansionen till nästa genom evolutionsprocessen. Ur ett perspektiv är vår egen medvetna pilgrimsfärd in i de okända, upplysta världarna just bara påbörjad. Men även de första stappande stegen ger en känsla av glädje och meningsfullhet, och väcker oss till den oändliga godhet som genomsyrar livet.

Genom våra meditationer och vårt osjälviska tjänande i Trianglar utvecklar vi förmågor som hjälper till att lyfta på förlåten, och som en följd av det tar vi större ansvar för den breddade vision som avslöjas. Varje dag bestrålar vi nätverket med ljus och god vilja. Mottagliga hjärtan och sinnen ger resonans och länkar samman de formlösa världarna med formvärlden – för det sägs, att alla former finns för att uttrycka sanningen.

Vi kan bara drömma om den storslagenhet som ligger bakom våra mest upphöjda tankar och det med den största ödmjukhet och vördnad. Inte desto mindre avslöjar mysterierna undret av och skönheten i det drama som sprider ut sig på vår lilla planet. En sammansatt bild visar att allt liv hänger ihop, att alla naturrikerna är inneboende delar av en större helhet. Och fastän gränserna för det eviga och oföränderliga sinnet ligger bortom intellekt och förnuft kan bara den upplysta intuitionen förstå dess pärlor, absorbera visionens omfattning, och legera alla elementen till en sammanhängande helhet. Allt vi kan göra, och det med den största möda, är att kämpa för att ”förstå vad som är möjligt på vår speciella utvecklingsnivå, och lämna åt evigheten att avslöja dess dolda hemligheter.”

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet finansieras enbart genom gåvor, och Bulletinen

ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten.

Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan längst ner.

För mer information:

TRIANGLES

1 Rue de Varembe (3è)
Case Postale 26
CH – 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537