

# Den stora invokationen

---

VAD DEN BETYDER  
OCH HUR MAN ANVÄNDER DEN

## **DEN STORA INVOKATIONEN**

Från Ljusets punkt i Guds Sinne  
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.  
Låt Ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta  
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.  
Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd  
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte-  
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form  
Och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

## Den stora invokationen

Skönheten och styrkan i denna Invokation ligger i att den är enkel och att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt accepterar - sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt Väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd Individualitet, av de kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja; och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga Planen kan förverkligas.

Invokationen som helhet vänder sig till den överskuggande och uppenbarande energikälla som är i annalkande, den omedelbara orsaken till alla de händelser på jorden som pekar på det som är nytt och bättre; händelser som visar att det mänskliga medvetandet närmar sig ett större ljus. Den åkallande bönen har hittills som regel varit av självisk natur och ordalydelsen rätt slumpartad. Människor har bett för sig själva; har åkallat gudomlig hjälp åt sina nära och kära; och har tolkat sina grundläggande behov i materiella termer.

Denna invokation är en världsbon. Den innehåller ingen personlig vädjan eller världsliga önskemål. Den uttrycker mänsklighetens behov, tränger rakt igenom alla svårigheter, tvivel och frågor och når ända fram till tanken och hjärtat hos Den i vilken vi lever, rör oss och är till - Den som kommer att vara med oss till tidens ände " tills den sista trötta pilgrimmen har hittat hem".

### **Från Ljusets punkt i Guds Sinne Låt Ljus strömma in i människornas sinnen Låt Ljus stråla ned över Jorden.**

I den första strofen omnämns Guds Sinne som ett fokus för det gudomliga ljuset. Detta syftar på själen i alla ting. Ordet själ, med upplysning som främsta attribut, inbegriper både den mänskliga själen och den fulländade ljuspunkt som vi betraktar som mänsklighetens "överskuggande" själ. Denna själ skänker ljus och sprider upplysning. Man måste komma ihåg att ljus alltid är aktiv energi.

När vi åkallar Guds Sinne och säger: "Låt ljus strömma in i människornas sinnen, låt ljus stråla ned över jorden", ger vi uttryck för ett av mänsklighetens stora behov, och - om invokation och bön överhuvudtaget har någon betydelse - är svaret givet. När vi hos alla folk i alla tider, överallt och i alla situationer kan upptäcka en längtan och strävan att uttrycka en vädjan till ett osynligt andligt centrum, då är det också säkert att ett sådant centrum existerar. Åkallan är lika gammal som

mänskligheten.

Kristus har sagt att människor "älskar mörkret mer än ljuset därför att deras handlingar är onda". Trots det är något av det vackraste som sker i vår tid att ljus sprids till varje mörk plats och att det inte finns någonting fördolt som inte kommer att uppdagas. Människor erfar det nuvarande mörkret och nöden och välkomnar därför ljuset. Att upplysa människornas sinnen så att de kan se tingen som de är, uppfatta rätta bevekelsegrunder och förstå hur man skapar riktiga mänskliga relationer är nu en avgörande nödvändighet. I det ljus som upplysning för med sig, kommer vi till slut att se ljus och den dagen kommer när tusentals människor och oräkneliga grupper kommer att kunna säga med Hermes och Kristus: "Jag (eller vi) är världens ljus.

### **Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan Må Kristus återvända till Jorden.**

I den andra strofen införlivas Guds Hjärta och kärlekens fokuseringspunkt tas i betraktande. Den manifesterande världens "hjärta" är den andliga Hierarkin - den stora instansen för att förmedla kärlek till varje form i den gudomliga manifestationen.

Kärlek är en energi som måste nå människornas hjärtan och befrukta mänskligheten med kärleksfull förståelse. Det är detta som kommer till uttryck när kärlek och intelligens förs samman.

När lärjungarnas arbete styrs av deras Kristusmedvetande, är den tid inne när Han åter kan röra sig öppet bland människor. Han kan bli igenkänd av allmänheten och utföra sitt arbete på livets yttre plan lika väl som på de inre. När Kristus tog farväl av sina lärjungar sade Han: "Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

När Kristus kommer, kommer hans medvetandekvalitet att utvecklas i människor. Han kommer att frigöra den intuitiva kärlekens kraft och specifika energi i människornas värld. Resultatet av denna kärleksenergi sprids tvåfaldigt:

För det första mobiliserar den kärleksfulla förståelsens aktiva energi en väldig reaktion mot hatets kraft. Att hata, att splittra och att utesluta anses då vara den enda synden, för man kommer att inse att allt som man nu uppfattar som synd och som nu anses som orätt, uteslutande härrör från hatet och dess resultat, det sociala medvetandet.

För det andra kommer oräkneliga människor i alla länder att bilda grupper för att

främja den goda viljan och skapa riktiga mänskliga relationer. Deras antal blir så stort att det från att ha varit en liten och relativt obetydlig minoritet, kommer att bli den största och mest inflytelserika kraften i världen.

**Från det centrum där Guds Vilja är känd  
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte-  
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.**

I den tredje strofen finner vi en bön om att den mänskliga viljan ska stämma överens med den gudomliga viljan, även om man inte förstår den. I dessa tre rader antyds att mänskligheten ännu inte själv kan förstå Guds Syfte, den aspekt av den gudomliga viljan som söker omedelbart uttryck på jorden. Men när Guds Viljas syfte söker påverka den mänskliga viljan, uttrycks denna säkert i mänskliga termer som god vilja, som en levande föresats eller en bestämd avsikt att få till stånd riktiga mänskliga relationer.

Den gudomliga viljan, sådan den i grunden är, förblir det stora mysteriet. Till och med Kristus brottades med den gudomliga viljans problem och vände sig till Fadern i det ögonblick då han för första gången insåg vidden av och komplexiteten i sin uppgift som världsfrälsare. Han ropade då högt: "Fader, låt din vilja ske, inte min." Dessa ord markerade att han nu övergav de metoder med vilka Han hade försökt rädda mänskligheten. De antydde vad som kanske kunde ha framstått som ett uppenbart misslyckande och att Hans uppdrag inte var fullbordat. I nästan tvåtusen år har Han väntat på att slutföra det. Han kan inte fullfölja sin mission utan samverkan från mänskligheten.

Denna invokation är på ett speciellt och essentiellt sätt Kristus eget mantra och dess "ljud har gått ut" till hela världen genom att Han har uttalat det och genom att den andliga hierarkin använder det. Nu måste dess ord nå ut över hela världen genom att människor överallt uttalar dem och i sinom tid måste dess innebörd uttryckas av massorna. Då kan Kristus återigen "stiga ned till jorden" och "se sin själs verk och bli tillfreds."

**Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form  
Och må den försegla dörren till det onda.**

Efter att de tre aspekterna eller krafterna, Intelligens, Kärlek och Vilja, har åkallats, ser vi i den fjärde strofen att de förankras i människosläktet, i "det centrum som vi kallar mänskligheten." Här, och endast här, kan alla de tre gudomliga egenskaperna komma till uttryck och nå fullbordan i tid och rum. Här och endast här, kan

kärleken i sanning födas, intelligensen fungera på ett riktigt sätt och Guds Vilja påvisas som en verksam vilja-till-det-goda. Genom mänskligheten, ensam och utan hjälp (förutom av den gudomliga anden i varje människa), kan "dörren till det onda" förseglas.

Den sista raden i den fjärde strofen behöver kanske förklaras. Den uttrycker på ett symboliskt sätt tanken att göra onda avsikter inaktiva och verkningslösa. Det onda finns inte på någon särskild plats. I Uppenbarelseboken talar man om det onda, om att förgöra djävulen och göra Satan maktlös.

"Dörren till det onda" hålls öppen av mänskligheten, genom dess själviska begär, hat och separatism, genom dess girighet och ras- och nationella barriärer, dess låga personliga ambitioner och kärlek till makt och grymhet. Allteftersom god vilja och ljus strömmar in i människornas sinnen och hjärtan, kommer dess onda egenskaper och de riktade energier som håller ondskans dörr öppen att lämna plats åt en längtan efter riktiga mänskliga relationer och en föresats att skapa en bättre och fredligare värld, och åt ett världsomfattande uttryck av viljan till det goda. När dessa egenskaper ersätter de gamla och icke önskvärda, kommer dörren till det onda symboliskt och långsamt att stängas genom blotta tyngden hos den allmänna opinionen och genom riktiga mänskliga begär. Ingenting kommer att kunna stoppa det.

På så vis kommer den ursprungliga Planen att återupprättas på jorden. Porten till den andliga världens verklighet kommer att öppnas för mänskligheten, på samma gång som dörren till det onda stängs. Sålunda förverkligas Kärlekens och Ljusets Plan genom att "det centrum som vi kallar mänskligheten", utdelar dödstöten mot ondskan, själviskhet och söndring och förseglar dem i dödens grav för evigt. Så fullbordas också alltings Skapares syfte.

### **Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta planen på Jorden**

Det är uppenbart att de tre första stroforna eller verserna åkallar, tar i anspråk, eller vädjar till de tre aspekterna av gudomligt liv som är universellt erkända - Guds Sinne, Guds Kärlek och Guds Vilja eller Syfte. Den fjärde strofen visar hur mänskligheten relaterar till de tre energierna intelligens, kärlek och vilja, och människans djupa ansvar att sätta i verket spridandet av kärlek och ljus på jorden för att återupprätta Planen.

Denna Plan bjuder människan att uttrycka Kärlek och uppmanar henne att "låta sitt ljus lysa". Därefter kommer det slutliga allvarliga kravet att denna Kärlekens och Ljusets Plan som förverkligas genom mänskligheten, ska "försegla dörren till det onda".

Den sista raden innehåller idén om återupprättelse, som indikerar framtidens

grundton och att den dagen kommer när Guds ursprungliga idé och hans första intention inte länge kommer att hindras av människans fria vilja och ondska, rena materialism och själviskhet. Det gudomliga syftet kommer då att uppnås genom att mänsklighetens hjärtan och mål förändras.

## DEN STORA INVOKATIONENS DJUPARE MENING

Om Den stora invokationen får en bred spridning, kan den för den nya världsreligionen bli vad Fader vår har varit för kristenheten och den 23:e psalmen för den andligt sinnade juden. Det finns tre vägar till denna stora Bön eller Invokation:

Den stora allmänhetens  
Esoterikernas, eller aspiranternas och lärjungarnas  
Hierarkins medlemmars.

För det första kommer allmänheten att betrakta den som en bön till den transcendenta Guden. Den ser Honom inte som immanent i skapelsen; den kommer att sända ut den på hoppets vingar, hoppet om ljus, kärlek och fred, som den oupphörligt längtar efter. Den kommer också att se den som en bön om upplysning för alla chefer och ledare i alla grupper som handskas med världsangelägenheter.

Den ser den som en bön om ett inflöde av kärlek och förståelse mellan människorna, så att de kan leva ifred med varandra; som ett krav att Guds Vilja ska förverkligas - en vilja som de inte kan veta något om och som alltid verkar så outgrundlig och allomfattande att deras normala reaktion är fördragsamhet och att de avstår från att ifrågasätta, som en bön för att förstärka människans ansvar, så att det onda i vår tid - som så plågar och bekymrar mänskligheten - måtte få ett slut och den dunkla källan till ondskan sinar. Den kommer slutligen att se den som en bön för att något likaledes vagt ursprungligt tillstånd av salig lycka ska kunna återupprättas och all olycka och allt lidande försvinna på jorden. Detta är, för dem, helt och hållet gott och till stor hjälp och det enda som för närvarande är möjligt.

För det andra kommer esoteriker, aspiranter och andligt sinnade människor att närma sig Invokationen på ett djupare och mer förnuftigt sätt. Till dem förmedlar den ett igenkännande av orsaksvärlden och dem som subjektivt står bakom världens angelägenheter, våra andliga handledare. Dessa står beredda att stärka dem som har sann vision, beredda inte bara att peka på orsaken till händelser inom det mänskliga livets olika områden, utan också att uppenbara det som gör att mänskligheten kan gå från mörkret till ljuset. Med denna grundläggande inställning blir ett allmänt uttryck av dessa underliggande fakta uppenbart och

en era av andlig upplysningsverksamhet igångsatt av lärjungar och vidareförmedlat av esoteriker, kommer att mogna fram. Denna era började år 1875 när Visdomens Mästares faktiska existens gavs till känna. Den har fortsatt framåt trots förvrängningar, angrepp på läran och förakt. Att de som studerar ockultism (dvs läran om det som är fördolt) och många bland världens intelligentia har erkänt den framställda beskrivningens hållbarhet och givit ett intuitivt gensvar, har varit till stor hjälp.

En ny typ av mystiker är på väg att erkännas; han skiljer sig från äldre tiders mystiker genom sitt praktiska intresse av aktuella världshändelser och inte bara för religiösa och kyrkliga frågor. Han utmärks av sitt bristande intresse för sin egen personliga utveckling, av sin förmåga att se Gud inneboende i alla trosriktningar och inte bara i sitt eget speciella slag av trosform och också av sin förmåga att leva sitt liv i ljuset av den gudomliga Närvaron. Alla mystiker har kunnat göra det i större eller mindre utsträckning, men den moderna mystikern skiljer sig från gångna tiders mystiker genom sin förmåga att klart och tydligt visa Vägens metoder för andra. Han kombinerar både huvud och hjärta, intelligens och känsla, plus en intuitiv uppfattning som hittills saknats. Den andliga hierarkins klara ljus lyser nu upp vägen för den moderna mystikern, inte bara hans egen själs ljus. Detta kommer alltmer att vara fallet.

För det tredje finns det i dessa grupper - allmänheten och världens aspiranter av olika grader - några som utmärker sig över genomsnittet genom att ha en djupare insikt och förståelse. De befinner sig i ett ingenmansland som utgör en förmedlande länk mellan å ena sidan massorna och esoterikerna, och å andra sidan, mellan esoterikerna och Hierarkins medlemmar. Glöm inte att också De använder denna stora Invokation och att inte en enda dag går utan att Kristus själv uttalar den.

Användandet av Den stora invokationen och den stigande förväntan på Kristi återkomst väcker stort hopp hos mänskligheten. De stora gudasönerna har alltid kommit på mänsklighetens begäran och kommer alltid att göra det, och Han som alla väntar på är på väg.

## INVOKATION OCH BÖN

Invokationens teknik är i verkligheten det intelligenta organiserandet av andlig energi och av kärlekens krafter. När dessa är verksamma, väcker de gensvar hos andliga väsen som kan arbeta öppet bland människor och på så sätt etablera en nära relation och en konstant kommunikation mellan mänskligheten och den andliga Hierarkin.



Man kan säga att det finns tre slags invokation. Det är massornas samlade begäran, omedvetet uttalad, den skriande vädjan som kramats ur människornas hjärtan i alla tider av kris, som den nuvarande. Denna åkallan stiger oupphörligt från alla människor som lever mitt uppe i katastrofer. Den riktas till den makt utanför dem själva som de känner kan och bör komma till undsättning i deras stunder av yttersta förtvivlan. Denna väldiga och ordlösa invokation stiger från alla håll idag. Sedan finns den invokativa anda som visar sig hos uppriktiga människor när de deltar i sin religions riter och utnyttjar möjligheten till gemensam andakt och bön för att lägga fram sin bön om hjälp inför Gud. Denna grupp utgör, tillsammans med huvuddelen av mänskligheten, en väldig sammanslutning som väntar på bönesvar och för närvarande är deras samlade vilja mycket markant och deras åkallan stiger till den Högste.

Slutligen finns världens skolade lärjungar och aspiranter, som använder vissa formuleringar, vissa noggrant angivna invokationer och som - när de gör detta - fokuserar de andra två gruppernas åkallan och vädjan och ger dem den rätta inriktningen och kraften. Alla dessa tre grupper, håller för närvarande, medvetet eller omedvetet, på att aktiveras och deras förenade ansträngningar garanterar ett gensvar.

Genom invokativ bön eller aspiration - det spelar ingen roll vilket ord som används - frigörs och aktiveras andliga energier och genom klart tänkande, riktad tanke och mental varseblivning kan de göras till föremål för mänsklig åstundan.

Denna Invokation är väsentligen en bön, som förenar den högsta önskan, aspirationen och andliga vädjan från mänsklighetens själ. Det är så den måste användas.

När den skolade lärjungen eller aspiranten under utbildning använder den, försätter han sig ett meditativt sinnestillstånd - det vill säga koncentration, andlig inriktning och mottaglighet. Därefter ber han. Han försätter sig i ett meditativt sinnestillstånd (en inre mental fokusering och orubblig föresats), men använder bönsens metod, som är ett kraftfullt medel för att etablera och upprätthålla riktiga andliga och mänskliga relationer. När han befinner sig i det meditativa tillståndet och använder sig av bönen som redskap (genom Invokationen) kommer han i förbindelse med huvuddelen av mänskligheten på ett sätt som annars inte vore möjligt. Han kan uttrycka deras kända men outtalade behov, och förenar sig även med den andliga Hierarkin som frammanas av människornas längtan.

En gigantisk gruppmeditation i många olika faser pågår på vår planet. Alla mediterande enheter och reflekterande grupper är relaterade till varandra genom ett andligt gemensamt andligt motiv. De söker närmare samarbete och försöker -

medvetet eller omedvetet - skapa ett tillstånd av positiv universell stillhet genom meditationen. Då kan man klara av att formulera den andliga viljan, och mottagandet av andlig energi kan bli ett gemensamt mottagande. En väldig strävan efter koordination äger rum genom individuell bön, meditation och invokation. När den blir starkare kan den tjäna hela mänskligheten.

Var och en kan hjälpa till genom att styra sina tankar och idéer, genom att utveckla ett kärleksfullt sinne och använda Den stora invokationen, med vars hjälp dessa andliga krafter och energier - så ytterst nödvändiga - kan nedkallas.

Koncentrera dig på Invokationen med utgångspunkt från att den uttrycker den gudomliga intentionen och sammanfattar slutsatserna av Guds tänkande. Koncentrera ditt meditativa tänkande och din förmåga att reflektera på dem. Sök efter den bakomliggande abstrakta idén i denna Invokation. Den finns där. Använd dess meningar för att nå tankenivåer som du hittills inte kommit upp till.

## INVOKATIONENS URSPRUNG

Människan framkallar gudomliga ingripanden på olika sätt: genom massornas icke formulerade, tysta vädjan eller åkallande rop; och även genom de andligt sinnade, klart inriktade aspiranternas, de intelligent övertygade arbetarnas, planerade och exakta invokation.

Mycket lite uppmärksamhet har givits åt invokationen så som den uttrycks av världens folk. Ändå har i alla tider mänsklighetens åkallan stigit till den andliga hierarkin och framkallat gensvar. Låt oss illustrera: Sri Krishna tillkännager i Bhagavad Gita, Herrens Sång, följande förberedelser för Kristi ankomst. I denna sång säger Han:

“När rätten vacklar och det onda segrar, då träder själv Jag fram, o Bharata. Jag föds på nytt i varje tidevarv, till dygdens skydd, till lastens undergång och för att lägga säker grund för rätten.”

Under det romerska rikets syndfulla och laglösa period kom Kristus.

Ett annat exempel på en betydelsefull och mycket gammal invokation hittar vi i Gayatri, där människorna åkallar solen med orden:

“Visa oss den sanna andliga Solens ansikte, dolt bakom en skiva av gyllene ljus, så att vi kan lära känna sanningen och fullgöra hela vår plikt, under färden till Dina heliga fötter.”

Till detta bör vi också lägga till De fyra ädla sanningarna, som de förkunnades

av Buddha och som är så välkända för oss alla - eftersom de sammanfattar orsakerna och källorna till alla mänsklighetens problem. De finns i många versioner. De förmedlar alla samma längtan, vädjan och innebörd. Under den judiska religionsordningen gavs en framställning av mänskligt uppförande i de tio budorden. På dem har mänsklig lag baserats och på dem har man stiftat de lagar som reglerar relationerna mellan människor i väst. Sedan kom Kristus och gav oss universums grundläggande lag, kärlekens lag. Han gav oss Fader vår som betonar Guds Faderskap, det kommande Riket och riktiga mänskliga relationer.

I dag står mänskligheten vid en speciell och unik korsväg, mellan ett olyckligt förflutet och en framtid full av löften, om Kristi återkomst vinner erkännande och förberedelserna för Hans återkomst görs. Nuet är fullt av löften och också av svårigheter. I dagens och den omedelbara framtidens människors händer ligger världens öde och - om det vördnadsfullt får sägas - Kristi omedelbara handlingar. Krigets fasor, och hela mänsklighetens lidande fick Kristus att år 1945 fatta ett stort beslut - ett beslut som uttrycktes i två mycket viktiga uttalanden.

Han tillkännagav för den församlade andliga Hierarkin och alla sina medhjälpare och lärjungar på jorden att Han hade bestämt sig för att återigen träda i fysisk kontakt med mänskligheten, om de kunde få till stånd en första början till riktiga mänskliga relationer. Han gav världen en av de äldsta böner som någonsin varit kända, för att mannen på gatan skulle använda den, en bön som hittills inte fått användas av andra än de mest upphöjda andliga Väsenden. Det hade sagts att Han själv använde den för första gången vid tiden för fullmånen i juni 1945, som är känd som Kristi fullmåne, precis som fullmånen i maj är Buddhas. Det var inte lätt att översätta dessa uråldriga verser (så gamla att de helt saknar datering eller bakgrund) till modernt språkbruk, men det har gjorts och Den stora invokationen kan till sist komma att bli världsbönen.

Så reaktionär är människan i sitt tänkande att påståendet att den är en av de största av världens böner och att jämföra med andra uttryck för andlig önskan och intention, kommer att framkalla kritik. Det har ingen som helst betydelse. Endast några få - mycket få - använde Fader vår under kristendomens tidiga skede, eftersom den behövdes skrivas ner, uttryckas i begripliga termer och översättas korrekt innan dess utbredning blev möjlig. Detta tog flera århundraden. I dag har vi alla möjligheter till snabb spridning och de har också använts för Den stora invokationen.

## MÄNSKLIGHETENS ÖDE

Dessa tankar kanske kan tjäna till att göra Invokationen levande igen och göra så att den får ett nytt och vitalt liv. Den relaterar på ett unikt sätt till alla sanna och

urgamla trossatser. Den ger hopp om framtiden och har en levande innebörd och praktisk vikt. Den är inte vag eller dunkel. Den ger ord åt mänsklighetens grundläggande behov i dag - behovet av ljus och kärlek, behovet att förstå den gudomliga viljan och att få ett slut på ondskan. Den säger triumferande: "Låt Ljus stråla ned över Jorden; må Kristus återvända till Jorden; låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte; må den (Kärlekens och Ljusets Plan) försegla dörren till det onda." Den sammanfattar sedan allt i de kraftfulla orden: "Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden". Hela tiden betonas att det är jorden som är platsen för framträdande och manifestation.

När du studerat Invokationen har du säkert redan lagt märke till att det finns ett nära samband mellan första och sista versen. Mänsklighetens bestämmelse är att vara uttolkare av Guds sinne, och därmed uttrycka aktiv intelligens, motiverad av kärlek och förverkligad genom vilja. Den tiden är ännu inte inne, men om mänsklighetens val av tidpunkt är korrekt och dess sanna önskan är tillräckligt stark, kan för första gången i mänsklighetens historia denna bestämmelse bli allmänt känd och människor spontant och alltmer dras in i verksamheter som är deras speciella bestämmelse. Detta är också ett av Invokationens främsta mål; används den oavbrutet, för detta med sig en mer inbegripande syn på andlig utveckling och skapar en syntes som hittills saknats i mänskligt tänkande. Allteftersom "Ljus strömmar in i människornas sinnen" kommer den gudomliga Planen att uppfattas alltmer och viljan till det goda att eftersträvas och åkallas mer allmänt.

Denna stora åkallan är trefaldig. Den är ett rop efter ljus på vägen och ljus som kan tränga igenom till de mörka platserna på jorden. Det är också ett rop efter mer kärlek i världen, uttryckt genom människor med god vilja och humanitär inställning. Den är slutligen lärjungars och aspiranterns intuitiva bön om att Guds vilja ska komma till uttryck. Den instinktiva genomsnittsmänniskan, den goda viljans människor och världens lärjungar är alla delaktiga i denna invokation, vilket för in egenskaperna instinkt, intelligens och intuition. Alla blandas de i Den stora invokationen. Håll också ständigt i minnet denna grundläggande fusion, som nu uttrycks i ord, och hämta mod ur det samlade närmandet till källan till allt liv, all kärlek och allt ljus. Ingenting kan stå emot det gemensamma kravet från människor överallt, i slutna led och på olika nivåer.

Andemeningen med att presentera en kosmisk, planetär och individuell koordinationsövning, bön eller invokation är att den ger oss ett andligt flöde från de högsta källorna rakt in i mänsklighetens hjärta, om den används rätt.

Det unika med Invokationen är att den faktiskt är en betydande integrationsmetod. Den binder samman Fadern, Kristus och mänskligheten i en mäktig relation. Kristus betonade alltid Guds Faderskap och satte det i stället för stamguden

Jehovas grymhet och avundsjuka. I Johannesevangeliets 17:e kapitel (som är en annan viktig andlig förkunnelse), lägger Kristus tyngdpunkten på förhållandet mellan Kristusmedvetandet och gudomens medvetande. Han kopplade ihop begreppet Ande med den fullt utvecklade själsgenomsyrade människan och den grundläggande enhet som finns mellan alla varelser i alla former och Fadern. Den stora invokationen förenar samman Faderns vilja, den andliga Hierarkins kärlek och Mänsklighetens tjänande i en väldig energitriangel. Detta kommer att få två betydande resultat: dörren till det onda förseglas och Kärlekens och Ljusets Plan förverkligas på jorden. Det sker genom Guds kraft, som frigjorts genom Invokationen.

Denna invokation är också unik genom att den åkallar alla de tre gudomliga aspekterna samtidigt. Ingen kan använda Invokationen eller bönen om upplysning och kärlek, utan att framkalla förändringar i sina egna attityder och i sin livsriktning. Karaktär och mål kommer att förändras, och livet kommer att bli annorlunda och andligt meningsfullt. "Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon" är en grundläggande naturlag. Att ständigt rikta in sinnet på behovet av ljus och utsikterna till upplysning kan inte och kommer inte att vara utan verkan.

Planetens andliga hierarki bryr sig bara om att mänskligheten som helhet drar fördel av andliga möjligheter. Det är en möjlighet som i dag är tillgänglig på ett mer tvingande sätt än någonsin. Vi har fått Den stora invokationen i denna möjligheternas tid, för att vi ska använda den i samarbete med dem som använder den för mänsklighetens räkning.

Invokationen tillhör inte någon individ eller grupp. Den tillhör hela mänskligheten. Tiotusentals människor med god vilja över hela världen använder den varje dag.

Höjdpunkten för den ständigt pågående invokativa bönen är dagen för fullmånen i juni. (Detta är fullmånen i Tvillingarna som ibland infaller i maj. Tiden för fullmånen är känd över hela världen och påverkas inte av skillnader mellan olika kalendrar.) Denna dag uttalas Invokationen samtidigt över hela världen, som en väldig åkallan, som strömmar ut från mänskligheten.

Fullmåneshögtiden i juni, som på ett så unikt sätt är Kristus egen och som betonar Hans relation till mänskligheten, sträcker sig i själva verket över tre hela dagar, med varsin grundton:

1. *Kärlekens* grundton i Hierarkins mening - fri från känslsamhet, sinneshögligheter och betoning av det personliga - en kärlek som offerar och förstår, som agerar med styrka och beslutsamhet och verkar för helheten och inte i någon grupp eller

individuets intresse.

2. *Återuppståndelsens* grundton som betonar det nya levande anslaget, den levande Kristus och det "liv, överflödande rikt" som världskrigen gjorde möjligt genom att tvinga fram ett återvändande till de sanna värdena.

3. *Kontaktens* grundton som ett närmare förhållande mellan Kristus och Hans folk, mellan Hierarkin och Mänskligheten.

Ordet "grundton" har valts avsiktligt och betecknar det ljud som föregår varje större inflöde under högtiden i maj. Dessa energier frigörs vid en högtidlig ceremoni på var och en av de tre dagarna. Vid varje ceremoni uttalar Kristus Invokationen ensam och sedan intonerar Hierarkin gemensamt en strof, som åkallar ljus, kärlek och viljan till det goda (en för var och en av de tre dagarna). Resultatet av de tre dagarnas högtidliga invokation når sin höjdpunkt när Hierarkin gemensamt, ledd av Kristus, uttalar hela Invokationen, inledande varje vers med dess grundton som sjungs unisont.

### ***Låt Ljus och Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.***

---

#### För mer information:

1 Rue de Varembe (3è)  
Case Postale 31  
1211 Genève 20  
Schweiz

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
Storbritannien

120 Wall Street  
24th Floor  
New York NY 10005  
USA

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar  
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: [www.goodwilltriangel.org](http://www.goodwilltriangel.org)  
E-post: [info@goodwilltriangel.org](mailto:info@goodwilltriangel.org) Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid)  
Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor.  
Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt.  
Förenings sparbanken (clearingnr: 8327 nr: 9 994 819 589-7).