



PENNINGENS ANDE OCH DET GUDOMLIGA CIRKULERANDE FLÖDET

Den 6 november 2010 anordnade World Goodwill sina årliga seminarier i London, New York och Genève. Ämnet var *Penningens ande och det gudomliga cirkulerande flödet*. Pengar är något mycket centralt i det moderna samhället, och man kan närma sig ämnet från många olika håll. Trots många föredrag vid de tre centren kunde man bara skrapa lite lite på ytan. Men avsikten med mötena var inte heller att ge någon mer uttömmande kunskap om ekonomin rent fackmässigt. Snarare var avsikten att bidra till en omvärdering av penningen, både i samhället och i privatlivet.

Seminarierna tog bland annat upp detta:

1. Betydelsen av att sprida och allokera jordens resurser.
2. De moraliska riskerna med att handskas med pengar, alldenstund de representerar verkliga varor.
3. Cirkulationen har en central roll i den moderna ekonomin.
4. Vikten att förstå sitt personliga ansvar för pengar.
5. Bankernas penningsskapande främjar automatiskt en ekonomisk tillväxt vilket leder till resursslöseri, i en tid då vi istället borde minska på konsumtionen.
6. Hur olika alternativa former av pengar, såsom lokala valutor, kan hjälpa till att lösa problemen med penningflödena, speciellt inom "icke-produktiva" sektorer såsom inom hälsa och utbildning.
7. Behovet av att vi gör oss fria från materiella begär.
8. Det faktum att utrotande av fattigdomen och fred och säkerhet på jorden hänger intimt samman.
9. Den positiva effekten av mikrokrediter i utvecklingsländerna.
10. Behovet av fantasi och intuition för att visualisera ett nytt ekonomiskt system och sist men inte minst vikten av tacksamhet.

Som denna knapphändiga upp-

räkning visar är ett riktigt användande av pengar något både materiellt och andligt. Det är oundvikligt i en tid då syntens energi smälter samman det andliga och det materiella mer och mer. Materien blir allt känsligare för variationerna i medvetandet, på gott eller ont. Sålunda uppmanar man oss med stigande intensitet att ge konkret form åt de högsta idéer som vi kan få kontakt med. En riktig användning av pengar är en viktig del av den processen, för även de mest subtila medvetandemönster måste förkroppsligas i någon form om de ska kunna skapa positiv social förändring.

Vi tycker att ämnet är så viktigt att vi ägnar nästan hela detta nummer av Nyhetsbrevet åt rapporter från mötena. I slutet av brevet har vi dessutom lagt in lite information om olika grupper som arbetar för att frigöra mänskligheten från penninganvändandets järngrepp.

Uttrycket "Penningens själ" var ämnet för det första anförandet i London. Inledaren väckte tanken på att, när man ser materien som anden i dess lägsta konkretionspunkt, blir framtidsperspektivet en upplyst, förändligad materialism, som underlättas av riktiga penningflöden. Alice Bailey understryker i boken *Esoterisk läkekonst* hur viktigt flödet är: "Esoteriskt sett är nyckeln till god hälsa fördelning eller distribution, på samma sätt som den är nyckeln till mänsklighetens allmänna välfärd. Mänsklighetens ekonomiska missförhållanden är en nära motsvarighet till sjukdom hos individen. Livsförnödenheterna flödar inte fritt till distributionscentralerna. Dessa distributionscentraler fyller inte sin funktion, och styrningen av distributionen är bristfällig. Det är endast genom en sund och världsomfattande förståelse av den Nya tidsålderns princip för rätt fördelning som de mänskliga missförhållandena kommer

I detta nummer

Några personer och grupper som vill hjälpa till att förändra vår inställning till och vårt omdöme om pengar.

Intervjuer, uppdatering

Världsböndagen

Redaktör:
Dominic Dibble

www.worldgoodwill.org

att rättas till. Endast genom en riktig energidistribution kommer också sjukdomarna hos den individuella människans fysiska kropp att botas."

Därefter talade två speciellt inbjudna personer med olika ekonomisk bakgrund över samma ämne. Först Christopher Houghton Budd, som arbetar inom området associativ ekonomi. Detta är ett relativt nytt område inom ekonomin, och alltså under utveckling. Budd själv understryker i boken *The Metamorphosis of Capitalism* att det än så länge inte finns en mer precis definition av termen. Men det viktiga är att man sätter människan i centrum av alla ekonomiska processer, "eftersom det är vår förmåga att vara på samma gång fria och ansvarsfulla som gör att vi kan vara medvetna om det som i annat fall lämnas åt marknadskrafternas dolda funktion." En betoning av att medvetande- eller synliggöra den osynliga verksamheten hos marknaden demonstrerades i hans presentation, som fokuserade på den baktalade och smäddade finansmarknaden. Han inledde med två spännande påståenden: För det första att ekonomi och andlighet är två sidor av samma mynt. För det andra att ekonomin till sitt ursprung är andlig och inte bara det. Den är även under nuvarande förhållanden andlig.

För att förklara det första påståendet ville han att åhörarna skulle betrakta den illustration, av en nöt med omgivande skal (bilden skapad av Rudolph Steiner), som han visade. Enligt Steiner relaterar det ekonomiska livet till det andliga på samma sätt som ett skal relaterar till nöten som den innesluter, dock med en viss eftersläpning i tiden. Så om man bara betraktar valnöten utifrån kan man dra slutsatser om hur själva nöten ser ut. Och Budd betonade just punkten eftersläpning, "alla som sysslar med ekonomisk politik känner till att när man sätter en räntesats säger man att det tar två år innan beteendet kommer ikapp förslaget."

För att förklara det andra påståendet gick Budd bakåt i tiden till Aristoteles. Rötterna till nyliberalismen fanns där, menade han. Han citerade den fina aristoteliska definitionen av en liberal person: "den person som ger rätt summa pengar på rätt sätt till rätt person vid rätt tidpunkt." Han noterade att för att bli en verkligt liberal person måste vi vända oss bort från vårt vanliga vardagsmedvetande.

Han diskuterade därefter de faror som uppstår när pengar blir ställföreträdare för verkliga

varor. En ersättare hindrar oss från att se vad den egentligen representerar. Det riskerar att de inblandade överger verkligheten. Han anmärkte att förr i tiden fick de som var ansvariga för pengar sin träning i kloster eller motsvarande, allt för att minska sannolikheten för att de skulle bli avvikare.

Som en illustration till hur finansfolk ibland oavsiktligt berör andliga sanningar citerade Budd historikern Niall Ferguson: "Finansväsendet återspeglar och förstorar det vi människor är. Finansmarknaden är som en spegling av mänskligheten, som varje timme varenda arbetsdag avslöjar hur vi värdesätter oss själva och resurserna i världen omkring oss. Det är alltså inte spegelns fel om den visar våra skavanker lika klart och tydligt som vår skönhet."

Roten till begreppet skuldavskrivning ville Budd också spåra bakåt till den hebreiska föreställningen om ett jubelår. Han kopplade ihop den med föreställningen att all ekonomisk verksamhet alltid genererar överskott, och så småningom skapar ett behov av att till slut avskrivna dem. Men eftersom vi idag är mer självcentrerade gör vi motstånd mot detta. Han föreslog därför att vi verkligen bör överväga att framkalla regelbundna, systemkorrigeringar, vilka faktiskt är ett annat sätt att eliminera överskottskapital. Genom att göra det som en modern form av jubelår, av skuldavskrivning, skulle vi dra nytta av att eliminera kapital, istället för att som nu helt oplanerat göra marknadsjusteringar, såsom den nuvarande finansskrisen.

Budd citerar två av de mest inflytelserika ekonomerna i vår tid, Milton Friedman och John Maynard Keynes: "Hur skulle världsekonomin se ut om alla kulturer fick chansen att säga 'vad är vårt bidrag att lägga på mänsklighetens bord och vad är dess ekonomiska betydelse?'"

Därefter tog han upp ett annat centralt begrepp inom finansområdet, nämligen cirkulationen eller kretsloppet. Det har den intressanta konsekvensen att det är illusoriskt att tala om att äga kapital, eftersom pengar vi sätter in på banken eller något annat finansinstitut inte är samma pengar som vi får tillbaka när vi tar ut dem. Sålunda måste vi lära oss lita på att penningcirkulationen går rätt till och att vi kan ta ut pengar när vi behöver dem.

Sammanfattningsvis underströk Budd hur viktig den goda viljan är som post i bokföring och redovisning, en punkt som orsakar en del debatt när man försöker utforma en interaktionell upp-

sättning redovisnings-/bokföringsstandarder. Att hitta ett sätt att korrekt förklara och applicera den goda viljan i global skala, dvs "world goodwill" skulle vara mycket välgörande för vår värld.

Innan nästa talare äntrade podiet berättade två personer från World Goodwill om sina erfarenheter av att arbeta med pengarnas energi, speciellt med att använda meditation för att dra pengar till Hierarkins arbete. Shideh Pouria berättade att hon från början fick kämpa för att förstå tanken att pengar kunde användas för andligt arbete, men hur hennes insikt utvecklades med tiden. Hon började uppfatta pengarnas mer subtila aspekter, och såg i dem en dold själ. Hon kastade fram att "tiden är snart inne att se pengarna som ett mer andligt fenomen och inte som en symbol för materiellt välstånd och makt." Hon underströk att varenda människa har ett personligt ansvar för sina pengar: och avslutade med att "ett liv i enkelhet, osjälviskhet och harmlöshet kan kanalisera penningflödet i de ljusa krafternas riktning."

Lee Blackburn berättade om sin egen experimentella approach för att omdirigera de pengar han hade ansvaret för och vilka lyckosamma resultat det fick. Som student på heltid var hans inkomster mycket begränsade, men han var besluten att bibehålla den tidigare nivån av donationer till välgörande ändamål. Så han beslöt testa utsagan "de som ger ska få, så att de kan ge ännu mer". Han gick så in i en magisk upplevelse där pengarna fick en ny betydelse, och trots den initiala bristen på pengar fann han att genom att lita på processen hade han mer än nog för tillgode sina behov.

Nästa inbjudna talare i London var Josh Ryan-Collins från *New Economics Forum* (nef). nef:s motto är: "Ekonomi som om folk och planeten betyder något." Han betonade några skillnader mellan nef:s inställning och den konventionella ekonomins, bland annat, att när man nått över en viss inkomstströskel, så bidrar en inkomst därutöver mycket lite till lycka eller välmående. Han menade att den viktigaste frågan vi i väst står inför nu är hur ska vi skära i vår ekonomi utan att skapa politiskt oacceptabla resultat? Och han anmärkte att ett stort hinder är hur bankerna skapar pengar idag, som ett sätt att driva på tillväxten.

Så gick han vidare till att skissera denna metod att skapa pengar, som involverar att skapa skulder. Pengar är en politisk och social konstruktion, menade han, och att vi därför i princip kan utforma hur de ska fungera och vilka mål de ska uppnå. På ett diagram visade han hur bankerna rätt

nyligen har skiftat från att investera i produktiv affärsverksamhet till att spekulera i fastigheter genom hypotekslån. Han menade att nuvarande finanskris delvis kunde tillskrivas den förändringen.

En annan viktig punkt i hans föredrag var att det inte bara är vem som skapar och allokerar pengarna som spelar roll, utan också hur de därefter spenderas och cirkulerar. Han berättade att av varje engelskt pund som man handlar för i de stora varuhuskedjorna fortsätter bara omkring tio pence att cirkulera lokalt. För en lokal butik är siffran närmare 50 pence. Han förklarade hur tillskapande av lokala valutor såsom *Totnes pund* och *Brixton pund* kan hjälpa små lokala företag och skapa en mer elastisk och smidig lokal ekonomi. Han gav andra exempel på sådana lokala valutor i Tyskland och USA, och berättade också att i USA finns det fortfarande lokala banker.

Sammanfattningsvis: Ray-Collins var optimist. Han menade att olika former av pengar, såsom lokala valutor, handelskrediter mellan företag och elektroniska betalssystem såsom M-Pesa (som hjälpt bönder i Kenya), kan spela en stor roll för att förändra vår relation till pengar. Han anmärkte att regeringarna i Latinamerika var speciellt nyskapande på detta område, och undrade om inte en reformering av finanssystemet skulle göras där allra först.

I det sista föredraget påminnes vi om att "det enkla botemedlet kärleksfull inkludering kan tyckas naivt och nästan lite väl enkelt. Ändå är det det enda verkliga botemedlet, eftersom det går till roten av problemet. Vi pratar inte bara om att tillgode fysiska behov utan om att åkalla, framkalla med målinriktad intention, det som behövs för att ingjuta kärlekens och den goda viljans energi i det mänskliga medvetandet. Det får oss att vända oss till det som är verkligt och sant och gott och förankra oss i ett erkännande av individens och den enda mänsklighetens värde. När denna enhet väl har uppfattats går vi automatiskt mot dess förverkligande, och vi kommer att få en ny ekonomisk ordning där vi delar på jordens resurser.

Vi går nu till New York. De inbjudna föreläsarna var ambassadören Anwarul K. Chowdhury från Bangladesh och Barbara Valocore, som länge studerat Alice Baileys skrifter. "Nästa steg i mänsklighetens utveckling är att komma ifrån det materiella begärets attraktion." Det menade Chowdhury i sitt föredrag som hade fokus på fattigdomen i de minst utvecklade länderna. Han arbetar som biträdande generalsekreterare och högkommissionär inom FN. Fattigdomen, liksom bristen på nödvändiga ekonomiska och andra resurser för att kunna

leva ett anständigt liv är avigsidan av att resurser koncentreras i form av lyxvaror och dito tjänster.

Denna obalans mellan brister eller knappa tillgångar och överflöd visar hur snedvriden den gudomliga cirkulationen har blivit. Den visar också varför mänskligheten måste frigöra sig från sina materiella begär, så att flödet och cirkulationen av pengar kan rättas till och resurserna fördelas rättvist. Enligt Chowdhury är faktiskt utrotande av fattigdomen och fred och säkerhet på jorden två sidor av samma mynt. Han fortsatte med att påpeka att kollektiva ansträngningar och gensvar från det internationella samfundet måste till för att lösa det överhängande problemet med fattigdomen i världen.

Enligt Chowdhury har vi ändrat både vår definition av fattigdom och vår syn på den över tid. Detta beror förmodligen på att vi numera har ett mer humanistiskt perspektiv och en större förståelse av frihet och utveckling genom mänskliga rättigheter. Förståelsen av frihetsbegreppet har vidgat vårt tänkande, så att det också handlar om mänsklig utveckling och mänsklig förmåga. Han anmärkte att "ekonomipristagaren till Alfred Nobels minne, Amartya Sen, har genom sitt ovärderliga arbete bidragit till ett paradigmskifte genom att fokusera den internationella uppmärksamheten på ett annat mångdimensionellt koncept på fattigdom och utveckling:

- från att mäta utveckling i termer av BNP per capita och fattigdom i termer av blott och bart inkomstdeprivation.
- till en karakterisering av mänsklig utveckling i termer av expansion av värdefull mänsklig förmåga, med stark betoning på individuella fri- och rättigheter.

Chowdhury förklarade att han tror att alla ansträngningar som gjorts genom olika fattigdomsbekämpande strategier såsom mikrokrediter och mikrolån har skapat en viktig drivkraft för att övervinna fattigdomen i länder som Bangladesh. Ändå kommer detta inte att räcka till för att klara FN:s millenniemål till år 2015. Men det är dessa gräsrotsinitiativ och lokala ansträngningar som kan leda till effektiv och positiv förändring för att ta bort fattigdomen. Han påpekade att han föredrar mikrokrediter framför mikrofinansiering, då mikrokrediter har "hjärta och själ" under det att mikrofinansiering mer fokuserar på det materiella. "Det är varje människas rätt att få en rimlig chans att komma ur sin fattigdom. Inget kan vara mer depriverande än att inte få en ärlig chans. Det är inte bristen på inkomster utan bristen på möjligheter som är mest förkrossande. Tänk bara på hur miljontals kvinnor i mitt land Bangladesh, och i 60 andra länder, som varken kan läsa

eller skriva, kvinnor i eländig fattigdom och diskriminerade av samhället har dragit sina familjer ur fattigdomen och vunnit mänsklig värdighet bara genom att en ynklig liten mikrokredit gett dem en chans."

Ambassadören avslutade med att betona hur viktigt det är med internationellt samarbete och kontinuerligt stöd till de minst utvecklade länderna, kallade LDC (eng. Least Developed Countries).

Barbara Valocore, som i många år studerat den tidlösa visdomen, pratade mer direkt om pengarnas andliga natur och om det gudomliga cirkulerande flödet. Hon menade att hälsan hos alla levande system är beroende av deras förmåga att låta resurserna cirkulera och spridas – detta är deras egen inre ekonomi. Hälsan hos den mänskliga ekonomin beror av samma förmåga hos systemet att låta resurserna cirkulera och spridas.

Valocore: Under fiskarnas tidsålder drog man en klar skiljelinje mellan materiella och andliga angelägenheter. Vi är just nu på väg in i vattumannens tidsålder. Under denna blir ämnen som relationer och syntes allt viktigare. Begriper man dem blir det lättare att förstå vår plats i den gudomliga kretsloppet. Då förstår vi också vårt ansvar för att energin ska cirkulera och spridas på ett korrekt sätt. Och kanske, viktigast av allt, lär vi oss att andliga och materiella saker är lika viktiga och gudomliga, och inte bör skiljas åt tankemässigt. Härav följer att vi behöver omvärdera vår inställning till och vårt agerande i förhållande till pengar.

Det är väl överflödigt att säga att en sådan omvärdering är en utmaning. Valocore igen: "Vi utmanas att göra oss fria från århundraden av gammalt vanemässigt och felaktigt tänkande, speciellt tanken att pengar är smutsiga eller något som inte kan användas för andliga ändamål. De energier som nu håller på att bryta fram drar oss mot ett nytt tänkande så att vi förstår att de materiella och andliga rikena inte kan vara skilda åt och oberoende. Det högsta och det lägsta måste mötas, blandas och sammansmälta. Vi kan inte längre skilja pengarna från andliga ändamål. Enhetstänkande mer än något annat kan åteställa det gudomliga kretsloppet."

Hon ville dra uppmärksamheten till några hoppingivande tendenser. För det första det donationslöfte (*the giving pledge*) som sponsras av Bill och Melinda Gates och Warren Buffet. Det är en kampanj för att få USA:s rikaste personer att skänka minst hälften av sin förmögenhet till välgörenhet, antingen under givarens livstid eller efter döden. Den 4 augusti 2010 hade 38 amerikanska miljardärer lovat att göra detta, och vissa hade lovat att

skänka summor mycket större än 50%.

För det andra har vi *Rudolf Steiner Foundation* som vill förändra världens sätt att hantera pengar. På hemsidan för ett av dess projekt *Re-Imagine Money and the Transforming Money Collaborative* får man en utförlig förteckning över resurspersoner och organisationer som skapar nya överenskommelser och relationer runt pengar. Valocore fortsatte "*Rudolf Steiner Social Finance* erbjuder ett nytt och i högsta grad vattaumannalikt paradigm för penningcirkulation och penningströmmar. En investerares pengar placeras i form av lån till icke vinstdrivande grupper som arbetar för en god vilja och till samhällets nytta. Investeraren vet var pengarna finns och kan följa projekten. Skillnaden i räntesats mellan det investeraren får och det låntagaren betalar finansierar organisationens infrastruktur. Låntagarna granskas ingående och det finns alltid en personlig relation, så dröjsmålsrättan blir i princip obefintlig. Det är människor som möter varandra och utbyter kärlek, i detta fall i form av pengar. Låntagare och långgivare möts regionalt ansikte mot ansikte för att diskutera de skäligaste räntesatserna. För närvarande finns 130 miljoner dollar i omlopp. De arbetar direkt för att utveckla och förnya samhället och det andliga."

Valocore hänvisade slutligen till rörelser där regeneration av pengar sker i stor skala, rörelser såsom *Slow Money* och *Move your Money*, som båda investerar pengar lokalt – en trend som liknar den med lokala valutor som Josh Ryan-Collins i London berättat om. Hon betonade vikten av personligt ansvar för pengar, och citerade Alice Bailey, att regenerationen av pengar inte kommer att ske som resultat av ett fåtal mycket rika individers välgörenhet, utan att handlingar och attityder av miljontals personer i alla länder permanent kan återkanalisera dem. Hon avslutade med att säga att "trots att det stämmer att nuvarande ekonomiska nedgång har påverkat miljontals människor negativt, är det tur i oturen att vi i väst tvingas omprioritera vår hantering av pengar och var vi placerar våra tillgångar."

I New York blev slutklämmen att man än en gång underströk behovet av individuellt och kollektivt ansvar. "Vi måste arbeta, varenda en av oss, för att lyfta det mänskliga medvetandet till att erkänna att ingen framtida utveckling kan ske för någon av oss utom tillsammans med alla andra."

I Genève inledde man med att säga att seminariets ämne *The Spirit of Money and the Divine Circulatory Flow* kan associeras med två ord som verkar motsäga varandra: kris och kreativitet. Finanskrisen och de ekonomiska förhållanden vi lever under är en materialisering av nuvarande glo-

bala samvetskris. Men idag kan inte det mänskliga sinnet fortsätta att sitta fast i de traditionella bojar, ekonomiska och institutionella, vilka för inte så länge sedan verkade så självklara och villkorlösa.

Man påpekade också att en person som ökar medvetenheten om sin tids mänskliga behov blir mottaglig för högre vibrationer och kan samverka med andliga energier. Genom att ifrågasätta validiteten i det finansiella, kulturella eller religiösa beteendet, kan sådana personer gå kreativitetens väg. Det ger en möjlighet att föreställa sig och intuitivt visualisera ett nytt livsomfång bortom nuvarande kulturella område. Pengar är en symbol för materiellt skapande och förverkligande av begär. Alltför ofta är det en kristalliserad energi. När vi höjer energins vibrationsfrekvens skapar vi helt naturligt en förändring i dess uttryck. Det ställer oss inför följande fråga: Vilken kvalitet hos Anden kan bo i det nya penningidealet?

Jean-Luc Roux var en av de inbjudna talarna. Hans tanke var att de som banade väg för och exploaterade den materiella världen bidrog till många framsteg, men också extrema yttringar av ojämlikhet. Därför behöver vi se problemet i hela dess vidd. Vi måste ändra tankefokus från materiellt till andligt överflöd, vilket kommer att leda till verklig lycka för mänskligheten.

Roux menade att alternativa valutor erbjuder en del av lösningen, speciellt sådana som skrivs ner över tid, och alltså stimulerar till varuutbyte och motverkar hamstrande. Två exempel på alternativa valutor är *saber*, som skapats av Bernard Lietaer med syfte att underlätta studier inom det brasilianska skolsystemet och *fureai kippu* i Japan, som tillhandahåller hälsovård som äldre har råd med.

Roux avrundade med kommentaren att nu två år efter finanskrisen 2008 är nationalstaternas kassakistor tomma, eftersom de kom till det traditionella banksystemets undsättning. Enligt de flesta regeringar är "traditionella" områden, där man ska spara först, de icke-produktiva: hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, miljö etc. Han tyckte att experiment med alternativa valutor kunde bli konkreta och effektiva svar på en möjlig kollaps i mekanismerna för att finansiera dessa sektorer och även, en bas för fortsatta sociala och andliga band.

I slutorden hänvisades till benediktinmunkens David Steindl-Rast som skrivit att *tacksamhetens ande är bönenas hjärta*. Alltså är tacksamhet nyckeln till allt andligt handlande för den leder oss till att behandla varje ögonblick eller situation som en gåva som vi välkomnar som rättvis och passande eller därför att vi har en möjlighet att svara kreativt på behoven.

Några personer och grupper som vill hjälpa till att förändra vår inställning till och vårt omdöme om pengar.

Rudolf Steiner Forundation, 1002 O'Reilly Avenue, San Francisco, CA 94129. Tel: +1-415-561-3900; Toll-Free: 888-RSF-3737; Fax: +1-415-561-3919
<http://rsfsocialfinance.org/>

Rudolf Steiner Foundation (RSF) är en föregångare vad gäller icke vinstdrivande finansiella tjänster med syfte att förändra världens sätt att hantera pengar. RSF tillhandahåller kapital till sociala företagare, både sådana som arbetar för vinst eller inte. Det sker i partnerskap med investerare och bidragsgivare. Man är framför allt inriktad på områdena livsmedel och jordbruk, utbildning och konsthantverk samt ekologiskt förvaltarskap.

THE SOUL OF MONEY INSTITUTE

3 Fifth Avenue, San Francisco, CA 94118. Tel: +1-415-386-5599; Fax: +1-415-386-5635
www.soulofmoney.org

Lynne Twist startade centret år 2003. Här vill man pröva ut de bästa tillämpningarna, teorierna om och attityderna till pengar. De ska sedan förmedlas till människor, för att de ska kunna förhålla sig till pengar och penningkultur på ett friare, kraftfullare och effektivare sätt.

REINVENTING MONEY

Email: thg@mindspring.com
www.reinventingmoney.com

Thomas H. Greco jr är ekonom med inriktning på samhälls- och penninghushållning. Han är skribent, nätverkare och konsult, som i nästan trettio år varit en ledargestalt inom området transformerande omstrukturering. Han är nu ordförande för en icke-vinstdrivande förening *Information Resource Center*, ett nätverk för information och administrativ support till projekt som vill förbättra samhällen, ge social rättvisa och hållbarhet. Han ses som en av de ledande experterna inom penningteori och penninghistoria. Tidigare var han collegelärare. Han är mecenat för och skriver ofta i *Fourth*

World Review liksom för en hel rad andra tidskrifter, t.ex. *The Whole Earth Review*, *World Business Academy Perspectives*, *At Work*, *Earth Island Journal*, *The Catholic Worker*, *The Permaculture Activist*, *Permaculture Drylands Journal*, *Green Revolution* för att nämna några.

JAMES ROBERTSON

The Old Bakehouse, Cholsey, Oxfordshire, OX10 9NU UK. Tel: +44-(0)1491-652346 www.jamesrobertson.com

James Robertson är författare och tankesmed. Han har skrivit artiklar i många olika ämnen bland annat om vikten av en monetär reform. *New Economics Foundation* är ett av hans skötebarn.

CENTRE FOR ASSOCIATIVE ECONOMICS

PO Box 341, Canterbury, Kent CT4 8GA, England. Tel/Fax: +44-(0)1227-738207; e-post: mail@cfae.biz www.cfae.biz

Uttrycket "associativa ekonomier" syftar på övergången från konkurrerande, nationella ekonomier till den inneboende dynamiken i en gemensam global ekonomi. Centret har som mål att sprida kunskap om hur och varför det måste ske nu om man ska kunna ta itu med orsakerna till den stigande ojämlikheten i världen.

Centret startade 2001 och vill vara ett centrum för samarbete kring den associativa ekonomin i hela världen. Samarbetet sker på engelska. Christopher Houghton Budd och Arthur Edwards fungerar som samordnare av koncept och praktiska lösningar, t.ex. marknadsföringen av ett *Quality Guarantee Mark*, ett unikt projekt för att underlätta tillämpningen av ett associativt tillvägagångssätt inom ekonomin. Se hemsidan.

THE NEW ECONOMICS FOUNDATION

nef (the new economics foundation), 3 Jonathan Street, London, SE11 5NH. Tel: + 44-(0)-207-820 6300; Fax: + 44 (0) 207 820 6301; Email: info@neweconomics.org www.neweconomics.org

NEF (*The new economics foundation*) är en oberoende, inspirerande tanke- (och göra) smedja som vill visa på hur verkligt ekonomiskt välstånd kan se ut.

Syftet är söka och lansera innovativa lösningar som utmanar mainstreamtänkandet i ekonomiska, miljö- och sociala frågor. Man sätter människor och planeten i främsta rummet. Därigenom menar man att livskvaliteten skulle förbättras.

NEF grundades redan 1986 av ledarna för *The Other Economic Summit* (TOES). TOES förde fram frågor om bland annat den internationella skuldsättningen (statsskuldena) på agendan för G7- och G8-mötena.

En ideologisk ståndpunkt är att de vill stödja den lokala ekonomin. En annan är att de förhåller sig kritisk till dagens globalisering.

BERNARD LIETAER

e-post: blietaer@earthlink.net

<http://www.lietaer.com>

Bernard Lietaer som skrivit boken *The Future of Money* (översatt till 18 språk, bland annat till norska) är en internationellt känd expert på utformning och implementering av valutasystem. Han har ägnat sig åt detta område i mer än 30 år. Han har en sällsynt bred kapacitet, med meriter som centralbankschef, fondförvaltare, universitetsprofessor och konsult åt regeringar i ett stort antal länder, multinationella företag och samhällsorganisationer. Han var en av dem som skapade och implementerade konvergensmekanismerna vid införande av en gemensam europeisk valuta (euron) och var ordförande för den belgiska centralbankens elektroniska betalningssystem. Han var också med om att grunda *GaiaCorp*, en högklassig valutafond vars vinster fonderas och investeras i olika miljöpro-

UPPDATERADE INTERVJUER

Vi har uppdaterat avdelningen intervjuer. Nepalesen Chintamani Yogi är jobbar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren i Nepal. Han har startat skolor och är rektor för Hindu Vidyapeeth-Nepal. Han har grundat *Shanti Sewa Ashram*, som han även är ordförande för (det är en frivilligorganisation), mecenat för *Youth Society for Peace*, grundare av *Society for Value Education*, ordförande för *National Inter-faith Coordination Move-*

ment. Han var tidigare lärare i internationella ekonomi vid Louvains universitet och har även undervisat vid Sonoma State University och Naropa University. Han forskar för närvarande vid Berkley, *University of Californias Center for Sustainable Resources*. Han är också medlem av Romklubben, medlem i *World Academy of Arts and Sciences*, *World Business Academy* och *European Academy of Sciences and Arts*. Åtskilliga böcker och artiklar om ekonomiska system har flutit ur hans penna. Mest kända är *The Mystery of Money* (2000) och *Monnaies Régionales* (2008). Under 2011 utges *Of Human Wealth*.

THE METACURRENCY PROJECT

www.metacurrency.org

De som arbetar med Metacurrencyprojektet har den uppfattningen att den sociala evolutionen genomgår fasväxlingar som driver fram nya teknologier. Så t. ex. medförde skrivkonsten ett språng från små stamsamhällen till storskaliga urbana civilisationer. Tryckpressens uppfinnande möjliggjorde ett språng från monarkier till demokratiska samhällen. I vartdera fallet var det teknologin som löste tidsålderns specifika problem, men den blev också en plattform för en mycket bredare och mer omfattande utveckling. Det är därför intentionen för Metacurrencyprojektet att bygga nya former av sociala strukturer för att eliminera vår tidsålders problem. Dessa strukturer blir sedan en plattform för ett nytt uppvaknande och ny utveckling.

Många fler inspirerande projekt kan ni hitta på vår hemsida www.Lucistrust.org/en/meetings_and_events/world_goodwill-seminar/related_to_the_2010_seminar, under länken "New Initiatives in Finance and Economics". Där finner ni en utförlig förteckning.

ment och ambassadör för ett råd som arbetar för att skapa ett världsreligionernas parlament. Han beskriver sig helt enkelt som en volontär, en frivilligarbetare. Vill du lyssna på denna eller andra intervjuer? Gå in på www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill/meetings_interviews. Vill du veta mer om Chintamani Yogi och hans arbete? Gå in på www.hvpuk.org.uk

Världsböndagen 2011

För att kunna bygga ett mera rättvist, samhälle, där vi tar hand om och bryr oss om varandra behöver mänskligheten framför allt mer ljus, kärlek och andlig vilja. Onsdagen den 15 juni 2011 samlas människor av god vilja i alla delar av världen, med olika religiös tro och andlig bak-

grund för att gemensamt åkalla sådana högre energier. Man gör det genom att läsa Den stora invokationen. Du kan själv delta i detta helande genom att ta med Den stora invokationen i dina tankar, böner eller meditationer på Världsböndagen.

DEN STORA INVOKATIONEN	(omarbetad version)
Från Ljusets punkt i Guds Sinne, låt Ljus strömma in i människornas sinnen. Låt Ljus stråla ned över jorden.	Från Ljusets punkt i Guds Sinne låt Ljus strömma in i människornas sinnen. Låt Ljus stråla ned över jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta, låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Kristus återvända till jorden.	Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Den kommande* återvända till Jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd, låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte - Det syfte som Mästarna känner och tjänar.	Från det centrum där Guds Vilja är känd låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte - Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten låt kärlekens och ljusets plan ta form och må den försegla dörren till det onda.	Från det centrum som vi kallar mänskligheten låt kärlekens och ljusets plan ta form och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.	Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

Om du vill skicka det här budskapet vidare till andra så finns två kort som du kan ta från vår engelska hemsida www.lucistrust.org/ecard/ och www.lucistrust.org/ecard2/

*Många religioner tror på en världslärare som ska komma någon gång i framtiden. Han är känd under många olika namn såsom Herren Maitreya, imamen Mahdi, Kalkiavataren etc. Ibland används dessa namn i någon version av Den stora invokationen av folk med olika tro.

ATT VERKA FÖR ATT SKAPA RIKTIGA RELATIONER

ISSN 1650-5263

World Goodwill är en internationell rörelse som verkar för att mobilisera den goda viljans energi i världen och att skapa riktiga mänskliga relationer. Organisationen grundades 1932 som en tjänande verksamhet inom Lucis Trust. I Storbritannien är Lucis Trust en registrerad utbildnings- och välgörenhetsorganisation. I USA är den ett icke-vinstdrivande, skattebefriat utbildningsföretag. World Goodwill är en av FN godkänd NGO (icke-statlig organisation) och den brukar delta i de reguljära rådgivande mötena i FN:s högkvarter. Lucis Trust finns med på ECOSOC:s lista över rådgivande organisationer.

World Goodwills Nyhetsbrev kommer ut fyra gånger om året. Vill du ha fler exemplar, hör gärna av dig. Förutom den engelska originalversionen *World Goodwill Newsletter* ges nyhetsbrevet också ut på danska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Den engelska hemsidesadressen är www.worldgoodwill.org Här kan du läsa nyhetsbrevets originaltext.

World Goodwills arbete finansieras uteslutande genom gåvor och det kostar inget att prenumnera på nyhetsbrevet. Men varje gåva - stor eller liten - är mycket välkommen. På så sätt kan information spridas till så många som möjligt. Gåvor till Lucis Trust, kan göras till postgiro: 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

WORLD GOODWILL

1 Rue de Varembe (3è)
Case Postale 26
CH - 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org> E-post: info@goodwilltriangel.org
Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till flera personer. Bankgironummer: 5777-1537