

# World Goodwill

NYHETS BREV

Nr 1 2012

En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen.



## FRIHET OCH ANDLIG TRYGGHET

En gång om året ordnar World Goodwill konferenser i London, Genève och New York. Ämnet ska vara av globalt intresse, och man vill så mycket som möjligt visa hur bakomliggande inre orsaker tar sig yttre uttryck. Hur mycket ljus kan man kasta över ämnet i fråga om man ser till den vidare utvecklingen av viljan-till-det-goda i våra mänskliga förhållanden. Viljan-till-det goda är det dynamiska, kärleksfulla syftet som ger energi åt allt som gagnar mänskligheten. Den är den högre motsvarigheten till den goda viljan. Den inspirerar mänskligheten och inspirerar den till att använda sin goda vilja. De inbjudna talarna är engagerade i olika projekt som de ville förmedla erfarenheter av och tankar om tjänandet från.

Ämnet för året *Frihet och andlig trygghet* är osedvanligt djuplodande och brett, och har inspirerat till mycket varierande bidrag. World Goodwill har haft stor tur som kunnat hälsa Corinne Kumar välkommen till konferensen i London. Hon är generalsekreterare i en ngo, *El Taller International*, som har sitt säte i Tunisien. Därför kunde hon ge ett personligt förstahandsintryck av arabvärlden, som är en av de senaste viktiga manifestationerna i mänsklighetens kamp för att förstå betydelsen av frihet. Den andra talaren i London var Peter van Breda. Han pratade om den psykologiska och andliga kampen för frihet som nutidsmänniskan genomgått sedan renässansen, och illustrerade med att referera till Shakespeare, Kopernikus och Machiavelli.

### Rapport från seminariet

**I London sades inledningsvis att "andlig trygghet" innebär att det går att säker-**

I Genève diskuterade den holländske fysikern Mintze van der Velde frågan i hur grad forskningen är fri att hjälpa mänskligheten. Rudolf Schneider, generalsekreterare för *Institute for Planetary Synthesis* uppmanade publiken att ställa om sina liv för att kunna verka för en värld med allt större frihet. Här hade också avsatts tid för diskussion i smågrupper. Man diskuterade dagens ämne mot bakgrund av president Roosevelts välkända fyra friheter. Många nya insikter kunde rapporteras.

I New York framförde Vanessa Tucker från *Freedom House* sin uppfattning om vilka utmaningar som institutionerna i arabiska vårens länder står inför. Hon anmärkte att skapandet av en nationell identitet hänger ihop med varje nations speciella mix av andlighet och psykologi. I dagens sista programpunkt gavs tre olika perspektiv på begreppet frihet av personer från World Goodwill. En viktig fråga som man tog upp var hur man ska ge den som begått ett brott möjligheten att på nytt integreras i samhället. Man visade på betydelsen av FN:s arbete för att förhindra folkmord och vilken inspirerade vision man kan ta del av i Bhagavadgita. I alla tre städerna betonade medarbetare från World Goodwill hur viktigt det är både att kultivera själens värden och att meditera. Under övergången till en värld där fria medborgare hjälper till att säkra en andlig framtid för mänskligheten är bådadera viktiga om de nya idealen ska kunna implementeras.

*I detta nummer*

**Rapport från seminariet**

Redaktör:  
*Dominic Dibble*

[www.worldgoodwill.org](http://www.worldgoodwill.org)

ställa individens högsta vision för hur man bör leva – politiskt, religiöst och kulturellt.

Det betyder att visionen är potentiellt möjlig. Men man konstaterade också att i praktiken är detta beroende av vilken grad av frihet som finns i samhället där individen lever och verkar. Det är värt att fråga sig om vi i demokratiska länder tar friheten för självklar. Som Aung San Suu Kyi påpekar så anser inte Burmas dissidenter att friheten är ett filosofiskt ideal, utan "något konkret som måste vinnas genom praktiskt arbete."

Benjamin Barbers tankar om hur man kan stärka demokratin introducerades också. Barber menar att ett aktivt medborgardeltagande är viktigt för att stärka demokratin, och han ger ett antal vetliga rekommendationer för hur man på olika sätt kan medverka i detta. Så tror han till exempel starkt på betydelsen av "det offentliga samtalet". Vad är det? Det innebär strukturer och processer så att alla medborgare kan bidra med sina tankar och lyssna på varandra i viktiga lokala och nationella frågor. För Barber är avsikten att man utifrån det offentliga lyssnandet och samtalet ska komma fram till en gemensam vilja. Betoningen av "viljan" i en stark demokrati understryker hur viktigt det är att viljan är en god vilja, en vilja som syftar till allmänhetens bästa. Den har sin grund i gemensamt handlande. Alice Bailey säger att gruppsträvans lag kommer att spela en viktig roll i framtiden.

Sammanfattningsvis underströks att nuvarande demokratier har speciella plikter och skyldigheter visavi de demokratier som så sakteliga håller på att ta form.

**Dagens första inbjudna föredragshållare Peter van Breda** inledde med att understryka att "det som nu står på spel i världen är mänsklighetens framtida utveckling. Mitt i den framtiden står människan, och på skuldrorna av var och en av oss vilar framtiden." Vad är då en människa? frågade han sig: Hon är född av anden i en trefaldig natur, utsänd från anden till denna jord. Om vi verkligen granskar människan men inte tar med hennes kosmiskt, andliga förflutna, så får vi inte hela bilden, hela modellen, av det som vi kan bli. Han menade att Hamlets monolog summerar våra nuvarande motstridiga uppfattningar om människan. Så här säger Hamlet: "Vilket mästerverk är inte människan! Så ädelt förnuft... men ändå, vad är denna kvintessens av stoft och aska för mig?"

Van Breda påpekade att när vi ser världen av idag så märker vi att det finns många som inte bara vill göra det goda, utan som faktiskt också gör det. Speciellt i England finns det fler välgörenhetsorganisationer än någon annanstans i världen. Men ändå, trots detta underbara bevis på mänsklig godhet, så

lever vi i en värld som hemsöks av våld, orättvisor, nöd, brottslighet och en hel del annat negativt. Så den som vill bli en modern välgörare måste fråga sig med vilket medvetande ska detta genomföras?

Vi konfronteras med ytterligare ett nutidsproblem. Vad är sanning? Vi lever i en värld överhoppad av konfliktsamma synsätt. Hur vet vi att det vi gör verkligen är gott? Att tala sanning – är det detsamma som att göra gott? Vi kan bara göra gott när vi erkänner att det finns något som är fel i den värld som vi vill göra bättre genom att göra det goda.

Kanske kan vi få lite vägledning av Kopernikus och Galilei, som upptäckte att jorden inte var universums medelpunkt. Det ledde människor till att betrakta sig som åskådare och inte som deltagare. Kombinera detta med Machiavellis åsikt att människan inte går att lita på, och vi kan förstå hur det tjugonde århundradets sjukdom, kallad splittring, separation och alienation har utvecklats. Vi har mycket svårt att hitta det som binder oss samman – uttryckt i den insiktsfulla fråga som Jesus ställde till sin mor vid bröllopet i Kana.

Van Breda menade att en lösning kan vara att förstå självet, jaget, för det är gemensamt för alla människor överallt på jorden. Kan vi sensibilisera oss till det faktum att varenda människa vi möter bär på detta mycket ömtåliga, detta ytterst embryoniska jag? Det är det som förenar oss.

Han hävdade att vi inte är fullt ut inkarnerade än, och att vårt samvete väcker oss till det som är gott. Mänsklighetens framtid kan bara skapas i frihet. Vi kan inte bli fria utan att ta ansvar. Vi måste byta ut "frihet från..." mot "frihet att..." Han hänvisade till författaren Christopher Fry som äger en verkligt moralisk intuition. Som exempel citerade han ur teaterpjäsen "A Sleep of Prisoners" (i svensk översättning Fångarnas natt ö.a.). Avslutningsvis menade han att det är hoppets kraft som kan knyta oss till Kristi återkomst, på det sätt som vi förstår den, och som gör att vi tillsammans kan skapa en ny värld.

**Därnäst steg Corinne Kumar upp i talarstolen.** Hon inledde med att säga att hennes uppfattning är att vi alla är stadda på samma pilgrimsfärd. Hon menar att politiken i allmänhet helt saknar omsorgsmedvetande och medkänsla, är långt ifrån etisk. Hon tycker att vi måste skapa en annan politisk vision, en ny omsorgsetik. Hon skulle vilja binda ihop arabvårens kontext, speciellt Tunisiens, med sitt eget arbete, mer specifikt med det som hon kallar rättgångsförhandlingar med och av kvinnor. Här lyssnar man mycket seriöst på kunskaper och

erfarenheter som annars undertryckts och tystats.

När Mohamed Bouazizis i protest brände sig till döds passerade det tunisiska folket en rädslans gräns och motsatte sig förtrycket. Det var en resning fylld av hopp, något som världen är i stort behov av. Och hoppet har spritts till de olika *Occupy*-rörelserna.

Hon sade att vi lever i den bästa av tider och den sämsta av tider, för vårt samhälle och våra kollektiva minnen håller på att dö. De trygga stam- och familjebanden slits av. De många livsdrömmarna är på väg att kollapsa i en enda kosmologi. Det är en tid då mänskliga rättigheter har kommit att betyda rättigheter för de redan privilegierade. För att massorna ska få sin frihet, sina mänskliga rättigheter, måste de ge upp den mest grundläggande mänskliga rättigheten av dem alla, rätten att vara mänsklig. Världen är i slutfasen av sin föreställningsförmåga, sade hon. Men kanske är det just nu som stunden är inne att utforska och blottlägga nya betydelser, som gör att vi kan drömma om en bättre värld.

Hon menade att det bara är fantasin som står mellan oss och fruktan. Frukten får oss att bete oss fåraktigt, när vi borde drömma som poeter. Vi kan inte förbli likgiltiga observatörer, vi måste bli "vittnen". Ett vittne är inte bara en åskådare, utan någon som ser och lyssnar och kommer ihåg.

Hon fortsatte med att konstatera att vi nu bevittnar hur syd upptäcker nya paradigmer, skapar alternativa politiska och kulturella uppfattningar, en ny dialogens etik, en ny förståelse av jämlikhet – inte som att allt är likadant utan några olikheter. Att fantisera är inte bara att se sådant som inte finns eller som man vill ska finnas. Det är ett genomgripande skapande att se vad som verkligen är, och det kräver riktiga språng i fantasin.

Hon förklarade att kvinnodomstolarna är ett uttryck för detta nya skapande. Det bjuder oss att tänka, att känna, att utmana, att knyta an, att våga, och allt detta definierar en ny sfär för kvinnor. Här kan vi väva ihop det objektiva och det subjektiva, det rationella med det intuitiva, förnuft med medkänsla. Kvinnodomstolarna innebär offentliga förhör: domstolen används symboliskt. I domstolarna lyssnar man till de som överlevt. Kvinnorna kommer med sina personliga vittnesbörd om våld, och transformerar personliga individuella minnen till gemensam och delad allmän kunskap. Den ger det personliga våldet ett offentligt ansikte, en politisk betydelse. Domstolarna är heliga platser där

kvinnor talar ett lidandets språk, sätter ord på brotten, försöker gottgöra och återupprätta, ja även reparera och bota.

Hon menade att det viktiga är inte att utveckla nya dogmer, utan att föreslå en ny fantasins inställning, som kan förändra logiken för vår utveckling. Kanske borde vi, som poeten säger, nu bryta med rutinerna, handla mera extravagant och ändra historiens gång. Det viktiga är att gå bortom våldets och utestängandets politik och utveckla en fantasibild där folk på maginalen, i den globala södern får skriva sina egna kulturella berättelser. Då får vi en annan allmängiltighet, med en värld som beskrivs i mer livsbefrämjande termer, och skapar en ny radikal konstruktion.

Kvinnornas domstol är ett uttryck för detta nya sätt att tänka politiskt, en politik som omfattar en omsorgsetik. För alla teorier om fattigdom som skiljer mellan omsorg och lidande kommer inte att lyssna till den andres röst och kommer helt enkelt att utestänga den fattige. Den politiska fiktionen talar till en etik som omfattar medkänsla, anknytning, sällskaplighet, *gemenskap*, (Ivan Illich härliga uttryck). Diskurs, samtal och praxis om rättigheter kan inte bara avse ekonomisk och politisk självständighet, utan måste utmana nuvarande paradigmer vad avser kunskaper, tankar och politik.

Hon menade att det vi behöver i världen idag är en ny allsidighet som respekterar pluraliteten i olika samhällen, deras filosofi, deras historia, deras traditioner och kultur, och som kommer att finna en resonansbotten i de olika civilisationerna och kosmologierna. Det är här i kulturernas kosmologier och fasta förankring, här hos folk i periferin som vi söker fördjupningen i en alternativ diskurs. Det är kanske här som det heliga som begrepp överlever. Hon avslutade sitt föredrag med en uppmanande fråga: "Kan vi skicka tillbaka det andliga till det materiella?"

**World Goodwill rundade av konferensen** genom att beskriva den mänskliga välfärden som någon som ser alla världshändelser som uttryck för bakomliggande energier och krafter som arbetar sig fram mot ett fysiskt uttryck. Detta uttryck är det samma som en lära om sociala framsteg och utveckling. Alla som är intresserade kan bidra till dem på ett konstruktivt sätt. World Goodwills subjektiva arbete under denna kritiska period är att bygga en bro mellan de andliga och de materiella världarna –

att engagera sig för denna impuls och hjälpa till att uttrycka den i samarbete med sådana som är aktiva i att utveckla mänskligheten konstruktivt.

Friheten kan ses som uttryck för ett högre syfte och inte bara som ett tillstånd av frisläppande ur fångenskap – fysisk eller psykologisk. Alice Bailey beskrev 'frihet' som "den verkligt första uppenbarelse som människan fått om naturen hos Guds vilja." Frihet är alltså lika med att uttrycka det gudomliga i det mänskliga medvetandet. Och det närmaste vi kan komma en förståelse och ett uppvisande av frigörelsens kraft för närvarande är genom den goda viljans energi - för viljan är en dynamisk kraft, som, när den paras med kärlek och visdom, på ett dramatiskt sätt förändligar de mänskliga villkoren. Men likaså blir den ett redskap för tyrannen när den inte är i symbios med dessa kvaliteter.

Man konstaterade att delar av världen arbetar för grundläggande friheter såsom basala mänskliga rättigheter, medan andra uppnått dem i någon mån, och en starkare betoning måste läggas på det faktum att den sanna friheten medför vissa uppoffringar och skyldigheter gentemot andra. Det kräver att vi tjänar andra mer och ger mer. Det innebär att vi avstår från det som inte är viktigt i livet och allvarligt strävar efter djupare sanningar. Bakom turbulensen i världen av idag ligger en subjektiv vision om enhet och syntes: genom att arbeta för att vidmakthålla ett stabilt och balanserat perspektiv kan vi implementera kärlekens och ljusets gudomliga plan genom att meditera.

**I Genève började eftermiddagspasset** med presentationen av idén om högre och lägre intervall under året. Seminariet äger rum under det lägre intervallet, hjälper till att förankra de andliga energier man får kontakt med under det högre intervallet. Man konstaterade att arbetet fungerar som stöd för den nya gruppen världstjänare. Man påminde också om att i december 2012 infaller den speciella högtidsveckan för den nya gruppen världstjänare.

**Dagens första talare representerade World Goodwill.** Ämnet koncentrerade sig på tanken om en "medveten frihet". Alla uppmuntrades till att fundera över det egna individuella ansvaret att tjäna. Betoningen låg på de fyra friheterna som president Roosevelt presenterade 1941: frihet att tala och uttrycka sig över hela världen, frihet att tillbedja Gud på sitt eget sätt över hela världen, frihet från armod (want) och frihet från rädsla. {I synnerhet de två sista friheterna brukar framhållas som en beskrivning av de mänskliga rättigheterna, då man

anser att de också inbegriper de två förstnämnda.)

Därefter följde diskussion i smågrupper i olika frågor. Bland de funderingar man kommunicerade var: tanken att ett slutet sinne i dess olika varianter ger upphov till en avsaknad av frihet. Man menade också att fruktan är det som hindrar oss från att känna oss trygga. Vår känsla av mening förändras när vi intar vår rättmätiga plats och får gruppmedvetande. Det sker när vi övervinner själviskheten och skiftar paradigmen och det leder till andlighet. Vi måste utveckla harmlöshet i tal och tankar, bli allomfattande och skaffa en verklig inriktning mot källan till allt. Det leder i sin tur till respekt för allt som lever. Vi måste odla en bekymmersfri sinnesstämning grundad på att det finns en gudomlig plan. Det finns ett behov av att applicera de fyra friheterna i det dagliga livet. Friheten att tala och uttrycka sig innebär att vara inriktad och harmlös, fri från förebråelser och skuldbeläggande av andra. Hur kan man uppleva att man inte saknar något ens om man har små fysiska resurser. Tanken uppkom att friheten att röra sig och friheten att associera skulle kunna läggas till de fyra friheterna. Hur kan de fyra friheterna syntetiseras i en andlig frihet.

**Den holländske fysikern Mintze van der Velde inledde.** Han gav en exposé över den naturbetenskapliga forskningen och dess relation till dagens behov. Han konstaterade att i vår civilisation har vetenskapen kommit att spela en auktoritativ roll liknande den kristna kyrkans under medeltiden, och detta faktum innebär sina egna faror. Helt klart är att de flesta vetenskapsmän än så länge inte har förstått de nya utmaningar som mänskligheten står inför, eller också arbetar de på ett sätt som inte involverar ekonomiska eller institutionella modeller. Deras projekt är för det mesta underkastade dikten från de storföretag, som finansierar dem. Frågan blir då om detta är slutet för den mänskliga civilisationen, eller om krisen blir chansen till verklig förändring. Alice Bailey säger att den nya gruppen världstjänare måste få mänskligheten att förstå de grundläggande ideal som kommer att styra den nya tidsåldern. Den nya gruppen världstjänare har alltså en enorm uppgift framför sig.

**Den andre föredragshållaren, Rudolf Schneider,** leder *Institute for Planetary Synthesis* (ISP) som är en ngo med säte i Genève. Enligt hans mening är ingen fred möjlig om den inte är förankrad i individen. Fred kräver uppoffringar. Han menade att vi måste ta fyra steg om vi ska förvandlas till fredliga världsmedborgare: aktivt verkande god vilja, som leder till goda relationer, som leder till fred som leder till ett "liv överflödande rikt".

Schneider presenterade i några enkla och tydliga diagram hur man når målet och förblir stark och med en djupt känd och uppriktig spontanitet. Han menade att den attityd som mest fångar folk när de fiskar efter personlig makt, sex och materiellt välstånd är fruktan för förlust. Bland annat nämnde han polaritetsregeln, som innebär att motsatta poler är nödvändiga och komplementära, genomtränger och berikar varandra. Han uppmanade åhörarna att omorganisera sina liv, att arbeta för en ny global kultur och en ny civilisation i egenskap av att de ingår i den nya gruppen världstjänare. Han delade in grupper i olika undergrupper enligt följande: telepatiska kommunikatörer, skolade observatörer, magnetiska helare, den nya tidsålderns lärare, politiska organisatörer, de som arbetar på det religiösa området, vetenskapliga tjänare, psykologer, finansiärer och kreativa personer.

Schneider ville påminna oss om att vi ska främja värdena i den gyllene regeln i Bibeln: Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna" (Matt. 7:12)

Han avslutade sitt föredrag med att berätta om sina egna erfarenheter av FN, som ordförande för ISP, och underströk hur viktigt det är att meditera eftersom det ger en stark drivkraft. Att bilda trianglar till ett världsomspännande nätverk är också en viktig uppgift.

**Så följde några kommentarer som avrundning av dagen.** Varje område av tillvaron styrs av en egen livscykel. Mot slutet av en period kanske det som sågs som positiva värden och kvaliteter missbrukas eller överutnyttjas. Nu är tiden mogen att se över livets färdriktning, och hur vi ska tänka ut en konstruktiv väg bort från uttjänta dogmer och trosföreställningar. Vi måste fråga oss hur vi tar emot det oväntade? För samma saker som kan sätta krokben för oss kan också bjuda upp till dans, leva, och där skapa frihet, tillförlitlighet och trygghet. Om vi uppmuntrar ungdomar till att förbli kopplade till allt livs källa kommer de att kunna behålla sitt sinne klart, förbli optimistiska och entusiastiska. De kommer att vara i balans, flexibla, och uppnå ett tillstånd av nåd och bli kvar där vad som än händer. På så sätt kan framtiden byggas i frihet.

**Så över till New York, där man i den inledande presentationen** ville likna friheten med en kraft som genomsyrar och expanderar. Det kan man se inte bara i människoriket, för det finns ett stadium i livet då skalet skyddar ägget, vilket kan liknas vid hur modern skyddar det växande barnet, i vilket det växande medvetandet har möjlighet att skyddas

och utvecklas i livet. Konstigt nog är trångsyntheten i människans okunnighet en form av beskydd. Frihet i andlig bemärkelse är ett medvetandetillstånd, ett livstillstånd och innan känsligheten utvecklats saknar individen förmågan att bryta sig ur begränsningarna som naturen och kulturen skapar som skydd.

Och friheten kan kapslas in i glamour. Den är då ett fängelse av idéer som individen är besatt av och gör att personen tror att han har rätt och andra fel. Sålunda är den sanna friheten resultatet av en hel serie befrielsehandlingar. I USA i synnerhet finns en tendens att dyrka individens frihet. Men det är möjligt att bli lite för förtrollad av hur de stora andliga frihetsidealerna tolkas. Materialismen i all synnerhet kan blockera inflytandet från Förenta staternas själ, för pengar är en av de saker som ställer hinder i vägen för friheten. Pengar används så ofta för att påverka, manipulera, skapa splittring och en känsla av berättigande. Och självisheten drar personen djupare in i materialismens trälldom.

Mänsklighetens nästa steg framåt är att vara fri FRÅN något. Att ha förmågan att dra sig undan från det som sätter en i fängelse. Det är inte förekomsten av materiella saker som är problemet utan kärleken till pengar, som det sägs i Bibeln. Går det att få en större och mer objektiv befrielse från detta? Om människosläktet någonsin ska få det måste vi erkänna vår gudomliga inneboende förmåga.

Allt liv på den här planeten drivs fram av en djup längtan efter frihet. Detta sökande stannar inte på det materiella planet. Men trots att själens frihet är svår att föreställa sig så kan man gå bortom även den nivån. Varför skulle då inte alla längta efter den friheten? Vi bör alltså utsträcka vår vision mot det som ligger framför oss, och låta "uppenbarelsen fortsätta."

**Vanessa Tucker från Freedom House**, som bjudits in för att tala på konferensen stod i tur på programmet. Freedom House bildades av Wendell Wilke och Eleanor Roosevelt och firar i år sjuttiårsjubileum. Det stöder friheten över hela världen, genom advokatverksamhet, direkta aktioner och forskning. Det ger stöd åt och främjar demokratiska förändringar och det civila samhället. Det skapar högkvalitativ forskning som sätter fingret på missbruk av de mänskliga rättigheterna. Tuckers dokumentering omfattar Libyen och Egypten, och hon gav några reflektioner om den arabiska våren, och de institutionella utmaningar som de nya regeringarna i regionen står inför.

Hon hade lagt märke till att, när man i Syrien, Libyen, Jemen och Bahrain såg på när regeringarnas status quo rubbades, så undvek Algeriet och Marocko detta. I Egypten infördes hårdare kontroll och restriktioner mot sammankomster, och den totala marginaliseringen av oppositionen eldade till en exempellös våldsamt, samtidigt som Tunisiens otyglade och centraliserade korruption exponerades. Höstens val levde troligen upp till den internationella standarden för fria och rättvisa val. Ändå kommer övergången till demokrati och ett mer transparent samhälle att vara en stegvis process som kommer att ta flera år. I Libyen fanns över huvud taget inga institutioner att bygga vidare på.

I alla dessa länder dyker komplicerade utmaningar inom rättssäkerhetsområdet upp och de psykologiska kvalerna i de sociala omvälvningarna gör att reformerna blir svårare att genomföra. I det sammanhanget är potentialen för besvikelse stor, och det kommer att finnas krafter som lägger skulden på "demokratin" i dessa övergångar. Till slut hänger utvecklingen av den nationella identiteten ihop med nationens egen mix av andlighet och psykologi.

Publiken undrade vem som sponsrar Freedom House. Tucker svarade att Freedom House stöds av många olika privata stiftelser, en del bolag och korporationer samt *National Endowment for Democracy*. Hon pekade på att kvinnors rättigheter i de framväxande demokratierna och i länderna i arabvärlden fortfarande är stadda i utveckling. Seminarier i Afghanistan för att bygga kompetens på olika områden avslöjar att kloka, kreativa kvinnor redan har kompetensen. Hon kände att detta faktiskt är en mångbottnad fråga, mycket större än bara antal kvinnor i parlamentet. Hon sa att effekten av andligt liv, förväntningar och hur människor bygger upp sina liv igen efter trauma eller kaos är en viktig fråga, som talar för behovet av andlig trygghet.

En person frågade om internets roll. Vanessa Tucker hade observerat att Tunisiens internetaccess var strängt övervakad med ett bevakningssystem som inte stod Kinas efter, men att tillgång till dator och basal läskunnighet också är viktiga frågor.

### **Sedan följde en paneldiskussion med tre medarbetare från World Goddwill i panelen.**

Förste talare var domare Clinton Canady III. Han kastade fram frågan: "Innan brottslingar begår brott, vilka är de då? Vad gjorde de innan? Vad bidrar de med i ämnet?" Han noterade att en domare aldrig vet när någon kommer att se betydelsen av att ändra sitt liv och beteende. Den roll som alkohol och andra

droger spelar för kriminaliteten är signifikant, och därför är det väldigt viktigt att individerna kommer ur deras järngrepp. Frihet från beroende är en gåva från Anonyma Alkoholister, och AA:s tolvstegsprogram ger ett andligt närmande till liv och frihet.

Han citerade Thoreau och även Bhagavad Gita, som Thoreau blev inspirerad av. Och Gandhi i sin tur inspirerades av Thoreau. Thoreau lämnade Harvard. Gandhi lämnade sin advokatpraktik. Martin Luther King jr lämnade sin pastorsroll för rollen som politiker. Alla tre vann friheten genom sina vänner, familjer och i någon mån sina samhällen.

Hon pekade på vilken stor roll ett andligt uppvaknande spelar, och hur många som fått uppleva detta uppvaknande bakom fängelsemurarna, t. ex. Nelson Mandela. Han har berättat om upplevelsen av att sitta i fängelse och att hitta andligheten som ett redskap att öppna porten mot friheten, vilken inte är något annat än andliga värden.

Domare Canady arbetar med ungdomar som förklarats skyldiga till brott. Hon talar med dem på deras språk, så att de förstår, men vill också inspirera dem med en vision av en andlig verklighet, en andlig framtid och en känsla av möjligheter. Hon samarbetar med *Michigan Department of Corrections* och kriminalvårdare. Till domarkåren kom hon efter att ha tjänstgjort som juridiskt ombud och allmän åklagare, så hon känner många av dem. Hon kan ge folk chansen att lära sig, att växa, att gå framåt. Men om någons liv eller karriär ligger i brottslighet, så är det hennes jobb att ta dem bort från samhället för att lära läxan. I lokal, nationell och global skala kan man säga att alla dessa frågor bereder vägen som leder fram till det andliga.

I panelen satt också Jimena Leiva-Roesch. Hon menade att då den polske juristen Raphael Lemkon myntade begreppet "folkmord", höjdes det mänskliga medvetandet i och med introduktionen av denna nya kategori och term. Att förebygga folkmord har nu blivit en institutionaliserad del av FN:s arbete. Hon underströk också senator William Proxmires arbete. Under sina fyrtio år i senaten, talade mer än 3 000 gånger och krävde att Förenta staterna skulle ratificera konventionen om prevention och straff för folkmord. Till slut ratificerades den av senaten 1986.

Slutligen talade Arthur Kubikian. Han tillbringade de tretton första åren av sitt liv i det kommunistiska Rumänien. Därefter bodde han i Libanon

och de senaste 50 åren har han bott i USA. Sin lärandeprocess om friheten beskrev han på följande sätt. Han har lärt sig värdet av akademisk frihet, att få tala fritt och av andlighet. Genom att gå kurser i filosofi och etik lärde han sig värdet av grundläggande mänskliga rättigheter. Han studerade filosofins och vetenskapens historia. Han studerade Buckminster Fuller och även Will och Ariel Durants bok *Civilisationens historia* som betonar värdet av samarbete framför konkurrens, och Franklin Roosevelts fyra friheter och atlantdeklarationen. Därefter talade han om Torkom Saraydarian och hans översättning från sanskrit till engelska av Bhagavad Gita. Han menade att Gitan ger den ultimata synen på friheten, och olika tekniker för att främja friheten. Han slutade med att säga att framtida generationer kommer att präglade vår värld med högre nivåer av både frihet och trygghet.

Som slutkläm konstaterade man att verklig frihet bara kan praktiseras i en gruppkontext, som knyter friheten till själen, vilken alltid är gruppfokuserad. Samtidigt måste varje enskild själ ge sig in på vägen mot andliga framsteg av egen fri vilja. Man har kastat fram tanken att det inte går att tänka sig friheten utan att samtidigt bejaka ansvaret. Alltmer börjar man erkänna att varje individ har ansvar gentemot helheten. I denna nya och värld, där vi är beroende av varandra, håller inte den otympliga individualistiska modellen längre. Friheten är en universell rättighet med global betydelse, och universella rättigheter och det gemensamma bästa är båda satta under debatt.

Det nya frihetsbegreppet innebär att samhällets välfärd beror lika mycket på att man erkänner den enskilde medborgarens rättigheter och friheter, som på hans eller hennes ansvar för den större helheten. Båda ses som ömsesidigt beroende. Alice

Baileys böcker ger stöd för den visionen från en andlig synpunkt. Att vara verkligt fri är å ena sidan att utan något hinder stå i själens ljus, men å den andra finns de facto kan man aldrig vara verkligt fri från själens lag som innebär att tjäna helheten.

Ett av de mer effektiva sätten att tjäna är att meditera, för det sprider andlig energi så långt som medvetandet kan föreställa sig den. Och meditation kan presentera nya ideal till mottagliga sinnen, utan att samtidigt kränka den fria viljan.

Verklig frihet är ett sinnestillstånd. Ändå kanske våra sinnen inte är så fria som vi vill tro att de är. Som Buddha sa till sina anhängare: Låt oss inte vara som får. Frihet går bortom alla dogmer, den är den oberoende upplysningens väg, som vi bara kan gå om vi hela tiden söker inta de rätta synsätten. Detta är ett frihetens tillstånd som vi alla kan aspirera på. Och som Alice Bailey anmärkte är en frigörande tanke som nu påverkar människors medvetande, och som vi kan hjälpa till att dela med oss av, tanken att splittring och separation är något som tillhör det förflutna, och enhet är målet som ligger i den omedelbara framtiden.

*The freedom of the human spirit, the freedom to think, govern and worship as innate, human, instinctual human desire may dictate, under the influence of the evolutionary process, the liberty to decide on the required form of government or of religion—these are the rightful prerogatives of mankind.*

Alice Bailey

# Världsböndagen 2012

För att bygga ett rättvisare globalt samhälle där vi bryr oss om varandra och vet att vi är beroende av varandra behöver vi framför allt mera ljus, kärlek och andlig vilja. Måndagen den 4 juni 2012 förenas människor av god vilja överallt på jorden, från olika religioner och andliga riktningar i en åkallan av dessa högre andliga energier genom att läsa Den stora invokationen. Kommer du att delta i denna healing genom att ta med Den stora invokationen i dina tankar, böner eller i din meditation denna Världsböndag 2012?

## DEN STORA INVOKATIONEN

(omarbetad version)

Från Ljusets punkt i Guds Sinne,  
låt ljus strömma in i människornas sinnen.  
Låt ljus stråla ned över jorden.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne  
låt ljus strömma in i människornas sinnen.  
Låt ljus stråla ned över jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,  
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.  
Må Kristus återvända till jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta  
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.  
Må Den kommande\* återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd,  
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -  
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum där Guds Vilja är känd  
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte  
- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
låt kärlekens och ljusets plan ta form  
och må den försegla dörren till det onda.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
låt kärlekens och ljusets plan ta form  
och må den försegla dörren till det onda.

Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta Planen på jorden.

Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta Planen på jorden.

Om du vill skicka det här budskapet vidare till andra så finns två kort som du kan ta från vår engelska hemsida [www.lucistrust.org/ecard/](http://www.lucistrust.org/ecard/) och [www.lucistrust.org/ecard2/](http://www.lucistrust.org/ecard2/)

\*Många religioner tror på en världslärare som ska komma någon gång i framtiden. Han är känd under många olika namn såsom Herren Maitreya, imamen Mahdi, Kalkiavataren etc. Ibland används dessa namn i någon version av Den stora invokationen av folk med olika tro.

## ATT VERKA FÖR ATT SKAPA RIKTIGA RELATIONER

ISSN 1650-5263

World Goodwill är en internationell rörelse som verkar för att mobilisera den goda viljans energi i världen och att skapa riktiga mänskliga relationer. Organisationen grundades 1932 som en tjänande verksamhet inom Lucis Trust. I Storbritannien är Lucis Trust en registrerad utbildnings- och välgörenhetsorganisation. I USA är den ett icke-vinstdrivande, skattebefriat utbildningsföretag. World Goodwill är en av FN godkänd NGO (icke-statlig organisation) och den brukar delta i de reguljära rådgivande mötena i FN:s högkvarter. Lucis Trust finns med på ECOSOC:s lista över rådgivande organisationer.

World Goodwills Nyhetsbrev kommer ut fyra gånger om året. Vill du ha fler exemplar, hör gärna av dig. Förutom den engelska originalversionen *World Goodwill Newsletter* ges nyhetsbrevet också ut på danska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Den engelska hemsidesadressen är [www.worldgoodwill.org](http://www.worldgoodwill.org) Här kan du läsa nyhetsbrevets originaltext.

World Goodwills arbete finansieras uteslutande genom gåvor och det kostar inget att prenumnera på nyhetsbrevet. Men varje gåva - stor eller liten - är mycket välkommen. På så sätt kan information spridas till så många som möjligt. Gåvor till Lucis Trust, kan göras till postgiro: 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

## WORLD GOODWILL

1 Rue de Varembe (3è)  
Case Postale 26  
CH - 1211 Geneva 20  
Schweiz

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
Storbritannien

120 Wall Street  
24th Floor  
New York NY 10005  
USA