

World Goodwill

NYHETS BREV

Nr 2 2012

En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen.



ENKELHETENS OCH STRAMHETENS ANDLIGA SIDA

Den största glädjen kommer ur det strama och enkla. Agni Yoga.

En ekonomisk stramhet och enkelhet kan visa sig bli till välsignelse. Det finns många som frivilligt väljer att avstå från ett materiellt välstånd för att uppnå andliga syften. Om vi funderar lite över detta kan vi dra viktiga lärdomar, som kan hjälpa mänskligheten att undvika extremerna lyx och fattigdom som för närvarande hemsöker världen.

Historien visar att spartanska tider kan ha förmågan att förvandla människor och nationer. Stadsstaten Sparta i det gamla Hellas blev till exempel känt för medborgarnas exceptionella militära skicklighet. Den hade de uppnått genom en stram livsföring. Ordet "spartansk" härrör ur stadens namn och används än idag för att beteckna sparsamhet och självförnekande. Ironiskt nog är det dagens Grekland som upplever några av de mest allvarliga ekonomiska problemen och som underkastas "åtstramningspaket". Men det finns många andra länder som är svårt skuldsatta.

När den ekonomiska åtstramningen ger så svåra påfrestningar och umbäranden för så många människor är det nog få som ser åtstramningar i ett positivt ljus. De förknippas huvudsakligen med ekonomisk depression, sänkning av den normala levnadsstandarden, och allt utan att man ser något mål som kan kompensera för det. Men det finns ett annat slags stramhet som, om den implementeras frivilligt, är till ovärderlig hjälp när man ska nå ett andligt mål, som man har satt upp. Detta är förstas till ringa tröst för den som för närvarande är berövad en anständig inkomst, men den viktigaste skillnaden är att andligt allvar implementeras frivilligt. Det är alltså inte ett ovälkommet påbud, som man blivit påprackad. Det är inte för att förorda

den asketiska eller rajayogautövarens väg för alla de som lider under nuvarande ekonomiska världskris, men det är intressant att reflektera över praktiserandet av stramhet i andligheten för att se om det finns åtminstone någon kompensande andlig belöning för de som drabbats.

Att praktisera enkelhet och åtstramning kallas också för *tapasya* på sanskrit och genom den arbetar yogin för att befria sitt sinne från världsliga begär, och bränna bort de gamla ackumulerade krafterna, som hållit henne fånglad i den fysiska världen. Då kan medvetandet obehindrat stiga mot ett tänkt andligt mål. *Tapasya* betyder bokstavligen att bränna eller hetta upp. En andlig affirmation lyder att bli "en punkt av offereld fokuserad i Guds förtärande vilja". Fastän yogins väg kanske är för extrem för de flesta är en viss kontroll eller (själv)behärskning av de materiella sinnena och böjelserna viktig för att man ska få det inre utrymme som behövs för att utforska sin egen sanna identitet. Andliga retreatare har blivit allt populära former för att utveckla *tapasya*. Ofta involverar det tystnad och fasta som en del av regimen. Att praktisera en stram livsföring innebär att man gör ett medvetet val att försaka utan att knota, utan bundenhet eller ogillande. Det viktigaste när man bestämmer sig för att klara detta är det egna sinnes-

I detta nummer

Enkelhetens och stramhetens andliga sida

Frihet och självbestämmande

Recensioner

Nya synpunkter på vatten

Barnet - World Goodwill Commentary

Mantra för den nya gruppen världstjänare

Världsböndagen 2012

Redaktör:
Dominic Dibble

www.worldgoodwill.org

tillståndet.

Nu när den så kallade västvärlden befinner sig i en åtstramningsperiod, åtminstone ekonomiskt, så har många utvecklings- och låginkomstländer, i årtal levat under mycket sämre förhållanden med fattigdom och försäkelser. Insiktens gryningstimma måste till slut komma att ekonomisk instabilitet och s.k. *boom and bust* (ung. en högkonjunktur följt av ett sammanbrott) alltid kommer att vara ett karakteristiskt drag i världen så länge som alla länder förespråkar en girighetsbaserad ekonomisk struktur framför en organisation till nytta för helheten. Det fanns ekonomer, som menade att "boom and bust" försvunnit ur den moderna ekonomin, men den återspeglar bara dualismen i mänsklighetens kollektiva psykologiska villkor. Man kan inte komma undan några motsatspar förrän man börjar gå den andliga väg som ligger mellan dem.

Innan man medvetet väljer den andliga stramhetens väg och går den med glädje, kommer motsatsparen att fortsätta ge oss tuffa men rättvisa läxor. För social förändring och senare evolution äger rum genom katastrofer och kriser om inte genom medvetet val. Därför är det bättre att lära sig dualitetens läxor och välja vägen mittemellan, och ju förr dess bättre. När man gjort ett medvetet val, kan glädjen bli en följd av att man blivit kvitt bördan av materiella ting. Nuvarande åtstramningspaket rymmer därför en positiv potential att dra ner på överdriven konsumtion, och få människor att tänka mer kreativt om framtiden. Det finns många exempel på föregångare, både grupper och enskilda. Rörelsen *Voluntary Simplicity* (finns även i Sverige under namnet **Frivillig enkelhet**) startades av Duane Elgin. Han ber oss sluta gå på autopilot och istället göra medvetna livsförändrande val. Det innebär att göra sig fri från alla oviktiga aktiviteter som genomsyrar livet. Då blir det möjligt att leva i enlighet med våra viktigaste mål och värderingar. Prioriteringarna i vår konsumtions- och jobbinriktade kultur går ofta på tvärs mot det som berikar och inspirerar oss. De som dragit ner på konsumtionen och lever enkelt och istället utövar aktiviteter som har en positiv inverkan på relationer, familjeliv, tjänande och miljö menar att livet ofta blivit bättre.

Det är inte särskilt naivt att påstå att

många idag är djupt engagerade i andras välfärd på jorden på ett sätt som man inte sett maken till tidigare. Ett sådant erkännande av att vi lever i en enda värld ställer också krav på oss. Då är det viktigt att andliga värden och kvaliteter såsom rättvisa, medkänsla och broderskap inte bara blir abstraktioner utan levs i vardagslivet. Det inre och det yttre, de subjektiva och de objektiva världarna behöver länkas samman till en helhet - mänskliga relationer, ekonomiska, sociala och ekologiska system - så att allt som manifesteras i det vanliga vardagslivets fysiska värld medvetet styrs från en subjektiv uppfattning av helheten, av människoandens enhet och att vi är delar av ett enda liv.

Av detta kan vi förstå att välvilja och andligt stramhet är precis samma sak. För jordens mer välbeställda, de som fått utbildning och har jobb och talanger, blir välgörenhet allt vanligare. Det kan man se i det myckna storsinta givandet och tjänandet, vilket sår frön till ett mer disciplinerat, osjälviskt och uppfyllande sätt att leva. För en del av dessa givare och filantroper involverar sådana gåvor ingen personlig uppoffring och utgör kanske bara en ynka procent av inkomsten och påverkar inte livskvaliteten. Hur som helst visar nuvarande trend att många givare engagerar sig personligen i att sprida sina pengar eller kunskaper och upptäcker de första glimtarna av livgivande glädje som karakteriserar det sanna allvarets väg.

När den inställningen intensifieras och blir till ett liv som styrs av den goda viljans energi och medkänsla försvinner lidandet i form av personlig förlust och förnekande automatiskt och ersätts med ett positivt engagemang i (för) världen och identifikation med själen i allt. Målet uppväger allt annat, och en förfining och förenkling av privatlivet för att kunna leva för andras bästa och för allt som lever på vår jord, karakteriserar medvetandet. Medvetandet hos en sådan människa med god vilja förvandlas hela tiden i tapasyas eld för hon har börjat gå den sanna yogins väg, även om det sker omedvetet.

FRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Ibland verkar omständigheterna, individuellt och globalt, allvarligt begränsa förmågan att bestämma över vårt eget öde. Men den inre friheten att välja hur vi ska reagera på omständigheterna kan leda till att vi förstår vilken roll var och en spelar i utvecklingen av det mänskliga medvetandet, och vårt ansvar för att använda oss av den i tjänande av helheten.

Det senaste året har ropet efter frihet hörts över hela jorden från det ena samhället efter det andra. Det har dragit folk till barrikaderna. De har krävt sin rätt till självbestämmande och världen har hyllat deras mod. Samtidigt har världen drabbats av naturkatastrofer - "Guds handlande" på en som det tycks ojämförlig nivå och frekvens. Jordbävningar, tsunamier, orkaner, översvämningar, torka och tornados har hemsökt människor i många delar av världen. Krig har också påverkat otaliga liv. Vi måste därför fundera över hur fria vi egentligen är? När vi konfronteras med naturens krafter och otryggheten i en värld som ännu alltför ofta tar till vapen, hur mycket självbestämmande har vi då? Hur mycket vetenskapen än har utvecklat tekniker för att hålla naturkrafterna i schack klarar de det inte när dessa krafter släpps loss. Och hur hän-givna än FN och de många ngoerna än är för att hitta fredliga lösningar på konflikter, så förstör fortfarande våldet livet för människor i många delar av världen.

Men något som vi faktiskt har är förmågan att välja hur vi ska reagera. Två mycket kloka personer har gett oss vägledning i detta. Den ene är psykiatern Viktor Frankl, som överlevde tre år i nazisternas koncentrationsläger. Hans eget lidande och det han såg hos andra ledde honom till slutsatsen att ingen och inget kan ta ifrån en människa det som Frankl kallar "människans sista frihet - att välja vilken inställning man ska ha till omständigheterna". Han lärde sig att, fastän vi ju inte alltid kontrollerar de krafter och energier som riktas mot oss, kan vi kontrollera hur vi reagerar på dem. "Mellan stimulus och respons finns ett mellanrum", sa han. "I det mellanrummet ligger vår förmåga att välja hur vi ska reagera. I vår reaktion ligger vårt växande och vår frihet."

I det mellanrummet kan själen ge sin intention tillkänna. Alice Bailey menar att det i det stora hela finns tre grupper av människor: De som omedvetet skaffar erfarenheter, och

som på samma gång är så helt upptagna av det de upplever och erfar, att de förblir omedvetna om de djupare syftena. De som har en vag insikt om att anpassning till sina levnadsförhållanden - som de är underkastade och kan ej undkomma - är för dem en viktig lärdom för livet. Slutligen har vi de som har blivit medvetna om syftet med erfarenheterna, som följdaktligen inför varje händelse, medför en intelligent kraft för att kunna utvinna något positivt för själens liv. De har lärt sig att betrakta sin omgivning som en plats för rening och ett område för deras eget avsedda tjänande.

Den kreativa naturen hos detta mellanrum mellan stimulus och respons definierar mänsklighetens nuvarande test, ett prov av allt större precision när nya och kraftfulla andliga energier påverkar det mänskliga medvetandet, och skapar en omfattande ångest och depression hos somliga och en än så länge odefinierad men hoppningivande känsla av framtida möjligheter hos andra. Medan resultatet av dessa inströmmande energier än så länge är okänt är det individen som bestämmer hur hon ska reagera och här blir den goda viljans skaparkraft aktiv.

Individen bestämmer inte bara hur hon ska reagera i olika situationer, hon bestämmer också innehållet i sitt medvetande. Kardinal Newman, en klok tänkare som hade egen erfarenhet av vilka konvulsiviska psykologiska omvälvningar en förändring av tron kan ge upphov till, identifierade sambandet mellan ansvar och frihet i våra sinnen. Som han formulerar det så "kan vi tro det som vi väljer att tro. Vi är ansvariga för det vi väljer att tro."

Folk tycker för det mesta att de "känner sig själva" trots att de förblir omedvetna om hur mycket av innehållet i deras sinne som formas av förlegade personliga trosföreställningar och antaganden, sällan ifrågasatta, och av påverkan från yttre tankar, åsikter, rykten, påståenden, hörsågen och halvsanningar som kommer av

att man utsätts för mänskliga samtal, numera globala tack vare media. Att äktheten och riktigheten i sådana globala samtal är beroende av källornas kvalitet är det inte många som förstår, speciellt då den allmänna opinionens tankar förstärker ens egna etablerade trosföreställningar och antaganden. Hur som helst finner totalitära regimer det allt svårare att kontrollera det informationsflöde, som de nya teknologierna skapat. Och detta är en positiv utveckling för att befria det mänskliga sinnet.

I en värld som kämpar mot naturens krafter och mot mänskligt våld kan det verka orealistiskt att tro alltför mycket på kampen för självbestämmande. På samma sätt, på en mer subjektiv nivå, kan själens plan te sig ofattbar för alla utom de mest upplysta. Men Juliet Hollister, som bildade *Temple of Understanding* 1960 skrev, "Jag har alltid trott på att vi lever i ocean av intelligens." På sanskrit kallas den brahma och finns innerst inne i allt, till och med

i den allra minsta materienheten. Från livets mest grundläggande nivå och upp till den mest avancerade finns medvetande, och det driver på den evolutionära tillväxten.

Den insikten, parad med goda relationer, driver bort alla tendenser till fatalism eller till själviskhet. Frihet vinner man inte för att skilja individen från helheten, utan som ett resultat av att man vaknar upp till sitt livs andliga värde och varje annat livs värde för helheten. Det är det som mobiliserar självbestämmandet och ger andlig mening åt sökandet efter frihet. Att uppnå frihet innebär ett utomordentligt hårt arbete, som man utför stegvis i en process som leder människan till att "bli det hon är". Det mysteriet ligger innerst inne i självbestämmandet. När vi ser det uppvaknande som sker nu på många områden finns det anledning att hoppas på stora ting.

RECENSIONER

"R-evolution: Att ta pulsen på medvetandet i världen". Så heter en film från World Servers Foundation (filmen är på engelska och finns att beställa på deras hemsida www.worldserversfoundation.org)

The Science Delusion: Att befria forskningens själ av Rupert Sheldrake. Boken har getts ut på Coronet Books, Hodder&Stoughton, 392 sidor. Ännu inte på svenska.

R-evolution är utformad som en serie korta reflektioner över olika ämnen. Den inleds med en kritik av materialismen och miljöförstörelsen, i ett känt kortare anförande av Severn Suzuki vid FN:s toppmöte Earth Summit i Rio 1992. Det finns vidare bidrag från olika kända debattörer inom medvetandeutvecklingens område, t.ex. Danah Zohar, Dennis Lipton och Richard Barrett, som alla menar att det är nödvändigt för mänskligheten att gå framåt. De tänker sig att medvetandet genomgår en kontinuerlig utveckling, från Newtons reduktionistiska modell av universum som en biljardboll till ett mer holistiskt delaktighetsperspektiv. De ger flera inspirerande exempel på serviceprojekt. Ett av dem är *Combatants for Peace*, som är en ngo som använder teatern för att främja och stödja en försoning mellan israeler och palestinier.

Den egyptiska revolutionen får en särskild avdelning. En egyptier anmärker att innan revolutionen ansågs det skamligt att vara medborgare. Hussein el Kazzaz berättar att han lagt märke till att, genom att snabbt bygga upp civila råd eller styrelser, skapade folk effektivt en parallell stat nästan över natt. Den egyptiska revolutionen kan därför fungera som modell för andra för aktioner av det civila samhället.

Tanken är att ett visst mått av nedbrytning nog måste ske innan ett genombrott, så revolutioner blir därför till dels oundvikliga. Man menar också att olika länder kan befinna sig på olika nivåer i sin medvetandeutveckling och att man ska hänsyn till detta.

En avdelning handlar om Kina. Bland annat reflekterar den tidigare FN-ambassadören Wu Jianmin över att kinesiska ungdomar känner att behov av att göra en insats för världen, och att världen rör sig bort från konkurrens mot ett ömsesidigt beroende. Ett antal projekt från det civila sam-

hället i Kina beskrivs också.

En rapport från Australien stryker under hur viktigt det är att införliva utbildning i värderingar i skolorna, där man lär ut värden som ärlighet, rättvisa, respekt och integritet.

Richard Olivier filosoferar över kraften i fabler och berättelser. Han menar att de verkligt stora berättelserna finns inkodade i oss som vägar till förståelse. Problemet med affärsliv och affärsverksamhet är att den för närvarande saknar en fängslande och övertygande berättelse.

Ett avsnitt tar upp ämnet välgörenhet. Andrew Wallas inleder med att förklara att hans affärsframgångar kändes allt ihålligare och att han gradvis lärde sig att ge utan krav, anonymt.

Gábor Kovács, är affärmannen och filantropen, som skapade *World Servers Foundation*. Hans åsikt att de rikaste fem procenten måste lära sig att utveckla sitt företagande med ett socialt medvetande. Pengar måste erkännas vara en form av energi, som kan styras in i ett världstjänande. Som ett led i den processen, måste de rikaste fem procenten transformera sig själva först, och därefter underlätta transformationen av andra. Detta knyter an till behovet av ett nytt paradigm för ledarskap, ett tjänande ledarskap, ett ledarskap som tjänar mänskligheten, miljön, planeten och framtida generationer.

Filmen avslutas med markeringen att det är viktigt för alla att skifta från strävan efter att vara "bäst i världen" till att vara "bäst för världen", och att behovet att inspirera ungdomen av idag till tjänande är trängande.

Rupert Sheldrake är en välkänd biolog som skrivit mer än 80 specialartiklar och tio böcker (den mest kända *Mot en ny livsvetenskap* kom ut redan 1981) I sin nya bok *The Science Delusion* utmanar Rupert Sheldrake dogmerna i forskningens syn på världen – trossystemet som styr det konventionella vetenskapliga tänkandet. Detta gör han i en anda av öppensinnad vetenskaplig forskning, där han ifrågasätter och utmanar "den vetenskapliga trosbekännelsen" – de trosläror som de flesta forskare tar för givna och som bygger på en materialistisk syn på universum. Han för fram nya vägar för forskningen. Hans uppfattning är att den materialistiska vetenskapen "lider av en känsla av frånkoppling och isolering", eftersom den tror att den har svaret på alla grundläggande frågor. Sheldrake pekar på att den naturvetenskapliga forskningen numera är en enorm industri, med mer än sju miljoner forskare som tillsammans ger ut 1 580 000 publikationer om året. Han hävdar att genuint nya upptäckter mer sannolikt kommer att inträffa om forskningen inte begränsas av befintliga trosföreställningar, dogmer och tabun.

Sheldrake frågar lite illmarigt om vi, på basis av några hundra års vetenskaplig forskning, kan vara säkra på att naturlagarna verkligen är orubbliga. Han granskar flera förekommande trosföreställningar och dogmer, bland andra: tanken att universum är en maskin i motsats till en levande organism, teorin om den kosmologiska standardmodellen där den "mörka energin" för närvarande svarar för 73 procent av materien och energin i universum, och tanken att den evolutionära processen som helhet saknar mening och mål.

Sheldrake granskar teorin om morfisk resonans. Den innebär att människor, djur och växter ärver egenskaper genom artens kollektiva minne, i motsats till den materialistiska teorin, som säger att minnen lagras i hjärnan och utplånas när man dör. Han diskuterar också kontroversen sinnehjärna, i all synnerhet den konventionella vetenskapliga åsikten att mental aktivitet bara är hjärnans aktivitet, med sinnet instängt i hjärnan. Han skriver också informativa kapitel som ger belägg för psykiska fenomen eller telepati, och argument för en mer inneslutande, integrativ approach till läkekonsten istället för det mekanistiska systemet.

Sheldrake erkänner att vetenskap och forskning har medfört stora vinster för mänskligheten, fastän den kraft som vetenskapen släppt loss också har ogynnsamma verkningar på miljön. Denna bok är ett förträffligt bidrag till en ny mer fördomsfri vetenskaplig syn på världen, en syn som utmanar nuvarande dogmer och övertygelser om livets och universums natur.

NYA SYNPKTER PÅ VATTEN

I den anda som Rupert Sheldrake förespråkar i boken *The Science of Delusion* arbetar ett antal forskare som utforskar kunskapens nya gränsmarker. Som exempel kan vi nämna *The Scientific and Medical Network* (www.scimednet.org). Det är en grupp med det uttalade syftet att erbjuda ett tryggt forum för kritik och öppen diskussion om idéer bortom de konventionella paradigmen inom naturvetenskap, medicin och filosofi.

En av de enklaste molekylerna i universum är vattenmolekylen, som förenar två av dess vanligaste element, väte och syre. Mer än hälften av människans vikt utgörs av vatten, och det är oumbärligt för allt organiskt liv. Trots dess enkelhet, är några av vattnets egenskaper mycket märkliga – ett känt exempel är det faktum att is faktiskt har mindre täthet än vatten i flytande form. Denna livsnödvändiga vätska har attraherat ett stort antal forskare genom åren. En tidig pionjär var österrikaren Viktor Schauberg, som kartlade vattenvirvlar natur. Modernare forskning har utförts av en grupp under ledning av bioingenjören Gerald Pollack vid University of Washington. Den granskar vattnets elektriska egenskaper, och utmanar i detta många ortodoxa åsikter, inklusive uppfattningen att positiva och negativa elektriska laddningar kan hållas åtskilda i vatten.

Pollocks huvudsakliga fokus ligger på interaktionen mellan ytskikt och det skikt av

vattnet som ligger omedelbart under ytskiktet. Pollock och hans grupp har använt en mångfald tekniker för att utforska detta skikt och har kommit fram till den oväntade slutsatsen att det finns en hög grad av strukturering i vattenskiktet alldeles under vissa ytskikt. Detta undre skikt är många miljoner molekyler tjockt. Detta 'strukturerade' vatten uppför sig helt annorlunda än resten av vattnet. En av de mest intressanta iakttagelserna är att det finns en skillnad i laddningen mellan det strukturerade vattnet och resten, vilket skapar ett batteri. Den effekten finns i en av de viktigaste - och mest effektiva - biokemiska reaktionerna på jorden, nämligen i fotosyntesen.

Pollocks arbete har en vidsträckt betydelse och manar till vidare forskning. Har han rätt i att alla levande organismers celler innehåller en viss procent strukturerat vatten, som dessutom kan höjas genom att tillföras stråleenergi, så kan detta användas för helande genom att använda det elektromagnetiska spektrum. Pollock lägger också fram hypotesen att vattnets strukturering genom strålning kan ha funnits redan i livets begynnelse på vår planet.

Mer information om detta arbete <http://faculty.washington.edu/ghp/>

BARNET - EN NY BROSCHYR I SERIEN WORLD GOODWILL COMMENTARY

Vi på World Goodwill är mycket glada över att ett nytt nummer i serien *World Commentary* snart är klart. Det heter Barnet, och reflekterar över de ungas medfödda andlighet, över hur attityderna gentemot barnet har förändrats genom tiderna. Man ger rätta tekniker för att fostra och utbilda barn och barnets betydelse för den framtida transformationen av världen. Vi ger några utdrag som smakprov nedan:

"Barnpsykiatern Robert Coles forskning visar att barn äger en medfödd moral, en andlig men även politisk känslighet. Barn är inte bara intensivt medvetna om moraliska principer, ideal, värderingar och skillnaden mellan rätt och

fel, utan de har också en klar och tydlig förnimmelse av orsakerna till folks handlande, känslor och tankar."

Alice Bailey skrev "Den skada som tillfogas barnen under de formbara och lättpåverkade åren är ofta irreparabel och den orsakar mycket av smärtan och lidandet senare i livet." Forskning visar att detta uttalande äger sin giltighet. Den baning som skett i hjärnan finns på plats, men hjärnan blir signifikant mindre anpassningsbar till förändringar allteftersom barnet växer. Mest märkbart är detta efter det barnet fyllt fem år.

"Moderna familjer och samtidens syn på

barnuppfostran är faktiskt en alldeles ny utveckling. Ibland glömmes man att dessa enorma framsteg på de mänskliga relationernas område har varit precis lika banbrytande och viktiga som de tekniska framstegen i vår tid."

"Förnuftet stöder påståendet att barnen är mänsklighetens största hopp och den rakaste vägen till världens transformation. Finns det verkligen någon annan lika effektiv väg till verklig och varaktig förändring i världen? Detta är i allt väsentligt uppgiften att erkänna varje barns unika värde. Ett barn som blivit uppskattat

kommer helt naturligt att anamma samhället som uppskattat det. Genom att sätta värde på varje barn kommer vägar av positiva relationer mellan människor, samarbete och god vilja att utvecklas naturligt, och ersätta de inrotade krafterna av global konkurrens och rivalitet, och lägga den behövliga grundvalen till att erkänna det faktum att mänskligheten är en enda.

MANTRA FÖR DEN NYA GRUPPEN VÄRLDSTJÄNARE

Det finns en stark subjektiv relation mellan alla som arbetar för Planen. Denna sammanhängande, integrerade grupp sänder ut andlig energi till alla delar av människans tänkande och handlande för att stärka enheten i världen och de goda relationerna. Människor av god vilja länkar sig samman varje eftermiddag klockan fem lokal tid och använder då nedanstående korta mantra, tyst och med fokuserad uppmärksamhet:

Må kraften från det enda livet strömma genom gruppen av alla sanna tjänare

Må kärleken från den enda själen karakterisera livet hos alla som söker hjälpa de stora

Må jag fullfölja min del i det enda arbetet genom självförglömmelse, harmlöshet och rätt tal.

Världsböndagen 2012

För att bygga ett rättvisare globalt samhälle där vi bryr oss om varandra och vet att vi är beroende av varandra behöver vi framför allt mera ljus, kärlek och andlig vilja. Måndagen den 4 juni 2012 förenas människor av god vilja överallt på jorden, från olika religioner och andliga riktningar i en åkallan av dessa högre andliga energier genom att läsa Den stora invokationen. Kommer du att delta i denna healing genom att ta med Den stora invokationen i dina tankar, böner eller i din meditation denna Världsböndag 2012?

DEN STORA INVOKATIONEN

(omarbetad version)

Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt ljus stråla ned över jorden.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt ljus stråla ned över jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Den kommande* återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd,
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum där Guds Vilja är känd
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta Planen på jorden.

Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta Planen på jorden.

Om du vill skicka det här budskapet vidare till andra så finns två kort som du kan ta från vår engelska hemsida www.lucistrust.org/ecard/ och www.lucistrust.org/ecard2/

*Många religioner tror på en världslärare som ska komma någon gång i framtiden. Han är känd under många olika namn såsom Herren Maitreya, imamen Mahdi, Kalkiavataren etc. Ibland används dessa namn i någon version av Den stora invokationen av folk med olika tro.

ATT VERKA FÖR ATT SKAPA RIKTIGA RELATIONER

ISSN 1650-5263

World Goodwill är en internationell rörelse som verkar för att mobilisera den goda viljans energi i världen och att skapa riktiga mänskliga relationer. Organisationen grundades 1932 som en tjänande verksamhet inom Lucis Trust. I Storbritannien är Lucis Trust en registrerad utbildnings- och välgörenhetsorganisation. I USA är den ett icke-vinstdrivande, skattebefriat utbildningsföretag. World Goodwill är en av FN godkänd NGO (icke-statlig organisation) och den brukar delta i de reguljära rådgivande mötena i FN:s högkvarter. Lucis Trust finns med på ECOSOC:s lista över rådgivande organisationer.

World Goodwills Nyhetsbrev kommer ut fyra gånger om året. Vill du ha fler exemplar, hör gärna av dig. Förutom den engelska originalversionen *World Goodwill Newsletter* ges nyhetsbrevet också ut på danska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Den engelska hemsidesadressen är www.worldgoodwill.org Här kan du läsa nyhetsbrevets originaltext.

World Goodwills arbete finansieras uteslutande genom gåvor och det kostar inget att prenumnera på nyhetsbrevet. Men varje gåva - stor eller liten - är mycket välkommen. På så sätt kan information spridas till så många som möjligt. Gåvor till Lucis Trust, kan göras till postgiro: 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

WORLD GOODWILL

1 Rue de Varembe (3è)
Case Postale 26
CH - 1211 Geneva 20
Schweiz

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA