



# World Goodwill

NYHETSREV

Nr 3 2008

En tidskrift som visar Den goda viljans energi i världen.

## Yttre och inre aspekter på födan

Det här nyhetsbrevet är ett komplement till Nyhetsbrev nr 3, 2007. Detta behandlade de många olika faktorer som sätter sin prägel på den pågående livsmedelskrisen, framför allt med hänsyn till produktion och distribution. I det här nyhetsbrevet koncentrerar vi oss på själva födan, på näringen. Vi skiftar alltså fokus och ser på vad människor konsumerar och hur de gör det. Huvudsakligt fokus är på konsumtionen av livsmedel, men vi vet också att "människan inte lever av bröd allena", så de andliga aspekterna på födan måste också uppmärksammas.

Utgångspunkten är en hypotes, som i vår teknologiska tidsålder inte är helt okontroversiell - att den fysiska kroppen och dess vitalitet inrymmer mer än det som möter det vetenskapliga ögat. Uppfattningen att det finns en livskraft som besjälar levande väsen har en lång tradition i österländsk metafysik - kinesernas *qi* och det indiska *prana* är begrepp som nu är välkända i väst. Upphållandet av denna livskraft i en människa är därför en aspekt på födan, och det torde inte vara någon överraskning att den får mest hjälp och stöd från färsk föda och nylagad mat - föda genom vilken livskraften alldeles nyligen cirkulerat och som har kvar spår av den även efter det den skördats. Om man inte vidtar några åtgärder så fördärvas alla matvaror med tiden. Det är en process som har att göra med att livskraften avtar gradvis. För att motverka förstörelsen har mänskligheten skapat många olika tekniker: olika slags konservering, salt-

ning, jäsning, marinering, djupfrysning osv. Och om vi tittar på de nätverk som transporterar livsmedlen över jordens yta, och vilken enorm skala det sker i, så måste man säga att bevarandemetoderna har blivit allt viktigare. Men eftersom teknikerna bara verkar på livsmedlens yttre, fysiska form, är det diskutabelt om de har någon effekt vad gäller att bevara livskraften.

Ett antal trender i samhället visar att man medger att man tycker att det är viktigt att maten är färsk. Antalet vegetarianer och veganer ökar hela tiden. Ekologisk, biodynamisk och annan alternativ odling ökar och böndernas torghandel likaså. En idé är att man ska äta lokalproducerad mat (eller åtminstone se till att minimera andelen flygtransporterade livsmedel). *Slow food*-rörelsen förespråkar att man tar hänsyn till födans beståndsdelar och sättet att tillaga maten, liksom ritualen kring att äta tillsammans. Och när intresset för andlighet ökar tänker folk grundligare över de etiska implikationerna av de val av föda man gör, och på dietens mer subtila dimensioner.

Trots alla dessa hoppningivande trender finns det fortfarande stora utmaningar att ta itu med. Mot bakgrund av det kraftiga fokus på den yttre fysiska formen som dominerar för tillfället, så har det vi väljer att stoppa in i kroppen antagit nästan moraliska dimensioner. Så t ex utsätts de som är obalanserade i sina personliga relationer till födan, däribland tråds mala fotomodeller och

### I detta nummer

ATT DELA MED SIG I GEMENSKAPEN

RITUALER FÖR ATT NÄRA OCH FRÄMJAS GRUPPEN

NYHETER FRÅN SERVICENÄTVERKET

Redaktör:  
DOMINIC DIBBLE

[www.worldgoodwill.org](http://www.worldgoodwill.org)



» mycket överviktiga, för ogillande. Dock kan man se att mycket slanka personer bemöts mer tvetydigt, eftersom den vedertagna uppfattningen i en stor del av den västerländska kulturen sätter likhetstecken mellan magerhet och skönhet. När vattumannens energier nu börjar komma in blir mänskligheten alltmer självmedveten. Den rådande materialismen identifierar sig med den fysiska kroppen och "kroppsbilden" blir sålunda en allt större besatthet. Den ena dieten efter den andra basuneras ut som mest hälsosam eller mest effektiv för att förebygga cancer, men det finns föga eller ingen hänsyn till andra, subtila faktorer, såsom pranor eller de lokala livsvillkoren för de som traditionellt äter en diet, vilket kanske kan påverka hur effektiv den är. Även om medelsvensson nu vet mer om näring än någonsin förr, så är komplexiteten och den genetiska variationen i den mänskliga organismen så stor, att detta tillsammans med det enorma utbudet av tillgänglig föda, gör att alla definitiva uttalanden om en riktig diet blir omöjliga.

Att fritt välja sin föda är definitivt ett rikemansproblem. Det är bara de som har råd som kan kosta på sig lyxen att välja vilken mat de vill äta. I många länder finns inget val för de fattigaste. De måste livnära sig på det de kan få tag på, det spelar ingen roll om det är nyttigt el-

ler ej. Ändå visar prognoserna att USA:s utgifter för dietprodukter kommer att öka till 54 miljarder dollar före år 2010, och att, trots detta, nästan 70 procent av befolkningen i USA kommer att vara överviktig eller sjukligt fet.<sup>1</sup> Det finns studier som visar att detta kan kopplas till ökad konsumtion av snabbmat. Procenten överviktiga ökar också i västeuropa. I ökningens spår följer en ökning av fetmarelaterade sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Detta belastar förstas sjukvårdsapparaten. Så även när människor själva får välja, så kan man ifrågasätta klokheden i deras beslut. Det verkar vara frågan om okontrollerade begär som gör att vi inte klarar att hålla dieter, och gång på gång drömmer man om ett snabbfixpiller eller -dryck som inte kräver minsta ansträngning.

Det är en utmaning för oss alla att hitta det rätta förhållningssättet till födan. En disciplinerad kontroll av begäret och ett mått av sunt förnuft tillsammans med passande uppmärksamhet på organismens villkor och tillstånd, skulle låta individen få ta sitt ansvar för födan. Han eller hon kan då delta effektivt i de vidare samhällliga frågor som kan säkerställa att man fördelar jordens resurser på rätt sätt.

1. [www.foodnavigator.com/news/ng.asp?id=65804-obesity-weight-low-fat](http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?id=65804-obesity-weight-low-fat)

## Att dela med sig i gemenskapen

Födan är ett absolut måste för att upprätthålla livet på det fysiska planet. Så nu när matpriserna skjuter i höjden, hungerupplopp och livsmedelskravaller förekommer och svältspöket visar sig i olika delar av världen, inriktas folks tankar på detta. Då kan det vara bra att fundera över vad födan har för betydelse och våra attityder till den.

En av de allra äldsta lämningarna från vår tidigare mänskliga tillvaro är grottmålningarna. De flesta har man funnit i Europa, somliga så gamla som 20 000 år, men det finns målningar över hela världen. Bland de många saker som dessa målningar kan berätta är att jakten på föda verkar ha varit en ritualiserad samhällsaktivitet. Det spekuleras vilt om hur dessa ceremonier kan ha sett ut. Men en favoritteori är

att riten koncentrerades kring en shaman som kommunicerade med djurens andar för att få deras hjälp för att tillhandahålla föda till samhället. Av detta ser vi att födan inte bara är var en fysisk nödvändighet, utan att människor i alla samhällen på jorden och historien igenom har gett den en social betydelse och andlig kraft. Man har förkroppsligat dessa idéer i strukturer och modeller för fördelning och stöd åt alla och i starka ritualer som återfinns i alla andliga traditioner. Att äta inspirerar och stärker kärnan i alla samhällen överallt. Detta mönster verkar ha gått förlorat nuförtiden, då det finns en nutida tendens att småäta hela tiden, när som helst under dygnet. Och för en kontorsanställd är inte lunchen ett tillfälle till samvaro, utan ofta nog en snabb påfyllning av bränsle, ibland

t.o.m. när man sitter kvar vid skrivbordet.

I många samhällen betraktas födan inte bara som något heligt som ska förvaltas, utan också som ett sätt att fira en samhörighet. Det är en andlig glädje och plikt att välkomna en främling, medvandrare eller resenär till sitt bord och hedra och ge honom mat att äta. Familjesammankomster och gemenskapsfirande såsom bröllop och andra övergångsriter har ofta medfört komplicerade och i detalj utarbetade fester av vidunderlig samvaro. Även i vår sekulariserade tid och värld med splittrade kärnfamiljer är det en normal rutin att varje dag äta åtminstone ett mål mat om dagen tillsammans. Ibland föregås måltiden av någon form av bordsbön eller bön av tacksamhet.

I många kloster har man ett mer asketiskt sätt att se på födan. Där är det vanligt att man äter i tystnad medan man lyssnar till uppläsning av olika bibelställen. Detta symboliserar det faktum att det inte bara är våra kroppar som behöver näring, utan också sinnet och själen. Utan näring dör kroppen och utan att få stimulans från idéer kommer sinnet på liknande sätt att förtvina.

En karakteristisk sak i alla andliga traditioner är att man uppmuntrar – ibland t.o.m. kräver – att anhängarna ska genomgå fasteperioder. Två exempel är ramadan i islam och fastan i kristendomen. De stora österländska religionerna har också sina traditionella fasteperioder. Det finns rätt många skäl till det. Ett är att det hjälper oss att se att vi kan kontrollera våra begär och vår matlust. Ett annat är att när vi medvetet avstår från föda så hjälper det till att gottgöra för våra misstag och synder.

Mänsklighetens stora andliga ledare har ofta använt födan som en symbol för bra relationer. "Jag var hungrig och ni gav mig att äta," sa Jesus i Nya testamentet. Alltså är det ett bra och avgörande prov på hur människan ser på och motiven till att fördela och sprida den. När vi drivs av personliga överväganden styrs våra aktiviteter mot själviska mål, ofta med skadliga konsekvenser för samhället och miljön. Men om vi motiveras av själen, fokuseras människans skaparkraft och naturliga fallenhet på helhetens bästa.

Vad anser då mänskligheten om födan och hur menar den att den ska fördelas? Det är

värt att notera att sedan andra världskriget har regeringarnas policy i västvärlden varit att subventionera jordbruket för att försäkra sig om att det finns gott om mat till alla och att hunger och undernäring aldrig igen ska drabba befolkningen. Detta lovvärda motiv har resulterat i ett överflöd av livsmedel. Men avigsidan är att man dumpar överskottet på världsmarknaden. Konsekvensen har blivit att många bönder i utvecklingsländerna har trängts ut från sin verksamhet, eftersom de inte kan tävla mot sådana konstlat låga priser. Det resulterar i perioder av livsmedelsbrist på många platser. Men närhelst det uppstår stor livsmedelsbrist någonstans på jorden, så rusar hjälporganisationer till och kanaliserar ett världsomspännande ekonomiskt bistånd från människor av god vilja för att hjälpa de drabbade. Detta är ett bevis på att självsprinciperna kärlek och ansvar ökar.

Men 2008 står nu den globala byn inför en livsmedelskris, som inte liknar något vi upplevt tidigare. FN:s Världslivsmedelsprogram *World Food Programme* (förkortat WFP) kallar det en "tyst och stilla tsunami" och den orsakas av många samverkande faktorer. Den viktigaste är: att procentandelen mark som inte är odlingsbar ökar, priset på fossila bränslen stiger vilket direkt påverkar livsmedelspriserna, som stiger till nivåer som de mycket fattiga inte kan klara. Man använder grödor till biobränsle – med andra ord till att föda bilar istället för människor, och kraven från Kina och Indien på att få äta en västerländsk diet ökar stort.

Vad kan människor av god vilja göra åt detta? Trots att 100 000 människor dör till följd av svält varje dag, går tonvis av mat till spillo. Mat som ofta produceras i de fattiga länderna till nytta för västvärlden, som redan har tillräckligt. *Feed The World* heter en film om produktionsvillkor och globalisering, fiskare och lantbrukare, lastbilschaufförer och mäktiga företagsledare. Oförglömliga bilder berättar om hur mat produceras, transporteras, säljs och konsumeras av människor runt om i världen. Den handlar också om dem som inte har tillgång till föda. "Att föda världen" är ett slagord vi vill arbeta för (och med). Det första vi skulle kunna göra är att sluta tänka på mat som en handelsvara bland andra, utan istället på nytt tänka på den som något speciellt och heligt

för oss alla. Medan köpare kan spekulera i livsmedel som en handelsvara och blockera det med höga priser, så finns födan där som något heligt som anförtrotts oss alla efter behov. Det andra vi behöver göra i västvärlden är att äta mindre. En av ironierna i nuvarande situation i världen är, samexistensen av en enorm fetmaepidemi och andra sjukdomar orsakade av den rika västvärldens överdrivna konsumtion och folk på andra ställen som drivs längre in i fattigdom och speciellt alltfler miljoner barn som är undernärda.

En annan fråga som är viktig att ställa är hur många människor som vår planet realistiskt sett kan försörja. Det står i alla fall klart att en ytterligare exponentiell befolkningsökning helt enkelt är ohållbar. Vi måste förstå att om

vi, den globala byn, inte tar itu med frågan så kommer Naturen själv att besvara den på sitt eget sätt – i våra ögon icke diskriminerande – med svält, krig och sjukdomar. Är det inte mycket bättre att den här gången ta en annan utväg – att använda kärleksfull intelligens istället? Vi äger kunskaperna, teknikerna men vi har bara en kort tid på oss.

Kanske är det sådana överväganden som kommer att leda till ett nytt framträdande inom världssamfundet av värden som samarbete, ansvar och att man delar med sig, vilket kommer att markera början på ett nytt skede i mänsklighetens tillvaro och se till att livets bröd finns till för alla.

## Ritualer för att nära och främja gruppen

En falsk känsla av självförtroende, självtillit, oberoende och att man ska klara av sina problem på egen hand: den glamorösa inställningen att allt man behöver är berömmelse och pengar för att köpa sig trygghet, kärlek, kamratskap, vänskap, vård, omsorg och lycka – allt detta är allvarliga problem i världen idag. Man kan till och med ha en känsla av, att om man bara är rik och berömd så behövs inget annat i livet. Det hänger ihop med den farliga illusionen att världen är en djungel, där man överlever genom att slåss vilt och ohejdat.

Men civilisationens mirakel är direkt motsatt ett liv i vildmarken. Där folk betar sig som hungriga vargar är det väl uppenbart att civilisationen har misslyckats. Det tyder på att de egenskaper vi behöver för att leva i ett samhälle är skadade på något vis. Det som saknas i sådana fall är inte så lätt att sätta fingret på, men det är den speciella ingrediens som gör en relation stark och bygger en frisk och sund grupp – nämligen den goda viljan.

Generellt kan man säga att medverkan i någon form av relation, vare sig det är frågan om en familj, ett samfund, en nation, en kyrka eller ett trossamfund, en förening, korporation eller ett idrottslag utgör en slags medveten grupp. Och det är intressant att se att en sådan

enhet faktiskt förnimmer ett eget liv. Grupper är sammanhängande så länge som medlemmarna deltar i de aktiviteter som utmärker just den gruppen. Deltagandet som sådant är alltså den helt avgörande faktorn.

För att den fysiska kroppen ska fortleva vet vi att vi måste äta. Men om vi talar i termer av grupper, vad är motsvarigheten till födan? Söndagsgudtjänsterna i en del kristna kyrkor ger en uppslagsända. Ett mysterium sägs äga rum i de ritualer som kallas den heliga nattvarden, eller kommunionen. Helig är ett ord som har sin rot i ordet "hel" och kommunion har med gemenskap att göra – dvs det att man delar lika. Så nattvarden är i själva verket en ritual, där allas lika och likvärdiga deltagande skapar en helhet. De som deltar vidmakthåller därmed sina gemensamma band och sin sociala medvetenhet om att utgöra en koherent grupp – och de har en känsla av att de aktivt medverkar för att försöka nå samma mål i livet.

Enligt tradition är det när familjen samlas kring matbordet som man gör samma sak i tid och rum. Vid sådana familjesammankomster är det inte bara medlemmarnas fysiska kroppar som får näring, utan hela familjen som grupp får det.

För att öka följsamheten när man utsätts

för fysiska katastrofer, attacker från andra grupper etc., och alltså förbättra sina levnadsvillkor har samhället från äldsta tider försökt lösa problemet med att livnära det egna gruppjaget. Ett sätt att skapa social sammanhållning är medverkan i ett större åtagande som gynnar hela gruppen. Tänk bara på byggandet av Egyptens pyramider eller Kinesiska muren. I fredstider är det traditionellt religionen som tagit på sig uppgiften att sköta sammanhållningen i samhället. Man kan faktiskt betrakta religionen som ett slags relationslära – för den fokuserar på såväl de vertikala relationerna med det gudomliga som med de horisontella relationerna mellan de troende i samhället. Så religionens ritualer är mäktiga tekniker för att ge det fokus som folk behöver för att arbeta mot gemensamma mål.

Men ritualer inskränker sig inte till det religiösa området – alla slags grupper organiserar sitt liv så att man har en modell för gruppdeltagande som innebär en viss upprepning. Företag har sina sammanträden, politiker sina debatter, kulturen sina föreställningar osv Till och med det enklaste samtal om gårdagens teveprogram fungerar som socialt klister som ger deltagarna en känsla av att dela vissa värderingar och attityder. Men alla samhällen möter nu svårigheter. Känslan av en gemensam kultur, en gemensam tolkning av hur politiken borde fungera, delade religiösa värderingar och gemensam syn på religionens roll, allt detta utsätts för stark press från det växande informationsflödet och av att folk flyttar över gränser, som tidigare definierade nationer, gemensamma kulturer och områden med en enda religion. Resultatet blir att dessa

traditionella sätt att bilda grupper mister sin livnärande, förenande kraft. Folk lämnas vind för våg och rotlösa, eller också tar de sin tillflykt till mindre, mer slutna grupper, som man delar vanor och intressen med.

Det avgörande är alltså hur mänskligheten lär sig skapa nya sätt att ge näring åt gruppmedvetandet, med en grund i en riktig känsla för relationen till hela vår planet. Vi börjar se tecken på detta nya, mera globala medvetande i den enorma mängden frivilligorganisationer som vill lösa mänsklighetens problem. Men det finns också ett behov av att utvidga denna nya typ av gruppmedvetande till att omfatta hela mänskligheten. Politik, religion, affärsverksamhet behöver alla på nytt granska sina förutsättningar, mål och metoder för att anpassa sig till ett mer globalt perspektiv. Att skapa nya och varaktiga ritualer för att främja gruppmedvetandet är en lika krävande uppgift på sitt sätt som byggandet av de stora katedralerna. Då hade man en gemensam uppfattning om relationen mellan gudomen och mänskligheten i en konkret form genom en kollektiv byggritual. Nu måste vi tänka ut ritualer som fungerar i den subtilare medvetandeväven, med syfte att skapa positiva resultat för hela mänskligheten.

## **DEN GODA VILJAN ÄR...**

*en inställning som främjar gruppmedvetandet.*

# Nyheter från servicenätverket

Några av våra medarbetare i Sydafrika har nyligen startat ett nätverk för hela Afrika. Meningen är att man ska inrikta sig på att försöka lösa de många problem som kontinenten står inför. Här nedan följer ett utdrag ur deras inbjudan:

”Tillståndet i världen idag

Dagligen kan vi läsa och höra om folk som lever i yttersta misär, om vidriga brott mot kvinnor och barn – våldtäkt, misshandel och grymhet. Vi är chockade över främlingsfientliga attacker på utlänningar i vårt land, och ser vanmäktigt på hur våra ledare visar politisk egoism i sitt beslutsfattande. Okända mördare smyger omkring på stadens gator och terroriserar medborgare, ja inte ens landsbygden får vara i fred. Det verkar som om brott lönar sig, eftersom bedragare klarar sig undan straff. Inslag av anarki smyger sig in i vanliga invånares liv i många länder i Afrika, och vi kan se att den grundläggande strukturen i ett gott styre och ett bra samhälle försvinner. Rasism, djupt inrotade samhällsattityder skapar misstro mot och rädsla för andra. Tillsammans med kriminalitet och fattigdom är alltsammans brott mot de mänskliga rättigheterna. Vilken sorglig bild!

Men mänsklighetens hjärta är i alla fall friskt och sunt. Otaliga ideella och välgörenhetsorganisationer, religiösa grupper och tusentals volontärer arbetar kreativt för att bringa lättnad till de människor som sitter fast i ett obeskrivligt lidande och fattigdom, utsatta barn, våldtagna kvinnor, hotade samhällen och samhällen, där de mänskliga rättigheterna kränks. Vi bidrar alla materiellt, fysiskt och med de färdigheter vi har och så gott vi kan. Ändå känner vi oss förtvivlade och maktlösa och undrar hur vi ytterligare ska kunna hjälpa till att lösa den kris som vår kontinent genomlever.

Hur kan jag hjälpa?

Det finns ett väldigt effektivt och kreativt sätt att arbeta för alla människors bästa, ett sätt att motverka tendensen till själviskt och materialistiskt uppträdande, så att vi inte fastnar i våra agendor och vägrar dela med oss till andra, inte vill samarbeta och ta ansvar för allas välbefinnande. En viktig dynamisk kraft för att skapa en fredligare och mer jämlik värld för oss alla är att fokusera på den goda viljan som drivkraft för allt konstruktivt arbete. Om vi ska gå mot en bättre värld är det absolut nödvändigt att skapa en atmosfär och en attityd av god vilja. (God vilja = viljan till det goda = Guds vilja) Ditt område för tjänande och den inverkan det har på allmänna opinionen ger en möjlighet att bidra till

den massiva insats som nu krävs för att mobilisera den goda viljan hos alla lyhörda medlemmar av den mänskliga familjen.

Inbjudan

Vi inbjuder människor från Afrikas alla länder, av alla raser och religioner

- som tror på potentialen till det goda i varje mänsklig varelse,
- som tror att goda relationer mellan människor och mellan nationer, mellan mänskligheten och jorden är nyckeln till fred och framsteg på jorden;
- som vill ta sitt ansvar för att skapa goda relationer och som vill arbeta varje dag för att skapa enhet och god vilja i världen.
- att gemensamt med oss sträva efter att tillgodosäkra behoven för dagen genom att skapa bra relationer inbördes och till jorden.

Vi ber er inte att lämna era religiösa övertygelser, ert jobb, ert hem eller ert land. Men vi ber er att korsa separationens gränser, sträcka er mot varandra tvärs över Afrika, från nord till syd, från öst till väst, att respektera och hedra den mänskliga anden, att skapa en atmosfär och attityd av god vilja för att vi ska kunna gå framåt mot en bättre värld.”

Mer information finns på [irisbornman@mweb.co.za](mailto:irisbornman@mweb.co.za) Skicka bara namn och e-postadress, land och närmaste stad (om du bor på landet). Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt och ger inte ut någon som helst information utan din tillåtelse. Om du inte har e-post skriv då ett vanligt brev till African Goodwill Network. P.O. Box 13718, CASCADES, 3202, KZN, Sydafrika.

En grupp som kallar sig *Globalisation for the Common Good* (ung. Globalisering för allmänhetens bästa) bjöd in medarbetare från vår serviceenhet för den goda viljan i Victoria (Australien) till en konferens under rubriken: ”Från Mellanöstern till Asiens Stilla-havsområde: Konfliktbåge eller dialog mellan kulturer och religioner?”. Se mera på hemsidan [www.globalisationforthecommongood.info](http://www.globalisationforthecommongood.info)

Våra medarbetare pratade om hur man kan använda världsomspännande meditation och subjektiv visualisering för att främja fredliga lösningar och inkluderade referenser till Trianglar och till World Goodwills konferensserie. Konferensen, som varade i fyra dagar, inleddes den 30 juni med registrering av deltagarna och inledningsanförande av professor Joseph Camilleri, Centre for Dialogue, vid

La Troupe University i Melbourne.

Huvudtalare den första dagen var domaren Michael Kirby vid Australiens högsta domstol, professor Muddathir Abdel-Rahim, International Institute of Islamic Thought, Malaysia och Kamran Mofid, initiativstagare till *Globalisation for the Common Good Initiative*, England.

De följande tre dagarna hölls tre parallella seminarier från klockan 11 på förmiddagen, där man bland annat höll föredrag. Redan tidigare på morgonen hölls plenum med två eller tre huvudtalare, som vidtalats i förväg.

Allt som allt deltog mer än tvåhundra delegater, totalt sjuhundra talare höll inlägg och 41 tjugominuters föredrag framfördes under de tre dagarna. Efter första dagen hölls en mottagning i regeringsbyggnaden, varpå utbröt ett mångkulturellt mingel resten av kvällen.

Många av ämnena avhandlade konflikten mellan västs och östs sätt att se på saker och ting; Många av dem framhävde de områden där skillnaderna undergrävt förmågan att fatta beslut, och där man borde hitta ansvar och kompromisser. Andra

områden tog upp kulturella skillnader mellan raser, en del behandlade religiösa ämnen och andra åter ämnen relaterade till Asien/Stillahavsregionen. Dock tryckte man starkare på det informationsinriktade och utbildande än på det religiösa.

I ett mejl skriver vår rapportör vidare: Det föredrag som jag själv höll verkade tas emot välvilligt. Broschyrer från World Goodwill och Trianglar fanns utlagda liksom triangelvykort, och det var många som försåg sig efter föredragets slut. Den alternativa versionen av Den stora invocationen fanns på det "allmänna" informationsbordet, och jag gick en sväng varje kväll och konstaterade att bunten minskade.

Jag tycker det var glädjande att inriktningen var mer åt det akademiska, fostrande hållet än åt det religiösa. Så småningom kommer en CD med alla föredragen, och man tänker ge ut en bok med ett urval föredrag genom ett internationellt bokförlag. Till båda har jag överlämnat mitt material i lite modifierad form."

Folks och nationers öden bestäms av de värden som styr deras beslut. Världens och människans kris idag är i grunden andlig och testar karaktären och intentionen hos alla människor. Detta ger en möjlighet att ompröva de värderingar som vi godtar som en personlig standard för vårt uppförande. Framtidens värld är beroende av hur var och en av oss väljer att handla idag.

## VÄRDERINGAR ATT LEVA EFTER

**Sanningskärlek** – väsentlig för ett rättvist, inkluderande och progressivt samhälle.

**En känsla för rättvisan** – att erkänna allas rättigheter och behov.

**En anda av samarbete** - grundad på aktiv god vilja och principen om goda relationer.

**En känsla av personligt ansvar** – för gruppen, för samhället och för nationen.

**Att tjäna det som är bästa för det allmänna** – genom att offra självisheten.

Bara det som är bra för alla är bra för var och en av oss.

Ovanstående är andliga värden, som påverkar samvetet och vidgar medvetandet hos dem som tjänar för att skapa bättre sätt att leva.

## DEN STORA INVOKATIONEN

(omarbetad version)

Från Ljusets punkt i Guds Sinne,  
låt Ljus strömma in i människornas sinnen.  
Låt Ljus stråla ned över jorden.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne  
låt Ljus strömma in i människornas sinnen.  
Låt Ljus stråla ned över jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,  
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.  
Må Kristus återvända till jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta  
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.  
Må Den kommande återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd,  
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -  
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum där Guds Vilja är känd  
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte  
- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
låt kärlekens och ljusets plan ta form  
och må den försegla dörren till det onda.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten  
låt kärlekens och ljusets plan ta form  
och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

*Tre saker kommer att få slut på detta tillstånd av enorm lyx och extrem fattigdom, av grov övergödning av ett fåtal och de mångas svält, plus centraliseringen av världens produktion till en handfull människor i varje land. Dessa är: först att man erkänner att det finns tillräckligt med mat, bränsle, olja och mineraler i världen för att täcka behovet för hela jordens befolkning. Problemet är därför i grunden ett fördelningsproblem. För det andra måste man gå med på antagandet att tillgångarna räcker till om de fördelas rätt, och att tillgångar som är väsentliga för mänsklighetens hälsa, trygghet och lycka måste göras tillgängliga. För det tredje att hela den ekonomiska frågan och inrättandet av de regler och fördelningverktyg som behövs bör hanteras av ett "ekonomiskt förenta nationerna". I detta förbund kommer alla nationer att ha sin plats. De kommer att känna till sin nations behov (baserat på folkmängd och interna resurser, etc) och kommer även att känna till vad de kan bidra med till nationernas familj. Alla kommer att besjålas av viljan till helhetens bästa – en vilja-till-det-goda som troligen först kommer att baseras på lämplighet och nationella behov, men som kommer att få ett konstruktivt utfall.*  
(Alice Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 197)

*Man kan inte meditera om man äter för lite eller för mycket, inte heller om man har för vana att sova för lite eller för mycket. Men om man äter, arbetar och sover lagom mycket, då tar meditationen bort allt lidande.*  
(Bhagavad Gita, VI:16-17. Översatt från den engelska utgåvan som Alice Bailey citerar I från intellekt till intuition, p. 55)

## ATT VERKA FÖR ATT SKAPA RIKTIGA RELATIONER

ISSN 1650-5263

World Goodwill är en internationell rörelse som verkar för att mobilisera den goda viljans energi i världen och att skapa riktiga mänskliga relationer. Organisationen grundades 1932 som en tjänande verksamhet inom Lucis Trust. I Storbritannien är Lucis Trust en registrerad utbildnings- och välgörenhetsorganisation. I USA är den ett icke-vinstdrivande, skattebefriat utbildningsföretag. World Goodwill är en av FN godkänd NGO (icke-statlig organisation) och den brukar delta i de reguljära rådgivande mötena i FN:s högkvarter. Lucis Trust finns med på ECOSOC:s lista över rådgivande organisationer.

World Goodwills Nyhetsbrev kommer ut fyra gånger om året. Vill du ha fler exemplar, hör gärna av dig. Förutom den engelska originalversionen *World Goodwill Newsletter* ges nyhetsbrevet också ut på danska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Den engelska hemsidesadressen är [www.worldgoodwill.org](http://www.worldgoodwill.org) Här kan du läsa nyhetsbrevets originaltext.

World Goodwills arbete finansieras uteslutande genom gåvor och det kostar inget att prenumnera på nyhetsbrevet. Men varje gåva - stor eller liten - är mycket välkommen. På så sätt kan information spridas till så många som möjligt. Gåvor till Lucis Trust, kan göras till postgiro: 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda banknumret nedan.

## WORLD GOODWILL

1 Rue de Varembé (3è)  
Case Postale 31  
1211 Genève 20  
Schweiz

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
Storbritannien

120 Wall Street  
24th Floor  
New York NY 10005  
USA

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar  
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org> E-post: [info@goodwilltriangel.org](mailto:info@goodwilltriangel.org)  
Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till flera personer. Bankgironummer: 5777-1537